



L'Écho montfortain

Nederlandse uitgave n. 550

April 2016

Inhoud

1

Schrijven van de deelnemers van de B.G.R. in Loreto

3

Generaal kapittel 2017 : voorbereiding

5

Officieel nieuws

10

Mgr Joseph Raja Rao Thelagathoti, S.M.M., - Nieuwe Bisschop van Vijayawada, India

11

1-8 februari 2016 : een bejaarde montfortaan van 79 ontdekt een jonge entiteit : India

15

De H. Montfort en Barmhartigheid

17

Initiatieven voor de drie-euwendeviering van de dood van de H. Montfort

21

Onze overledenen

23

Statistieken SMM op 31-12-15

31

Bibliografie



www.montfort-tercentenary.org

Brief van de deelnemers van de BGR in Loreto (1-10 Oktober 2015)

Beste confraters en niet-montfortanen van de montfortaanse familie,

Wij hebben het nogal eens over het “gaan in de voetsporen van Montfort”. Tijdens de afgelopen bijeenkomst van de Buitengewone Generale Raad (BGR) heeft deze uitdrukking voor ons een heel nieuwe betekenis gekregen en echte nieuwe hoop doen ontstaan. “**Samen hebben we Loreto gedaan**”. Onze bijeenkomst had plaats op een keerpunt in het leven van de congregatie. In 1706 ondernam Montfort een zware pelgrimstocht naar Rome, waarbij hij ook langs het grote mariale heiligdom van Loreto kwam, om paus Clemens XI te ontmoeten en duidelijkheid te krijgen over Gods wil betreffende zijn leven en zending. In 2015, bij de herdenking van de driehonderdste verjaardag van Montforts dood, gingen wij, zijn zonen en broeders, op pelgrimstocht naar het “Huis van de heilige Maagd”, naar het hart van het mysterie van het mens geworden Woord. Daar wilden we ontdekken hoe God wil dat wij, vandaag en morgen, onze roeping beleven als missionarissen van het Gezelschap van Maria.

Wij vormen een “**arm en klein gezelschap**”, waar Montfort van droomde. Toch zijn we momenteel met 617 priesters, 62 broeders, 130 scholastieken en 61 novicen. Samen worden wij een krachtig getuigenis voor de liefde van Jezus in Maria, eerst en vooral door ons leven in broederlijkheid, als een gemeenschap van missionarissen en niet als missionaire enkelingen. Ons samenleven zou een afspiegeling moeten worden van de liefdeseenheid in de Drievuldigheid, die ons stuwt naar een broederlijkheid zonder grenzen. Op dit punt van de geschiedenis van het Gezelschap van Maria, op de vooravond van het Jaar van de Barmhartigheid, kiezen wij ervoor in onze globaliserende wereld een profetisch teken te zijn, niet van macht en uitbuiting, maar van liefde en rechtvaardigheid.

Tijdens onze samenkomsten deed het ons genoeg omringd te zijn met foto's en video's - gezichten van confraters uit vervlogen tijden, met lange grijze baarden, rivieren en jungles doorkruisend, om missies te stichten en hele provincies; gezichten ook van jonge confraters van vandaag, die samen nieuwe paden

bewandelen, studerend en samenwerkend in de zending, met grote blijdschap en energie. De foto's en de video's, de geschiedenis en de herinneringen gaven blijk van een grote missionaire ijver en offergezindheid.

Wij, leden van de van deze BGR van 2015 in Loreto, zijn ons bewust van de uitdaging waarvoor wij allemaal gesteld zijn: ons in te zetten voor persoonlijke en gemeenschappelijke bekering op de weg naar een toekomst als **“Liberos, vrije mensen, bijeengekomen uit alle naties...”** (BB 7vv, 18).



Laten wij - met zoveel leken en geassocieerden die de montfortaanse spiritualiteit beleven -vooruitgaan naar een vernieuwde zending die grenzen en culturen durft overschrijden. Laat onze aandacht en zorg voor de vorming - voor het geheim van groei en vrijheid in elke confrater - ertoe leiden dat wij de jongeren die God tot onze familie roept verwelkomen en begeleiden tot volle rijpheid, evenals de oudere broeders die ernaar streven steeds trouwere leerlingen van Jezus te worden. Wij moeten niet bang zijn onze menselijke en financiële mogelijkheden op de meest doorzichtige en broederlijke wijze te delen. Zo bouwen wij aan Gods Rijk van rechtvaardigheid, liefde en vrede over onze eigen, zelfs over alle grenzen heen, met het sterke bewustzijn te behoren tot het Gezelschap van Maria.

Aan het einde van deze BGR kijken wij met vreugde en moed vooruit naar het generaal kapittel van 2017, want we zien vol hoop en inzet de toekomst tegemoet van het Gezelschap van Maria, die de Heer tot stand zal brengen door ons ons leven en ons dienstwerk. Na zijn verblijf in Loreto op weg naar Rome, ontdekte de heilige Marie-Louis een uitgebreid veld voor zijn missionaire werk in Frankrijk zelf. Na ons verblijf in Loreto en na ons volgend generaal kapittel dringt de vraag zich op welke nieuwe rijkdommen we nog zullen ontdekken in onze broederlijkheid en in onze ijver om te bouwen aan het Rijk van Jezus door Maria!

Met onze diepe broederlijke dank voor jullie leven, jullie zending, jullie gebed,

*De montfortaanse missionarissen
Buitengewone Generale Raad*



Generaal kapittel van 2017: Vorbereiding

*Beste confraters,
en alle leden van het Gezelschap van Maria,*

Over een goed jaar is onze congregatie geroepen tot het beleven van een generaal kapittel. We zullen daarvoor zeker de vruchten ontvangen van het Jaar van godgewijd leven, dat naar zijn einde loopt. Eveneens zullen we vrucht trekken uit de intuïties, inzichten en krachten van de beleving van de 300ste-jaarviering van de dood van onze heilige stichter en van het jubileumjaar van Barmhartigheid.

Dit alles kan een zicht geven op waar we staan in ons godgewijd leven en in onze montfortaanse zending, bij een evaluatie van de weg die de congregatie sinds de laatste generale kapittels heeft afgelegd, speciaal de afgelopen zes jaar. De *“Montfortaanse zending”* was het kompas dat verschillende jaren onze aandacht vroeg, ook al blijven er nog nieuwe uitdagingen te onderkennen.

De laatste BGR van oktober 2015, *“Door Loreto heen”*, bracht ons in een sfeer van *“broederschap zonder grenzen”*, met een zicht op de veranderende werkelijkheid van de congregatie en de uitdagingen waarvoor wij nu staan, rekening houdend met de oproep van de wereld van vandaag tot het godgewijd missionarisleven.

We moeten dus in de diepte de weg voorbereiden die we te gaan hebben zodat het volgend kapittel de vrucht zal zijn van ieders deelname en een licht dat ons stuwt naar een vruchtbaar godgewijd montfortaans leven.

We worden uitgenodigd aan dit proces deel te nemen door het beste te geven dat we hebben in ons hart en in ons leven, zodat we dit kapittel beleven als een tijd van de Geest, om zo te komen tot onderscheiding. Het zal ook een tijd zijn van genade, om Gods aanwezigheid in onze gemeenschappen te versterken en het kapittel tot een beleving van broederschap zonder grenzen te maken, met als middelpunt Montfort die ons een erfgoed heeft nagelaten van geestelijk leven en tevens een bijzondere zending.

In het licht van dit alles vragen wij met heel ons hart om jullie deelneming - persoonlijk en gemeenschappelijk – en om ons te helpen het volgend kapittel de juiste oriëntatie te geven.

We stellen de volgende voorbereidingsfasen voor:

1^{STE} FASE: THEMA – SLOGAN – LOGO

We vragen je na te denken over welk thema jij het meest dringend en belangrijk vindt voor onze congregatie vandaag; dat wordt dan voorgelegd ter onderscheiding. We vragen je ook een slogan en een logo voor te stellen in samenhang met dit thema, als belichting en samenvatting ervan. Voor deze fase kun je heel geschikt onze leken inschakelen.

2^{DE} FASE

Uitgaande van jullie suggesties zullen wij het thema bepalen voor het kapittel 2017. We vragen je om in gemeenschap dit thema te bespreken, zodat je kunt aangeven wat volgens jullie de bedoeling is van het thema en ook de aspecten die het kapittel duidelijk in rekening moet brengen. Rekening houdend met alle bijdragen zal een werkgroep dan een dossier voorbereiden

3^{DE} FASE

Dit *dossier* wordt naar alle confraters gestuurd, met een begeleidend *gebed*. Dit kan door ieder gebeden worden om de Heer te vragen ons te helpen intreden in “de geest” van het kapittel, als een derde element naast de administratieve en organisatorische aspecten.

Op 31 januari 2016, *de geboortedag van Saint Louis Marie*, **nodigen we jullie dan ook uit de eerste fase gestalte te geven, als individu of als groep of als community, en er ook onze geassocieerden bij te betrekken.**

- We vragen dus *een thema* te suggereren dat je het belangrijkste vindt voor ons kapittel 2017 (met korte uitleg). We vragen tevens *een slogan als illustratie van dit thema en een logo (een symbolische tekening) dat helpt het belangrijkste te visualiseren.*
- Stuur jullie voorstel naar de speciale brievenbus voor het kapittel: < smmgenchap2017@montfortian.info > vóór 31 mei, feest van het Bezoek van de Maagd Maria aan Elisabeth.

We zetten jullie verder aan de gang voor de volgende fasen, op basis van deze eerste consultatie. Hou moed!

Moge Onze-Lieve-Vrouw van de Apostelen ons begeleiden, in de aanwezigheid van de Heilige Geest, tijdens deze periode in het leven van onze congregatie.

Broederlijk in Jezus, Maria en Montfort,



S. u. m.

P. Santino Brembilla, S.M.M.
Superior General



Eerste
professie

Op 31 mei 2015 in Ruteng, Flores, Indonesië : Yosef Vinsensius TEGUH ADITYAPUTRA WITONO, Daniel (Deny) DAGUR, Fransiskus (Abner) FRIDALIN ABNER LEONARD, Agustinus (Gusti) ASMAN, Hyronimus (Haris) DOMINGGUS ARIO.

Op 1 augustus 2015 in Manilla, Filipijnen: Armel COLLANTES (*FP*), Damiano Michael ABRAHAM (*MW*), Bernard Bassiano MAGANGA (*MW*), Innocent Ignatius MWANOKA (*MW*).

Op 18 oktober 2015 in Montfort sur Meu, Frankrijk: Robert NATUTWANE ATWABI (*CD*), Ermond Ernesto ANDRIAMIARANTSOA (*MG*), Onjatiana Frédà RANDRIANANDRASANA (*MG*), Jonharson RAKOTONIRINA (*MG*), Elisée KAMBALE MUKOSEFU (*CD*), François RANDRIAMIFIDY (*MG*), Nantenaina Olivier RAMAHENINTSOA (*MG*), Emmanuel RAZAFITSIALONINA (*MG*).

Eeuwige
professie

Op 15 augustus 2015 in Malang, Indonesië : Laurensius (Lorens) GAFUR, Rikardus (Rikard) NSALU.

Op 8 september 2015 in Port-au-Prince, Haiti : Amos JEAN, Bernadel CALIXTE, Janin CEPHACILE.

Op 12 september 2015 in Antananarivo, Madagaskar : Philibert RAKOTOARISOA, Clément RAANDRINIAINA, Cyrille Augustin MANJARIMANANA.

Op 14 november 2015 in Kisangani, Congo R.D. : Henri Koli-Te-Kwalo ALOTEREMBI, Martin Kombozi BOLITI.

Op 21 november 2015 in Quezon City, Filipijnen: Federick Bonifacio YUMANG, Gener Calado PITO.

Op 8 december 2015 in Bangalore, India: Robert Perianayagam BELAVENDIRAN, Francis Prashanth ENASAPPA.

Op 11 december 2015 in Balaka, Malawi : Peter Alinafe MAKINA, Anthony Daniel CHILOLO.

Op 24 januari 2016 in Ñaña, Peru : Adner VIENA INUMA.

Diakenwijding

Op 16 augustus 2015 in Malang, Indonesië : Laurentius (Lorens) GAFUR, Rikardus (Rikard) NSALU.

Op 13 september 2015 in Antananarivo, Madagaskar : Philibert RAKOTOARISOA, Clément RAANDRINIAINA, Cyrille Augustin MANJARIMANANA.

Op 15 september 2015 in Port-au-Prince, Haiti : Amos JEAN, Bernadel CALIXTE, Janin CEPHACILE.

Op 15 november 2015 in Mangobo, Congo R.D. : Henri Koli-Te-Kwalo ALOTEREMBI, Martin Kombozi BOLITI.

Op 8 december 2015 in Makati City, Filipijnen : Federick Bonifacio YUMANG, Gener Calado PITO.

Op 12 december 2015 in Balaka, Malawi : Peter Alinafe MAKINA, Anthony Daniel CHILOLO.

Op 14 december 2015 in Bangalore, India: Robert Perianayagam LAVENDIRAN, Francis Prashanth ENASAPPA.

Op 31 januari 2016 in Huaycán, Peru : Adner VIENA INUMA.

Priesterwijding

Op 6 juni 2015 in Gorle, Bergamo, Italië : Kristijan ŽLENDER.

Op 27 juni 2015 à Archi, Reggio Calabria, Italië : Antonino PENSABENE.

Op 27 juni 2015 in Spalato, Kroatië : Miro RAVLIĆ, Nikola ANDARA, Zrinko Petar NIKOLIĆ.

Op 28 juni 2015 in Luanda, Angola : Miguel Quissua QUISSOLA, Carlos Miguel José VIEIRA.

Op 13 juli 2015 in Poka (Ruteng, Flores), Indonesië : Timoteus Jefriadi (Jefro) DAMAN, Leonardus (Ardus) TARDI, Yohanes Jefriandi (Jeje) JEDABU.

Op 25 oktober 2015 in Mukusaki, Ende, Indonesië : Johan Baptista (Joan) WAJA.

Op 8 december 2015 in Makati City, Filipijnen : Arnel PAGADUAN.

Op 8 december 2015 in Pahauman, Indonesië : Bartolomeus (Dias) RAGA.

Nieuw bestuur van de generale delegatie Franstalig Afrika

Op 1 september 2015 heeft de generaal overste, met instemming van zijn raad, pater **Jean de Dieu EKANGA MBULA** benoemd tot overste van de generale delegatie Franstalig Afrika, met ingang van 1 oktober 2015. Zijn raadsleden zijn: pater **Jean-Trésor AFENGO TOSWEOKI** en pater **Jean de Dieu BOKUMU ALASO**.

Nieuwe overste van het internationaal scholasticat te Rome

Op 30 oktober 2015 heeft de generaal overste, met instemming van zijn raad, pater **Jean-Marie Helpa RAKOTONDRAVAO** benoemd tot overste van het internationaal scholasticat te Rome.

Nieuwe vormingsleider voor het internationaal noviciaat in Frankrijk

Op 30 oktober 2015 heeft de generaal overste, met instemming van zijn raad, broeder **Nirina Régnier RAKOTONDRAMANANA** benoemd tot « Socius » van de communiteit van het internationaal noviciaat in Frankrijk.

Nieuw bestuur van de vice-provincie Madagaskar

Op 18 december 2015 heeft de generaal overste, met instemming van zijn raad, pater **Bruno RANDRIANASOLO KIKY** benoemd tot overste van de vice-provincie Madagaskar, voor een mandaat van drie jaar, met ingang van 1 januari 2016. Zijn raadsleden zijn: pater **Pietro LIMONTA (vicaris)**, pater **Jean Claude RAMANDRAIVONONA**, broeder **Ernest RAMANANJANAHARY LALANANDRASANA**, pater **Jean-Joël RANDRIANARIVOMANANA**.

Nieuw bestuur van de generale delegatie Filipijnen

Op 18 december 2015 heeft de generaal overste, met instemming van zijn raad, pater **Richard MAGARARU** benoemd tot overste van de generale delegatie Filipijnen, voor een mandaat van drie jaar, ingaande op 1 januari 2016. Zijn raadsleden zijn pater **Sherwin Ybañez NUÑEZ (vicaris)** en pater **Benjie NOTARTE**.

Nieuw bestuur van de generale delegatie België

Op 18 december 2015 heeft de generaal overste, met instemming van zijn raad, pater **Jos VAN DEN BERGH** benoemd tot overste van de generale delegatie België, voor een mandaat van drie jaar, ingaande op 1 januari 2016. Zijn raadsleden zijn pater **Frans FABRY (vicaris)** en pater **Mathieu THIJSSEN**.

Nieuw bestuur van de generale delegatie Papoea-Nieuw-Guinea

Op 18 december 2015 heeft de generaal overste, met instemming van zijn raad, pater **Rozario MENEZES** benoemd tot overste van de generale delegatie Papoea-Nieuw-Guinea, voor een tweede mandaat van drie jaar, ingaande op 1 januari 2016. Zijn raadsleden zijn pater **Siprianus Masjon KENEDY (vicaris)** en pater **Doris Sullivan TOMBAOSA**.

Nieuw bestuur van de generale delegatie Peru-Brazilië

Op 18 december 2015 heeft de generaal overste, met instemming van zijn raad, pater **Luiz Augusto STEFANI** tot overste van de generale delegatie Peru-Brazilië, voor een tweede mandaat van drie jaar, ingaande op 1 januari 2016. Zijn raadsleden zijn pater **Carlos Félix SALAS COLOTTA** (vicaris), pater **Daniel MALÁSQUEZ MANCO**, pater **Luis SALVADOR AVILA**, pater **Guilherme BRANDÃO FERREIRA**.

Nieuw bestuur van de generale delegatie Portugal

Op 18 december 2015 heeft de generaal overste, met instemming van zijn raad, pater **Carlos Augusto MANSO FERNANDES** benoemd tot overste van de generale delegatie Portugal, voor een tweede mandaat van drie jaar, ingaande op 1 januari, 2016. Zijn raadsleden zijn pater **Luis Manuel RODRIGUES FERREIRA** en pater **Rui Manuel SOUSA VALÉRIO**.

Groot-Brittannië/Ierland: ander juridisch statuut

Op 11 december 2015 heeft de generaal overste Santino Brembilla, met instemming van zijn raad, en na raadpleging van de Buitengewone Generale Raad in oktober 2015, de verandering van juridisch statuut aanvaard van **Groot-Brittannië/Ierland**, dat van **Vice-Provincie** verandert in **Generale Delegatie**.

Nieuw bestuur van de generale delegatie Groot-Brittannië/Ierland

Op 18 december 2015 heeft de generaal overste, met instemming van zijn raad, pater **Kieran FLYNN** benoemd tot overste van de generale delegatie Groot-Brittannië/Ierland, voor een tweede mandaat van drie jaar, ingaande op 1 januari 2016. Zijn raadsleden zijn pater **Desmond CONNOLLY** en pater **Blaise JAILOSI**.

Nieuw bestuur van de generale delegatie Engelstalig Afrika

Op 18 december 2015, heeft de generaal overste, met instemming van zijn raad, pater **Felix Mabvuto PHIRI** benoemd tot overste van de generale delegatie Engelstalig Afrika, voor een mandaat van drie jaar, ingaande op 1 januari 2016. Zijn raadsleden zijn pater **Charlie BEIRNE** en pater **Jacob Ombidi OTIENO**.

Internationaal noviciaat in Manilla, Filipijnen - Vormingsteam

Op 16 juni 2015 heeft de generaal overste, met instemming van zijn raad, pater **Rene BUSTILLO** benoemd tot *Socius* aan het internationaal noviciaat van Manilla, Filipijnen.

Op 11 maart 2016 heeft de generaal overste, met instemming van zijn raad, pater **Paul Arnel LUCERO** benoemd tot novicenmeester van het internationaal noviciaat te Manilla, Filipijnen. Deze benoeming gaat in op 1 augustus 2016.

Nieuwe overste van het scholasticaat in Manilla, Filipijnen

Op 11 maart 2016 heeft de generaal overste, met instemming van zijn raad, pater **Norwyn Villaruz BAYDO** benoemd tot overste en vormingsleider aan het scholasticaat in Manilla, Filipijnen, voor een mandaat van drie jaar.

Nieuwe overste van het scholasticaat in Gitega, Burundi

Op 12 maart 2016 heeft de generaal overste, met instemming van zijn raad, pater **Eugenio CUCCHI** benoemd tot overste en vormingsleider aan het scholasticaat in Gitega, Burundi. Pater Orazio ROSSI blijft er *Socius* en econoom.

Nieuwe overste van het scholasticaat in Nairobi, Kenya

Op 12 maart 2016 heeft de generaal overste, met instemming van zijn raad, pater **Paul Lonely MASHONGA** benoemd tot overste en vormingsleider van het scholasticaat in Nairobi, Kenya, met ingang van het volgend schooljaar.

Vice-Provincie India – Ander bestuur

Op 24 juni 2015 heeft de generaal overste, met instemming van zijn raad, pater **Joseph Raja Rao THELAGATHOTI** benoemd tot overste van de vice-provincie India, voor een mandaat van drie jaar, ingaande op 29 juni 2015. Zijn raadsleden zijn pater **Michael Sagayaraj JAMES (vicaris)**, pater **Francis Showri BULIPE**, pater **John Marie NICHOLAS**, pater **Joji Antony KALARICKAL**.

Na de benoeming van pater Joseph Raja Rao Thelagathoti tot bisschop, heeft de generaal overste, met instemming van zijn raad, op 12 maart 2016, pater **Michael Sagayaraj JAMES** benoemd tot overste van de vice-provincie India. Zijn raadsleden zijn pater **Joseph JOSEPH**, pater **John Victor DIAS (DAYAS)**, pater **Francis Showri BULIPE**, pater **Joji Antony KALARICKAL**. Hun mandaat loopt tot 31 december 2018.

Generaal procurator – Generaal secretaris

Op 24 juni 2015 heeft de generaal overste, met instemming van zijn raad, pater **Pierre BONHOMMEAU** « ad interim » benoemd tot **generaal procurator – generaal secretaris – plaatselijk overste**.

Op 12 maart 2016 heeft de generaal overste, met instemming van zijn raad, pater **Balaswamy KATA** (van de vice-provincie India) benoemd tot **generaal secretaris**, vanaf augustus 2016.

Joseph Raja Rao THELAGATHOTI, S.M.M., nieuwe bisschop van Vijayawada, India

Op Zaterdag 19 december 2015 heeft paus Franciscus pater Joseph Raja Rao Thelagathoti, S.M.M. benoemd tot bisschop van het diocees Vijayawada, India.

De bisschopswijding vond plaats op 2 februari 2016 in Gunadala, Vijayawada, door de apostolisch nuntius van India en Nepal, aartsbisschop Salvatore Pennacchio, met assistentie van talrijke bisschoppen, waaronder bisschop Gilles Côté, S.M.M. Pater Santino Brembilla, S.M.M., generaal overste, en pater Pierre Bonhommeau, S.M.M., generaal assistent, namen deel aan de plechtigheid en aan de dankzegging van heel veel mensen die in vreugde samen waren



Totus Tuus



Van 1 tot 8 februari 2016

ontdekt een 79-jarige montfortaan een jonge entiteit: India

In een internationale gemeenschap kan humor leiden tot onverwachte ontdekkingen. Maaltijden vormen vaak de gelegenheid om elkaars culturele rijkdom te leren genieten. Persoonlijk waardeer ik in onze internationale gemeenschap te Rome de manier waarop confraters spreken over hun thuisland, hun gewoonten, hun familie. Zo liet onze nieuwe bisschop en « *grande fratello* » ons graag zijn vaderland ontdekken. Dikwijls nodigde hij me uit om op bezoek te komen in India. Mij bewust van de beperkingen van mijn leeftijd was mijn antwoord: « *Ik wil best eens komen, als jij bisschop wordt!* »



Maar soms neemt de Voorzienigheid serieus wat alleen maar bedoeld was als broederlijke scherts. Onverwacht kregen we in december 2015 de officiële aankondiging te horen van de benoeming van pater Raja tot bisschop. Het duurde niet lang of ik kreeg een uitnodiging van de nieuwe bisschop om naar India te komen. Met de goedkeuring van pater Santino ben ik het avontuur aangegaan van een dergelijke verplaatsing, in de zekerheid dat ik in het gezelschap zou zijn van een generaal overste die voor mij zou zorgen en mijn koffer zou dragen als een trouwe en bezorgde knecht. Bij de aankomst in Bangalore op 1 februari 's morgens, op weg vanuit de luchthaven, wenste Raja ons telefonisch welkom. Mijn eerste reactie daarop was: “*Ik aanschouw India*”. Zo heb ik dan een week lang India aanschouwd in de verschillende aspecten van zijn dagelijks leven, zijn religieuze en missionaire leven.

Eerste ontdekking : *De verwelcoming van een gast was boven alle verwachting.*

Bij de aankomst op de luchthaven werden we met een bos bloemen opgewacht door de montfortaanse bisschop Gilles Côté van Daru-Kiunga (Papoea-Nieuw-Guinea) en pater Michael Sagayaraj, dienstdoend overste van de vice-provincie. De warmte van dit broederlijk onthaal zou ons heel ons verblijf omgeven.

- Op dezelfde 1 februari in de avond gingen we naar **een van de drie grote colleges van de Broeders van Sint-Gabriël in Raja's bisdom**. In de montfortaanse familie, waarin ook broeder generaal John Kallarackal van de Broeders aanwezig was, boden de jonge broeders in opleiding elk van de gasten een bloemenkrans aan en legden een sjaal om hun schouders.
- Op 2 februari, werd deze welkomstceremonie op de plaats zelf van de wijding aangeboden aan elk van de genodigden.
- De volgende dag, 3 februari, werd de ontvangst een soort viering in de familie van pater Raja. Een van zijn zussen ging naar elke gast en bood hem licht



aan, wat spontaan uitliep op een tijd van gezamenlijk gebed.

- De avond van dezelfde dag werd dit welkomstgebaar herhaald in *de familie van een Dochter der Wijsheid in tegenwoordigheid van zuster provinciaal*. Maar wel op een verrassende wijze. Ofschoon een voetwassing gewoonlijk door bisschoppen gedaan wordt, was het nu de moeder van de zuster die onze bisschoppen aanbood hun voeten te wassen, schonk wat melk uit en waste ze ten slotte af met water. Door zo'n simpele gebaren van menselijkheid gaan de harten open.

Tweede ontdekking: *overall kom je talrijke culturele en religieuze verschillen tegen die soms onverwacht leiden tot punten van eenmaking:*

India heeft de eenheid tot stand gebracht van zijn 29 “staten”, terwijl Europa de grootste moeite heeft om tot eenheid te komen. Ik ontdekte dat elke staat zijn eigen cultuur en taal heeft en dat er toch één regering is en één munt: de roepie.

- Ons vormingshuis in Mysore verwelkomt 38 jongemannen die er hun middelbare studies afmaken. Ook daar vind je de culturele verschillen. Tijdens de feestavond van 5 februari kwam dat verschil van toebehoren duidelijk aan zijn trekken.

Elke groep drukte zich uit in speciale liederen uit hun staat. En toch vormde zich onderlinge eenheid door het gebruik van het Engels, hun gezamenlijke studies, hun broederlijke dienstbaarheid in de gemeenschap, een opvallend actief en verantwoordingsbewust communiteitsgebed, in levende trouw aan de montfortaanse spiritualiteit. Zouden die jongelui niet echt in staat zijn *“een broederschap zonder grenzen”* tot stand te brengen?



- Op frappante wijze wordt dat verschil in gedrag bevestigd door de manier waarop de mensen met elkaar omgaan. In een stad zoals waar Raja's bisschopswoning staat uit zich dit verrassend op de grote wegen. Alles vindt er wel een plaatsje: auto's, overbelaste vrachtwagens, motorfietsen, talloze voetgangers en zelfs een koe, nog steeds beschouwd als een heilig dier. Radar bestaat er niet en de politie stelt zich bescheiden op. Op elk moment zou er een ongeluk kunnen gebeuren, maar de ervaren aandacht van de chauffeurs schept toch een eenheid in het verkeer waardoor ieder zich veilig voelt door het constant gebruik van de claxon.

Derde ontdekking: *het bisdom Vijayawada gaf duidelijk blijk van zijn vreugde over de zoon die terugkeerde om zich in dienst te stellen van heel het volk:*



○ pater Raja is afkomstig van die stad Vijayawada. Het ouderlijk huis ligt op een vijftien kilometer van het bisschopshuis, terwijl broers en zussen verspreid leven over de wereld. We hadden het geluk in zijn ouderlijk huis ontvangen te worden. We hebben ook een bezoek kunnen brengen aan de immense campus van het Andhra Loyolacollege, waar Raja zijn hogere studies heeft gedaan. Wegens al die verwortelingen waren er zoveel mensen bij de bisschopswijding. Sommigen schatten ze op 10.000 personen, anderen zelfs meer. Het bisdom wist van dit evenement een ontmoeting te maken van een volk. Informatie werd verspreid langs de hele route van het bisschopshuis tot het mariale heiligdom, over zo'n 3,5 km. Om de 100 meter hing er een foto van de nieuwe bisschop. De viering was met zorg voorbereid: de voormalige professor liturgie, die onze bisschop is, had alle reden om tevreden te zijn. En de aanwezigheid van een twaalfstal bisschoppen en 600 priesters

voedden de verwachting van veel broederlijke steun. De plechtigheid die vier uur duurde tot het nacht begon te worden, droeg bij tot stille bezinning van iedereen.

Vierde ontdekking: *«grootmoeder Frankrijk», zoals Raja het graag noemde, heeft het voorrecht in India aanwezig te zijn.*

- Het voorrecht van die aanwezigheid komt allereerst toe aan Montfort. Ik had waardering voor de wijze waarop onze jongeren hun gemeenschapsgebed laten doortrekken door de montfortaanse spiritualiteit. Deze boodschap gaat verder dan geschreven documenten. In India bestaat er altijd een manier om zijn gehechtheid aan de montfortaanse spiritualiteit concreet uit te drukken. Onze 38 jongeren komen vrijwillig samen voor de Lourdesgrot van Mysore met hun fiets in de hand om van daaruit naar de les te gaan.
- In de verschillende plaatsen die ik bezocht wordt Montfort vaak voorgesteld als een missionaris op weg. Het overschrijden van grenzen lijkt een mogelijkheid met deze jonge generaties montfortanen.
- Een andere band met Frankrijk wordt gevormd door het diocesane heiligdom van **O.-L.-V. van Lourdes**. Mensen van alle godsdiensten komen er voor bezinning. Buiten het heiligdom branden kaarsjes of liggen geplette kokosnoten als een offergave aan de Maagd Maria. Nauwelijks boven bij de grot die op de heuvel ligt, zag ik een oude man. Hij stond buiten het heiligdom en deed regelmatig mee met de gebeden, ook al leek hij me tot een



andere godsdienst te behoren. De Maagd Maria verstaat al onze uitingen van geloof. Alleen maar door op haar te vertrouwen worden alle grenzen overstege van religies, culturen, van lijden en hoop van de mensen.

Acht dagen na Jezus' geboorte ontdekte een oude man, wiens roeping was profeet te zijn, een door God geliefd gezin.

In 2016 ontdekte een andere oude man, wiens zending is te leven in een internationale gemeenschap, een volk dat rijk is aan een menselijkheid, opgebouwd uit een veelheid van culturen en heel een geschiedenis.

De toekomst is aan de broederlijkheid zonder grenzen.

P. Pierre Bonhommeau, S.M.M.



De H. Montfort en barmhartigheid

De bekende gebeurtenis waarin Montfort roept: “Doe open voor Jezus Christus” wordt verhaald in *Het Leven* van pater Besnard, en had blijkbaar plaats in Dinan tijdens een missie waaraan ook Montfort deelnam:

« Een groep missionarissen uit Bretagne gaf op dat moment een missie in die plaats: Montfort was uitgenodigd zich bij hen te voegen... Zijn ijver richtte zich vooral op het ontmoeten van armen en hen voorzien van alle levensbehoeften. Een groot aantal van hen was de hele tijd in zijn buurt; hij gaf uitsluitend uit de mogelijkheden die de Voorzienigheid hem bood en hij deed wonderen van liefdadigheid in hun voordeel. Op een avond liep hij door een straat en stootte er op een arme melaatse, met wonden overdekt. Hij wachtte niet tot de ongelukkige hem iets vroeg; hij sprak hem zelf aan, nam hem op zijn schouders en liep verder naar de deur van het missionarishuis. Omdat hij wat laat was, vond hij die gesloten. Hij klopte op de deur en riep herhaaldelijk: “Doe open voor Jezus Christus, doe open voor Jezus Christus!” Degene die kwam opendoen was hoogst verbaasd hem te zien met de arme kerel op zijn schouders. Hij ging met zijn kostbare last het huis in, legde de arme man in zijn eigen bed, verwarmde hem zo goed als hij kon (de man was verkleumd tot op het bot); waarna hij de rest van de nacht doorbracht in gebed. »



Men denkt dat het toenmalige missionarishuis tegenwoordig nummer 7-9 is in de Rue de la Croix, in de binnenstad aan de westkant.

Dit gebeuren geeft goed weer hoe Montfort « barmhartigheid » verstond : tegelijk heel praktisch en heel goed overdacht. Dit doet denken aan hoe de kerkvaders barmhartigheid begrepen: dikwijls lag er aalmoes en vergeving in besloten. Tijdens dit “Jaar van de barmhartigheid” zouden we er goed aan doen na te denken over hoe Montfort barmhartigheid begreep, te meer omdat we tevens de 300^{ste} verjaardag vieren van de dood van onze stichter.

Zoals onze generaal overste, pater Santino Brembilla, verklaarde in zijn openingsrede van de laatstec BPR in Loreto, “In hetzelfde jaar als de Montfortherdenking nodigt de Kerk ons, bij monde van paus Franciscus, uit tot een Heilig Jaar van Barmhartigheid. Onze eerste reactie is wellicht: dat is allemaal wat veel ineens. Maar ik stel voor die twee dingen te koppelen en dit Heilig Jaar te beschouwen als een gelegenheid om de Montfortvieringen nog vruchtbaarder te maken”. Pater generaal kiest dan drie speciale beschouwingen die de paus voorlegt voor het Jaar van Barmhartigheid:

- Zie het als de 50^{ste} verjaardag van de sluiting van Vaticanum II, toen *de concilievaders duidelijk de noodzaak voelden om tot de mensen van onze tijd over God te spreken in meer verstaanbare taal*”;

- «*onze ogen kunnen openen voor de ellende van de wereld, de wonden van veel medemensen die geschonden zijn in hun waardigheid en die ons uitdagen gehoor te geven aan hun hulpgeroep*»;
- ten slotte “*het sacrament van de verzoening weer een centrale plaats te geven als een waarachtig teken van de barmhartigheid van de Vader*”.

Zo gaat pater generaal in dit jubileumjaar in op elk van die beschouwingen, die een illustratie vormen van het leven van onze stichter.

Toch is het merkwaardig dat er bij de 164 bewaard gebleven kantieken, die aan hem worden toegeschreven, niet één is die specifiek over de “barmhartigheid” handelt. Maar er zijn in de kantieken heel wat verwijzingen zowel naar Gods barmhartigheid jegens de zondaar als naar de barmhartigheid die wij mensen elkaar moeten betonen – wel meer dan 55. Zonder mee te rekenen wat hij in zijn andere geschriften zegt.



In de kantieken gaat het over Gods barmhartigheid in de context van de hoop, van de noodzakelijke boetedoening, van de glans van het gebed, de schatten van de armoede en ook waar hij schrijft over het Heilig Hart van Jezus. Hij spreekt over de barmhartigheid die we moeten betrachten in verband met de voordelen van het aalmoezen geven (en uitgebreid over de ‘lichamelijke werken van barmhartigheid’). Hij legt een speciale band tussen de deugd van barmhartigheid en O.-L.-Vrouw, die hij “de moeder van alle barmhartigheid” noemt. In de rest van zijn geschriften zijn er meer dan 50 verwijzingen naar “barmhartigheid”, en daarvan meer dan een kwart in *l'Amour de la Sagesse Éternelle*.

Het is bekend dat Montfort in zijn prediking en zijn praktisch omgaan met de mensen een strenge houding aannam tegen praktijken die hij als zondig beschouwde, zoals spelen, dansen, werken op sabbat enz. Alle biografen vermelden echter ook dat hij in de biechtstoel mild en barmhartig was, denkend aan zijn eigen ervaring (waarover hij in krachtige bewoordingen schreef, vooral in LEW) van Gods

barmhartigheid jegens de berouwvolle zondaar. Bij dat alles kunnen we waardering opbrengen voor de durf van de generaal overste om de drie beschouwingen van paus Franciscus i.v.m. het Jaar van de Barmhartigheid te verbinden met de viering van het leven van onze stichter tijdens de 300^{ste} jaarviering van zijn sterven: God aan de mensen van vandaag voorstellen op een meer begrijpelijke (en dus aantrekkelijke) manier; in het bewustzijn van de wonden van onze medemensen; en van het verzoenings sacrament weer een bron van genade en bemoediging maken.

P. Paul R. Allerton, S.M.M.

Initiatieven voor de driehonderdste jaarvierting van de dood van de H. Montfort



Handleiding 2015-2016: “Dans les pas de Montfort” (door p. Georges Madore, smm, p. Jean-Louis Courchesne, smm, en z. Claudette Danis, fdls). Het is een geestelijke weg die wordt voorgesteld bij gelegenheid van de driehonderdste jaarvierting van de dood van Montfort. De handleiding is te vinden op de website: <http://www.montfort-tricentenaire.org/>

Groot-Brittannië en Ierland:

Behalve de plaatselijke initiatieven die wellicht georganiseerd worden in de verschillende residenties van de entiteit, willen we de aandacht van de hele congregatie vestigen op een aantal meer of minder recente toevoegingen aan de website van de entiteit die u vindt op <http://www.montfort.org.uk>.

- I.v.m. de 300-jaarvierting zelf, hebben we de “Handleiding 2015-2016” klaargemaakt om te downloaden. We hebben ook individuele afzonderlijke brochures (in het Engels) gemaakt op <http://www.montfort.org.uk/tercentenary.php>
- We hebben een **CURSUS MONTFORTAANSE SPIRITUALITEIT** ter beschikking gesteld (bijdragen van confraters H. Derrien, B. Guitteny, M. Gendrot, E. Guil, C. Sigouin, P. Allerton, B. Cortinovic, H.-J. Jünemann, J. Murray).

Deze was oorspronkelijk (als een resultaat van het generaal kapittel te Nemi in 1993) bedoeld als een correspondentie-cursus en is nu pas voltooid en beschikbaar op de GB/I- website: <http://www.montfort.org.uk/Course/index.php>. Ook beschikbaar om te downloaden als een PDF-file of als een e-book in .epub of .mobi-formaat: bruikbaar op de meeste e-readers, inclusief Kindle.

- Een **montfortaanse Podcast**, met als titel *St Louis Marie de Montfort et la « Vraie Dévotion*, staat ter beschikking op de GB/I website. Het is opgevat als een inleiding op Montforts leer over de “totale toewijding aan Jezus door Maria”. Men kan de verschillende afleveringen rechtstreeks downloaden van <http://www.montfort.org.uk/Podcasts/index-smm.php> of zich abonneren op de podcast in iTunes of andere abonnementsdiensten.
- Andere tamelijk recente toevoegingen op de GB/I-website zijn **Voorbereiding op de totale toewijding**, gebaseerd op D. Macdonald: *Alive to God*.
- en, meer recent, de mogelijkheid tot downloaden van het eerste deel van een Engelse vertaling (door P. Allerton) van de **Biographie de saint Louis-Marie de Montfort, geschreven rond 1770 door pater Charles Besnard**, generaal overste, zelfs in het Frans niet gepubliceerd tot 1981. Wij hopen dat het tweede deel voor januari 2016 af zal zijn en gepubliceerd.
Het eerste deel kan men downloaden: <http://www.montfort.org.uk/downloads.php#Besnard>
- Een **nieuwe korte biografie van de Heilige Louis-Marie** (plm. 45 blz.), van de hand van pater P. Allerton, zou in januari 2016 gepubliceerd moeten worden door de *Incorporated*

Catholic Truth Society van Londen, in samenhang met het 3^e eeuwfeest van de dood van de heilige. Het wordt enkel verkocht in parochiële boekenstalletjes door heel het land

De entiteit GB/I stelt graag de andere entiteiten voor een van deze pagina's/documenten/teksten te vertalen en ter beschikking te stellen van hun eigen website of die van anderen.

P. Paul R. Allerton, S.M.M.

Peru-Brazilië :

Ons jubeljaar ter gelegenheid van de 300^{ste} verjaardag van de dood van onze stichter Montfort valt samen met “het Jaar van het godgewijd leven” dat paus Franciscus heeft ingesteld.

In zijn apostolische brief “*Getuigen van de vrede*”, nodigt de paus ons uit **met dankbaarheid naar het verleden te kijken**. Kijken naar het begin, toen de H. Geest onze stichter riep om Christus te volgen, het Evangelie te vertalen in een levensvorm die beantwoordt aan de noden van Kerk en wereld. We moeten aandacht hebben voor het verleden om God te danken voor al zijn gaven en ook om de identiteit van het instituut in leven te houden en onze eenheid en ons gevoel van toebehoren te versterken.

Ingaande op de uitnodiging van onze generaal oversten van de montfortaanse familie zijn wij herhaaldelijk samengekomen met vertegenwoordigers van de Dochters der Wijsheid, de Broeders van Sint-Gabriël en de montfortanen samen met leken en hebben wij een activiteitenkalender opgesteld om dit jubileum te vieren.

- **De opening** werd gevierd op het Pinksterfeest, 25 mei 2015, zoals ook in Saint-Laurent-sur-Sèvre. Meer dan 2000 mensen namen deel aan een veeleisende en lange mars, waaraan leerlingen meededen van alle colleges van Ñaña, bisdom Chosica, en vertegenwoordigers van de montfortaanse parochies van Lima en Huaycán. Spandoeken, versierde auto's, kleurrijke slingers, veel liederen en spreekkoren. Deze opening eindigde in de kapel van Miguel Grau, de eerste montfortaanse aanwezigheid buiten Lima. <http://www.monfortianos.org/>
- **Een bedevaart** werd georganiseerd naar het heiligdom Koningin-Maagd van de vrede in Pachacamac. Het heiligdom ligt in een onbewoonde ruimte, en er was een flinke deelname, met een kruisweg die was aangepast met teksten van de H. Montfort. Zo'n 80 mensen uit de verschillende montfortaanse parochies deden eraan mee.
- In Brazilië hebben we tijdens de maand oktober 2015 een **jongerenmissie** georganiseerd in de Santa Rosa de Limaparochie te Sao Paulo. Er vond ook een nationale bijeenkomst plaats van de Vrienden van Montfort, GAMO genaamd – **Grupo Amigos de Montfort**. Zo'n 70 leken uit de verschillende steden van Minas Gerais en van Sao Paulo namen eraan deel. <http://www.monfortinos.com/sitenovo/>
- In 2016 voorzien wij de publicatie van de **Verzamelde werken van de H. Montfort in het Portugees**, naar aanleiding van zijn driehonderdste sterfdag en 50 jaar montfortaanse aanwezigheid in Brazilië.

- **Het montfortaanse tijdschrift « Maria »** heeft ettelijke bladzijden besteed aan het leven en de spiritualiteit van onze heilige stichter. We ontvingen artikels van montfortaanse leken, de Foyer de Charité, de Dochters der Wijsheid, de Broeders van Sint-Gabriël, studenten van het internationaal montfortaans scholasticaat. Dit thema wordt nog uitgediept ter voorbereiding van het Nationaal Montfortaans Congres.
- **HET NATIONAAL MONTFORTAANS CONGRES** vindt plaats **in oktober 2016**. Het zal voorafgegaan worden door denkgroepen van godgewijden, van montfortaanse parochies en door middel van het tijdschrift “Maria”. Er zijn 12 thema’s in samenhang met het leven, het werk en de zending van de H. Montfort. In oktober worden er 3 ontmoetingsdagen gewijd aan de verdieping van die thema’s. We hopen te kunnen rekenen op de aanwezigheid van pater Santino Brembilla, generaal overste, pater Gabriel Riveros, montfortaans missionaris in Argentinië, en talrijke leken, de Dochters der Wijsheid en de Broeders van Sint-Gabriël. Met dit congres zullen we de activiteiten besluiten rond het derde eeuwfeest.

Wat heel belangrijk was tijdens deze 300-jaarviering, dat is de integratie van de montfortaanse familie. Dit is van grote betekenis. Allen waren verenigd in de voorbereiding en de verwezenlijking van de activiteiten. Laten we steeds één blijven rond onze heilige stichter.

*P. Luiz Augusto Stefani, S.M.M.
Overste van de delegatie Peru-Brazilië*

India :

De drie congregaties in India (Broeders van Sint-Gabriël, Dochters der Wijsheid, paters montfortanen) hebben verschillende programma’s georganiseerd voor de vernieuwing van het montfortaanse religieuze leven en de zending.

De 300^{ste} jaarviering eindigt met een **INTERNATIONALE CONFERENTIE** over het thema: **“Montfortaanse driehonderdjaarierving: het verleden eer betuigen, het heden koesteren, de toekomst vormgeven”, 19-21 augustus in Hyderabad, Zuid-India**. Deelnemers zijn: montfortanen en hun medewerkers, niet enkel uit India, maar uit de hele wereld, om na te denken over de geestelijke, kerkelijke en sociale dimensie van het montfortaans charisma van de zending gisteren, vandaag en morgen.

Het hele programma is in het Engels. Verdere informatie te verkrijgen bij pater Peter Mascarenhas S.M.M., hoofd van het coördinatiecomité: 300montfort@gmail.com

Frankrijk :

- **17-23 april : Internationale Montfortaanse Bedevaart** naar Lourdes, voorgezeten door aartsbisschop d'Ornellas van Rennes. Thema: "Montfort, missionaris van de barmhartigheid". <http://www.pelerinage-montfortain-hospitalite.org>
- **25-27 april : Drie dagen rond montfortaanse spiritualiteit in** Saint-Laurent-sur-Sèvre.
- **28 april : Feest van de H. Montfort in** Saint-Laurent-sur-Sèvre. <http://www.risl.net>
- **22 mei : Verzoeningsviering in** Montfort-sur-Meu.
- **2-3 juni : UNIVERSITAIR COLLOQUIUM in Angers.** « *Le Père de Montfort : folie et sagesse ! Ressources spirituelles et missionnaires pour un renouveau apostolique.* » www.uco.fr/evenements/colloque-montfortain
- **2 juni : Concert** « Maria bezongen door de eeuwen heen », om 20u in de Saint-Josephkerk te Angers.
- **24-31 juli : Montfortaanse tochten van** Saint-Pompain naar Notre-Dame-des-Ardilliers (Saumur) en van Notre-Dame du Marillais (Saint-Florent-le-Vieil) naar Notre-Dame-des-Ardilliers voor jongeren, in samenhang met Wereldjongerendag. <http://www.misioneros-monfortanos.org/marcheMontfortaine.htm>
- **11 september : Sluiting** aan de Calvaire van Pontchâteau.



OVERLEDENEN VAN HET GEZELSCHAP VAN MARIA

van wie u het *in memoriam* ontvangt in de volgende uitgave
van «In het Huis van de Vader... »

Juni 2015			<i>leeftijd</i>	<i>professie</i>
3	F. Rémi (Pierre HERLÉDAN)	St Laurent s/S (France)	76	58
Juli 2015				
7	P. Giovanni ROSSETTO	Bergamo (Italie)	81	62
9	P. Tarcisio Battista ZANGA	Bergamo (Italie)	89	71
10	P. Aldo LUCON	Bergamo (Italie)	87	64
18	P. Ugo PACCAGNELLA	Bergamo (Italie)	83	62
20	P. Josef JACOBS	Trier (Allemagne)	80	57
31	P. Dorio-Marie HUOT	Joliette (Canada)	101	81
Augustus 2015				
8	P. Theodore MURPHY	Bay Shore (États-Unis)	88	62
9	P. Gnana Prakash CHOWRAPPA	Manvi (Inde)	34	13
12	F. Abílio Araújo DE SOUSA	Fatima (Portugal)	75	55
28	F. Marcus (Harry CLAESSENS)	Schimmert (Pays-Bas)	85	60
September 2015				
17	P. Gino VISCARDI	Bergamo (Italie)	76	54
20	P. Frederick SCRAGG	Liverpool (Angleterre)	79	60
Oktober 2015				
4	P. Charles VONCKEN	Voerendaal (Pays Bas)	83	63
13	P. James MURRAY	Liverpool (Angleterre)	75	55
November 2015				
8	F. Côme JULIEN	Trois-Rivières, QC (Canada)	94	77
11	P. Jozef (Jef) COCKX	Broechem (Belgique)	86	63
13	P. Gaetano BARBERA	Bergamo (Italie)	87	67
28	P. Salvador PRIETO SARMIENTO	Bogotá (Colombie)	92	74
December 2015				
10	P. Petrus Johannes VERLAAN	Abrantes (Portugal)	79	58

Januari 2016

12	P. Hubert BASLEY	St Laurent s/S (France)	90	72
18	F. Jean François RENAUD	Pontchâteau (France)	76	58
21	P. Vincent DUVAL	St Laurent s/S (France)	97	78
27	P. Henricus (Rik) BOVENS	Genk (Belgique)	82	61

Februari 2016

17	Mgr Gregorio GARAVITO JIMÉNEZ	Villavicencio -Meta (Colombie)	96	79
19	F. Roch CÔTÉ	Trois-Rivières (Canada)	82	54
24	P. Miguel VELÁSQUEZ ACOSTA	Bogotá (Colombie)	82	60

Maart 2016

3	P. Gaston GUIBERT	St Laurent s/S (France)	92	68
12	F. Camille DEMERS	Nicolet (Canada)	90	68

April 2016

25	P. Paul Robert ALLERTON	Liverpool (Angleterre)	76	57
----	-------------------------	------------------------	----	----

Statistieken SMM op 31-12-2015

SMM par Entité Juridique au 31-12-2015



"Entité Juridique"	P.	F.	S.	Total
Adm. Générale	5	0	0	5
Afrique Angl. (Dél.Gén.)	18	1	14	33
Afrique Franc. (Dél.Gén.)	8	1	16	25
Allemagne (Dél.Gén.)	15	1	0	16
Belgique (Dél.Gén.)	18	5	0	23
Canada (V-Pr.)	24	7	0	31
Colombie (Pr.)	37	1	1	39
Équateur (Dél.FR)	4	0	1	5
États-Unis (Pr.)	20	2	0	22
France (Pr.)	53	12	0	65
GB/I (Dél.Gén.)	7	3	0	10
Haïti (Pr.)	50	0	12	62
Inde (V-Pr.)	63	0	11	74
Indonésie (Pr.)	54	6	36	96
Italie (Pr.)	101	5	2	108
Madagascar (V-Pr.)	22	6	13	41
Malawi (Dél.IT)	11	2	0	13
Pays-Bas (Pr.)	32	6	0	38
Pérou-Bésil (Dél.Gén.)	28	1	5	34
Philippines (Dél.Gén.)	14	1	8	23
PNG (Dél.Gén.)	13	0	0	13
Portugal (Dél.Gén.)	14	0	2	16
	611	60	121	792

"Lieu de Travail"	P.	F.	S.	Total
Allemagne	22	1	0	23
Argentine	4	0	0	4
Bahamas	1	0	0	1
Belgique	17	5	0	22
Bésil	12	1	0	13
Burundi (BI)	1	0	7	8
Canada	31	7	0	38
Colombie	36	1	0	37
Congo (CD)	8	1	4	13
Croatie	4	0	0	4
Équateur	7	0	0	7
Espagne	1	0	0	1
États-Unis	28	2	0	30
France	54	14	0	68
GB/I	10	3	0	13
Haïti	35	0	10	45
Inde	48	0	9	57
Indonésie	47	6	36	89
Italie	88	4	1	93
Kenya	2	0	12	14
Madagascar	19	3	13	35
Malawi	19	3	4	26
Nicaragua	4	0	0	4
Ouganda	2	0	1	3
Papouasie	13	0	0	13
Pays-Bas	31	5	0	36
Pérou	20	1	13	34
Philippines	15	1	7	23
Portugal	13	0	1	14
Rome	14	2	3	19
St-Martin	2	0	0	2
Zambie	3	0	0	3
	611	60	121	792

"Nationalité"	P.	F.	S.	Total
Allemagne	15	1	0	16
Angleterre	8	1	0	9
Angola	2	0	0	2
Belgique	12	3	0	15
Bésil	5	0	1	6
Burundi	0	0	1	1
Canada	25	7	0	32
Colombie	38	1	1	40
Congo (CD)	7	1	15	23
Croatie	8	0	2	10
Ecosse	1	0	0	1
Équateur	1	0	1	2
Espagne	4	0	0	4
États-Unis	18	2	0	20
France	53	12	0	65
Haïti	50	0	12	62
Inde	66	0	11	77
Indonésie	61	6	36	103
Irlande (IE/NIR)	0	1	0	1
Italie	118	7	0	125
Kenya	2	0	0	2
Madagascar	21	6	13	40
Malawi	10	1	11	22
Nicaragua	2	0	0	2
Ouganda	3	0	3	6
Pays de Galles	0	1	0	1
Pays-Bas	38	8	0	46
Pérou	14	1	4	19
Philippines	15	1	8	24
Portugal	12	0	2	14
Suisse	1	0	0	1
Zambie	1	0	0	1
	611	60	121	792



Scolastiques par Lieu de présence	N.
Burundi (BI)	7
Congo (CD)	4
Haïti	10
Inde	9
Indonésie	36
Italie	1
Kenya	12
Madagascar	13
Malawi	4
Ouganda	1
Pérou	13
Philippines	7
Portugal	1
Rome	3
	121

**Scolastiques par Lieu de présence
au 31-12-2015**



Scolastiques par Nationalité	N.
Brésil	1
Burundi	1
Colombie	1
Congo (CD)	15
Croatie	2
Équateur	1
Haïti	12
Inde	11
Indonésie	36
Madagascar	13
Malawi	11
Ouganda	3
Pérou	4
Philippines	8
Portugal	2
	121

**Scolastiques par Nationalité
au 31-12-2015**



Novices par lieu d'études	N.
Colombie	4
France	11
Inde	9
Indonésie	18
Philippines	4
	46



Novices par Nationalité	N.
Colombie	2
Inde	9
Indonésie	18
Philippines	2
Équateur (en CO)	1
Haïti (1 en CO, 3 en FR)	4
Madagascar (en FR)	4
Congo RD /(Togo) (en FR)	4
Malawi	2
	46



Pères, Évêques et Frères par année de naissance :

Naissance	Pères	Évêques	Frères	TOTAL
1918	1		0	1
1919	2		0	2
1920	0		0	0
1921	2		0	2
1922	0		0	0
1923	3		1	4
1924	4		3	7
1925	5		4	9
1926	6		1	7
1927	3		2	5
1928	11		1	12
1929	4	1	0	5
1930	13		1	14
1931	12		0	12
1932	16		1	17
1933	5		2	7
1934	15	1	1	17
1935	17		3	20
1936	10		2	12
1937	19	2	3	24
1938	14		1	15
1939	5		1	6
1940	19		2	21
1941	7		0	7
1942	5		3	8
1943	7		0	7
1944	11		0	11
1945	9	1	3	13
1946	6		2	8
1947	4		2	6
1948	9		0	9
1949	10	1	2	13
1950	8		1	9
1951	3		0	3
1952	9	1	1	11
1953	9		0	9
1954	8		0	8
1955	5		0	5
1956	9		0	9
1957	5		0	5
1958	6		0	6
1959	8		0	8

Naissance	Pères	Évêques	Frères	TOTAL
1960	12		0	12
1961	5		0	5
1962	7	1	4	12
1963	12		0	12
1964	13		0	13
1965	11		1	12
1966	10		0	10
1967	10		0	10
1968	15		6	21
1969	17		0	17
1970	9		1	10
1971	9		0	9
1972	9		0	9
1973	9		1	10
1974	11		0	11
1975	13		1	14
1976	15		0	15
1977	10		0	10
1978	7		0	7
1979	9		0	9
1980	15		0	15
1981	9		0	9
1982	13		0	13
1983	15		1	16
1984	8		0	8
1985	2		0	2
1986	3		0	3
1987	1		0	1
1988	0		1	1
1989	0		0	0
1990	0		1	1
TOTAL	603	8	60	671

Pères & Frères par année de naissance



Bibliographie



-
- EUGENIO FALSINA **Dio non manca mai. Vita di san Luigi Maria Grignion de Montfort** ; Edizioni Monfortane ; 2° edizione riveduta e corretta ; Roma ; 2015 ; 311 pp.
-
- PAUL R. ALLERTON, S.M.M. **Louis Marie de Montfort. His Life, Message and Teaching** ; Catholic Truth Society ; CTS Great Saints ; London ; 2016 ; 54 pp.
-
- ALFIO MANDELLI, S.M.M. **Totus Tuus. Mese di preparazione alla consacrazione monfortana** ; Edizione rinnovata ; Edizioni Monfortane ; Roma ; 2015 ; 207 pp.
-
- Un pensiero al giorno con Montfort ; *Le parole e il pensiero di un "maestro" di spiritualità – Tricentenario della morte di San Luigi Maria di Montfort (1716-2016)*** ; Testi: San Luigi Maria Grignion di Montfort Curatori: P. Giovanni Maria Personeni, smm, e il Centro Regionale dell'Associazione Maria Regina dei cuori di Trinitapoli ; Collana Santi ; Editrice Shalom ; Camerata Picena ; 2015 ; 431 pp.
-
- MARCEL CHAPELEAU, F.S.G. **Préparation à la consécration à Jésus-Christ par les mains de Marie selon Saint Grignion de Montfort (Retraite de 33 jours)** ; Vivre le 3^{ème} millénaire à la suite de Jésus ; 3^{ème} édition française ; Diocèse de Port-Louis, Ile Maurice ; 2011 ; 131 pp.
-
- GINETTE SIMARD, FDLS
LOUISE FORGET, FDLS
MARIE-CLAIRE PELLETIER, FDLS **Voyager avec Marie-Louise et les premières Filles de la Sagesse (Tome II)** ; Filles de la Sagesse du Canada ; Ottawa ; 2014 ; 225 pp.
-
- LOUIS BAUVINEAU, F.S.G. **History of the Brothers of St. Gabriel; In the service of youth in the footsteps of Grignion de Montfort and Gabriel Deshayes** ; translated from the French by Adélarde Faubert ; Fratelli di San Gabriele ; Rome ; 1994 ; 622 pp.
-
- LOUIS BAUVINEAU, F.S.G. **The memory of Saint Gabriel** ; translated by Bro. M.P. Antony and Bro. Julien Rabiller ; Fratelli di San Gabriele ; Rome ; 2000.
-
- LOUIS ARNOULD **La vraie vie de Marie Heurtin, sourde-muette et aveugle** ; Préface de Mgr François Garnier ; Édition Salvator ; Paris ; 2015 ; 247 pp.
-

EDMUND JÄCKEL, S.M.M.	50 Jahre Missionsprokur der Montfortaner Patres in Bonn ; Missionsprokur der Montfortaner Patres Bonn e.V. ; Bonn ; 2015 ; 88 pp.
ST LOUIS MARIE DE MONTFORT	Le Secret de Marie ; Edition du Tricentenaire ; 2015 ; 24 pp.
CARLENDEM JULES FRÉGO ANTÉNOR, S.M.M.	Vivre heureux avec Marie. Avec Marie, la mère de Dieu, faisons un kilomètre de plus ; 68 pp.
CARLENDEM JULES FRÉGO ANTÉNOR, S.M.M.	Vivre une neuvaine avec Marie. En l'honneur de Marie, notre mère, secours des chrétiens ; 56 pp.
	La joie de l'espérance ; livret réalisé sous la supervision du Père Frégo Anténor, s.m.m. en collaboration avec le conseil de pastoral du sanctuaire ; Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs ; Montréal (Canada), 2015 ; 31pp.
SW. LUDOWIK MARIA GRIGNION DE MONTFORT	Traktat o Doskonalym Nabozenstwie do Najswietszej Maryi Panny ; (CD audio MP3) ; www.media-art.com.pl ; (en langue polonaise)
MARIO BELOTTI, S.M.M.	A brief history of Spirituality. A course compiled & conducted by Mario Belotti, smm ; Philippines; 2014; 96 pp.
MARIO BELOTTI, S.M.M.	Living the Beatitudes with Mary. A Wholistic Formation Process ; Montfort Media; Balaka; 2000; 79 pp.
MARIO BELOTTI, S.M.M.	Bonding and Abiding in Love. Psycho-Spiritual Healing for Communities ; Montfort Missionaries ; Philippines ; 94 pp.
MARIO BELOTTI, S.M.M.	Processing Transitions & Shadows. Emphasis on Mid-Life and Beyond ; Rationale and Workbook compiled by Mario Belotti, smm ; 2015; 174 pp.
MARIO BELOTTI, S.M.M.	Empowerment Workshop. The Art of Drawing Power from Inside in order to make the Changes you want in your Life, Work and Ministry ; compiled by Mario Belotti, SMM ; Manila ; 2015 ; 120 pp.
MARIO BELOTTI, S.M.M.	Prophets for today. Rethinking religious life ; compiled by Mario Belotti, SMM ; 2015 ; 269 pp.
MARIO BELOTTI, S.M.M.	“You have heard... but I say”. Reflections on Christian Love ; Montfort Media ; Balaka ; 2015 ; 148 pp.
MARIO BELOTTI, S.M.M.	Shadows of the heart. Processing Our Emotions ; SMM International Novitiate Philippines ; 2015 ; 48 pp.

MILJENKO SUŠAC, S.M.M.	Poniznost i ljubav – put duhovnoga rasta. Sustavan prikaz duhovnoga života i rasta u svetosti prema nauku bl. Marije Terezije od Sv. Josipa, Utemeljiteljice Karmelićanki Božanskog Srca Isusova ; (L'umiltà e l'amore, la via della crescita spirituale. <i>L'esposizione sistematica della vita spirituale e della crescita nella santità secondo l'insegnamento della beata Maria Teresa di san Giuseppe, la madre e la fondatrice del Carmelo del divino Cuore di Gesù.</i>); Izdaje : Hrvatska provincija karmelićanki Božanskog Srca Isusova ; Zagabria ; 2015 ; 383 pp.
ISIDORO TOMASONI, S.M.M.	Precario e benedetto. Cammino di misericordia di un itinerante ; Tracce ; Velar editrice ; Gorle ; 2015 ; 470 pp.
STEFANO DE FIORES, S.M.M.	Giorgio La Pira (1904-1977); 11-62 pp. in : “Nel nome di Maria. Giorgio La Pira e la vocazione mariana di Firenze” ; a cura di Giulio Conticelli ; presentazione del Card. Giuseppe Betori ; Edizioni Nerbini ; Firenze ; 2015 ; 276 pp.
GIULIO CONTICELLI	Stefano De Fiores e la fondazione di una mariologia fiorentina ; 259-272 pp. in : “Nel nome di Maria. Giorgio La Pira e la vocazione mariana di Firenze” ; a cura di Giulio Conticelli ; presentazione del Card. Giuseppe Betori ; Edizioni Nerbini ; Firenze ; 2015 ; 276 pp.
ST. LOUIS MARIE GRIGNION DE MONTFORT	Cantiques Montfort – Plus. Manuscrit Hacquet – vers 1749 ; par Hélène LeMay, fdlS ; Ottawa ; 2015 ; 215 pp.
SF. LUIGI MARIA GRIGNION DE MONTFORT	Secretul Mariei ; Editura Treira ; Oradea (România) ; 2007 ; 138 pp. (<i>en langue roumain</i>)
SAN LUIS MARÍA GRIGNION DE MONTFORT	Carta a los Amigos de la Cruz ; Colección Tricentenario ; Centro Mariano Montfortiano ; Ediciones Montfortianas ; Bogotá ; 2015 ; 74 pp.
SÃO LUÍS MARIA GRIGNION DE MONTFORT	Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem ; Colaboração especial – Correções e adaptações Pe. Amílcar José Alves Tavares, smm, Missionário Monfortino ; Edições Monfortinas e Editora Cléofas ; 5ª edição ; Lorena, SP (Brasil) ; 2015 ; 208 pp.
SÃO LUÍS MARIA GRIGNION DE MONTFORT	Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem ; Tradução: Nuno Manuel Castello-Branco Bastos ; Edição Caminhos Romanos ; Porto (Portugal) ; 2012 ; 200 pp.
SÃO LUÍS MARIA GRIGNION DE MONTFORT	Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem ; Tradução: Nuno Manuel Castello-Branco Bastos ; Edição Caminhos Romanos ; Porto (Portugal) ; 2015 ; 216 pp.

-
- JACQUES HUBERT, FSG **La Petite voie de st Louis-Marie de Montfort. Commentaire du « L'Amour de la Sagesse Éternelle » numéro par numéro** ; Editions/Wydawnictwo Montfort ; Czestochowa (Pologne) ; 2014 ; 144 pp.
-
- JACQUES HUBERT, FSG **La Petite voie de st Louis-Marie de Montfort. Commentaire du « Secret de Marie » numéro par numéro** ; Editions/Wydawnictwo Montfort ; Czestochowa (Pologne) ; 2014 ; 108 pp.
-
- JACQUES HUBERT, FSG **La Petite voie de st Louis-Marie de Montfort. Totus Tuus ! Devant Dieu Je m'engage ! Pourquoi faire la Consécration à Marie ?** ; Editions/Wydawnictwo Montfort ; Czestochowa (Pologne) ; 2014 ; 136 pp.
-
- JACQUES HUBERT, FSG **La Petite voie de st Louis-Marie de Montfort. St Louis-Marie de Montfort et les Papes Post-Synodaux Vatican II (courte biographie)** ; Editions/Wydawnictwo Montfort ; Czestochowa (Pologne) ; 2016 ; 116 pp.
-
- SV. LJUDEVIT Marija
GRIGNION MONTFORTSKI **Rosprawa o Pravoju Pobožnosti Prema Djevici Mariji ; Misionari Monfortanci** ; Zagreb ; (DVD - MP3)
-
- Saint Louis-Marie Grignon de Montfort ; Sa vie, Son amour pour les pauvres, Ses missions, Son rayonnement** ; Frères de Saint Gabriel ; AMP Interactive ; 2016. (DVD - Video)
-
- Ten, Który Jest. Musical o Historii Zbawienia** ; (Totus Tuus) ; Kontakt z autorem: czador@wp.pl ; (Polonie) ; (DVD - Video)
-

L'Écho Montfortain
Viale dei Monfortani, 65
00135 Roma (Italia) (Tel: +39 06.30.50.203)
echo.montfortain@gmail.com

Consulter aussi : www.montfortian.info