



Overzicht

- 1**
Een huis, twee gemeenschappen
- 4**
Officieel nieuws
- 5**
Ervaringen van internationaliteit in Canada
- 13**
Opkikker
- 15**
Gaan en komen in het generaal
- 16**
SMM Statistieken
- 18**
Bibliografie

EEN HUIS, TWEE COMMUNITEITEN

We maken gebruik van deze "Echo Montfortain" om wat te vertellen over de gemeenschap van het generaal.

Nogal wat montfortanen vergeten dat het generaal, met de generale overste en het generaal bestuur, allereerst een gemeenschap is van missionarissen, paters en broeders, op allerhand gebied in dienst van de congregatie. In feite hebben we tegenwoordig twee gemeenschappen in het generaal. Wegens dringende nood van internationale vorming, herbergen we ook het internationale scholastikaat, met inbegrip van de montfortaanse confraters die gespecialiseerde studies doen in Rome. Dit artikel gaat over de gemeenschap van het generaal bestuur.

Onze gemeenschap probeert, zoals alle montfortaanse gemeenschappen over de hele wereld, het grondprincipe van Montfort gestalte te geven, zoals beschreven in onze constituties: "De onderlinge naastenliefde moet uitstralen. Zij is de bron van wederzijdse ontplooiing. Bij alles vormt zij de juiste maatstaf. Zij is de voornaamste norm die onze relaties regelt" (S 18).

De zending van de gemeenschap van het generaal bestuur bestaat in het delen van de zending van de hele Kerk: de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus, de Wijsheid, waarbij elke persoon met zijn gaven en talenten hoort bij "*degenen die belast zijn met bepaalde taken die minder rechtstreeks apostolisch zijn maar die noodzakelijk blijken voor het leven van het Gezelschap*" (C 63).

We zijn samengekomen uit verschillende delen van de wereld, en dat maakt onze gemeenschap echt internationaal. We komen uit Canada, de Verenigde Staten, Frankrijk, Haiti, Nederland, Italië, Brazilië en Madagaskar, om verschillende functies te

vervullen met hetzelfde doel: mensen verwelkomen met hartelijkheid en blijdschap, met name onze confraters. Want "*onze huizen staan open voor alle confraters: geen enkele van hen mag daar als een vreemde beschouwd worden*" (S 15), en we willen het steeds gastvrij maken als teken dat we leerlingen zijn van Jezus Christus. Dus allemaal welkom in onze gemeenschap!



Als u wil weten wat ieder zoal doet:

Elke dag komen we samen voor gebed, en soms voor communiteitsgesprek.

Broeder Jean-Désiré Rakotonandrasana doet van alles in dienst van de communiteit (onderhoud, vervoer, koken, enz.)

Broeder Gilles Paquette neemt de eenheid van de congregatie ter harte: hij is verantwoordelijk voor de communicatie en de ontwikkeling van nieuwe manieren om het Rijk van Jezus door Maria te verspreiden op het zesde continent (het Internet).

Pater Adriano Dalle Pezze is onze generale econoom, steeds met aandacht voor onze uitgaven en voor goede verhoudingen tussen onze entiteiten.

Pater Joseph Philor, generaal assistent, brengt wat meer diepte in ieders leven.

Pater Olivier Maire, de generale secretaris, houdt onze montfortaanse kennis up-to-date door zijn verantwoordelijkheid voor de archieven.

Pater Mathieu Jenniskens, generale assistent, houdt ons nauwkeurig op de hoogte van de gebeurtenissen die her en der plaats vinden.

Pater Don La Salle, de generale vicaris, rechterhand van de generaal, heeft de gave om verschillende dossiers tegelijk te behandelen.

Pater Santino Brembilla, generale overste, een geboren leider, is in grote eenvoud alles voor anderen.

Pater Luiz Augusto Stefani, huisoverste, probeert dat alles te doen sporen door zijn open en tactvol karakter.

Het generalaat is ook gezegend met de aanwezigheid van drie belangrijke dames.

Cristina Lazzarini is onze zeer accurate secretaresse. Ze spreekt vlot Engels, Frans, Russisch en uiteraard Italiaans.

Mary Echegaray, de *mulier fortis* uit de bijbel, houdt het huis met haar enorme energie netjes tot in alle hoekjes en kantjes.

Francesca Picelli verzorgt met toewijding sinds onheuglijke tijden onze was.



Tenslotte nog even aangeven dat op 6 maart de montfortaanse familie met een eucharistieviering herdacht dat onze generaal, pater Santino, 40 jaar priester was en de huisoverste, pater Luizinho, 25 jaar. Iedereen deed zijn best om er een gedenkwaardig feest van te maken. We zijn trots op onze verschillen, waardoor we vreugdevol God konden danken voor onze mooie internationale gemeenschap.

Rome, 11 maart 2011

Luiz AUGUSTO STEFANI, SMM
Generalaatsoverste

Officieel nieuws



Eerste professie

Op 12 december 2010, in Paipa (Colombia): José Rodrigo BRONCANO ZEVALLOS (Peru); Sandro Gabriel CANO ACUÑA (Colombia); Oscar Antonio CÁRDENAS GONZÁLES (Nicaragua); Adner VIENA INUMA (Peru).

Eeuwige professie

Op 11 december 2010, in Andraisoro (Madagaskar): Nicaise Marie RAKOTONDRAATELO; Doris Sullivan TOMBAOSA; Denussein Johanson TSIMIASA.

Diakenwijding

Op 12 december 2010, in Andraisoro (Madagaskar): Nicaise Marie RAKOTONDRAATELO; Doris Sullivan TOMBAOSA; Denussein Johanson TSIMIASA.

Priesterwijding

Op 15 december 2010, in Vizhapallam (India): Francis Xavier JOSEPH.

Op 17 december 2010, in K. K. Patti (India): Philip Arockiaraj ANTHONY SAMY.

Op 18 december 2010, in Erukancherry (India): John Lawrence MARIA SUSAI.

Op 30 december 2010, in Thomayar Palayam (India): Madalai Muthu SELVARAJ.

Op 4 januari 2011, in Magge (India): Esak CHINNAPPA.

Op 19 januari 2011, in S. Pudur (India): Amalraj Madhivanan KULANDHAISAMY.

Op 25 januari 2011, in Gokunte (India): Richard Dass AROKIASWAMY.

Op 27 januari 2011, in Labbipet (India): Naga Vara Aswani Kumar MADDALA.

Op 2 februari 2011, in Kanjurmarg (India): John Kennedy GASPAR.

Op 12 februari 2011, in Tuta (Colombia): Carlos Alberto DIAZ SUESCA.

Op 27 februari 2011, in Kibibi, (Dem. Rep. Congo): Atubengulu Constantin ATALIPA.

Op 26 maart 2011, in Choachí (Colombia): Luis Manuel MORA RODRÍGUEZ.

Ervaringen van internationaliteit in Canada



IK VOEL ME GOED THUIS IN DE COMMUNITEIT VAN HET HEILIGDOM EN IK HEB ER EEN NIEUW LEVEN ONTDEKT.

Jean Claude RAMANDRAIVONONA, SMM

Madagaskar

Sinds 3 september 2009 ben ik in Montréal, Canada, in de gemeenschap van het heiligdom *Marie Reine-des-Cœurs*. Het is een internationale en dus multiculturele gemeenschap. Elk continent is er vertegenwoordigd. Er is een groot verschil in leeftijd: dit jaar van 36 tot 86. Iedereen doet mee in de activiteiten van het heiligdom, soms samen met montfortaanse geassocieerden. Mijn prioriteit, zoals die van vijf andere confraters en een confrater van het bisdom, is de studie. Hoofdzakelijk gaat het over integrale menselijke vorming, het actualiseren van vitale menselijke vermogens door het terugkijken op belangrijke menselijke ervaringen. Vanuit dit perspectief vertel ik u over mijn ervaring van internationaliteit.

Ik voel me goed thuis in de gemeenschap van het heiligdom en zo heb ik een nieuw leven ontdekt, in feite een nieuwe ervaring te midden van verschillende culturen. Aanvankelijk had ik het er moeilijk mee, maar langzaam kon ik me rustig in dit leven inwerken. Ik probeerde mee te gaan in die verscheidenheid van karakters, culturen, leef- en denkwijzen, terwijl ik mijn culturele eigenheid hooghield. Gemakkelijk was dat niet, moet ik zeggen, maar ik was echt gemotiveerd en kon zo aan de gemeenschap mijn eigen bijdrage als Malagassiër leveren, net als de anderen de hunne. Voor mij persoonlijk is levende internationaliteit een rijkdom. Ik zie daarin, zoals in elke gemeenschap, de verschillen die ten goede komen aan een leven van universele liefde, wat de broederlijke eenheid verrijkt.

Ik nam mijn eigen vooruitgang naar fysieke en psychische autonomie serieus en zodoende kon ik dit leven aan. Het is niet gemakkelijk allemaal, maar als je het nooit geprobeerd hebt, kun je niet zeggen dat het niet kan. En Montfort zei: als je niets onderneemt voor jezelf en anderen, doe je niets voor God. Ik blijf bij mijn doelstelling: een goed beleven van mijn zuiverheid, mijn gehoorzaamheid en mijn armoede, wat ik bijna was kwijtgeraakt. Ik ben vastbesloten mijn opwellingen – van seksualiteit, vijandigheid of bezitterigheid - te bedwingen met de middelen die het Instituut de Formation humaine Intégrale van Montréal (IFHIM) mij heeft aangereikt. Daarmee kom je tot echte broederlijkheid, de basis van een zending in vrijheid en waarheid volgens Gods wil. Ik zie dat deze doelstelling, die ik wil blijven nastreven, de ruggengraat vormt van mijn leven als christen, religieus en priester.

Met mijn vorming en mijn ervaring van internationaliteit blijf ik geloof, hoop en liefde putten aan de bron. Ik hoop mijn tijd goed te gebruiken door elke dag de beproefde en gepaste middelen te gebruiken. En dat vraagt van mij in mijn leven keuzen vóór en tegen te maken om mijn religieus en priesterlijk leven niet uit het oog te verliezen. Ik bedoel het gevoel van toebehoren tot de congregatie, natuurlijk, met onderscheiding en oordeelsvermogen, om zo steeds meer te komen tot een leven van wederzijdse, betrokken en universele liefde. En ik ontdekte in mijn persoonlijk charisma dat het kruis er steeds een rol in speelt; het is voor mijn zuivering met het oog op mijn heil en dat van anderen. Ik moet trouw en volharding opbrengen om tegenstand te overwinnen. Ik heb ook geleerd geen beslissingen te nemen op momenten van grote emotie (noch vreugdevolle noch vijandige), noch vanuit een gevoel van verplichting, maar eerder in vrijheid en vanuit het engagement waarin ik wil beantwoorden aan mijn roeping: leven

zoals Montfort het verlangt. Wat ik erg op prijs heb gesteld is de vorming tot een andere benadering van mijn leven; dat is ook een manier om beter begrip te krijgen voor mijn omgeving, de anderen en zelfs voor Montfort. Die persoonlijke stap is ook gunstig voor mijn confraters, mijn entiteit en dus mijn congregatie binnen, met en voor de Kerk.

Ik heb drie wegen ontdekt naar vrijheid, leven en toekomst: 1) de ander zien als persoon en niet als object; 2) het goed van een ander boven, maar niet ten koste van dat van me zelf stellen; en 3) voor anderen doen wat ik hen graag voor mij zou zien doen. En de bewegende kracht van dat alles is LIEFDE met haar drie facetten: wederkerigheid, begaan zijn en wijsheid – of UNIVERSELE LIEFDE.

Ten slotte: door deze ervaring kan ik met vuur onze EVANGELISATIE voortzetten, mijn missionarisleven van SAMEN DOEN, en mijn BESCHIKBAARHEID. Nu kan ik ook proberen mijn leiderschap uit te oefenen zoals het IFHIM dat voorstelt.

Veel dank voor de openheid van de Canadese vice-provincie, vooral voor de hartelijkheid van de confraters van het heiligdom *Marie Reine-des-Cœurs*. Ondanks mijn beperktheid werk ik door met de middelen die mij zijn aangereikt door het IFHIM en door jullie voorbeeld, rekening houdend met ieders (oplopende) leeftijd. Jullie belangeloosheid en die van alle confraters in de hele wereld, is onvergetelijk en onmisbaar voor mijn groei. Ik draag jullie allemaal in mijn hart en in mijn gebed.



***EEN PERSOONLIJKE BIJDRAGE OVER INTERNATIONALITEIT
IN HET LICHT VAN MIJN VORMING AAN HET IFHIM***
Jean-Trésor BAFENGO TOSWEOKI, SMM
Dem. Rep. Congo

Ik maak deel uit van de groep confraters hier in Montréal die een cursus voortgezette vorming volgt aan het IFHIM sinds 8 september 2010. Deze cursus heeft als doel persoonlijke vorming om anderen te kunnen helpen – kortom, te spreken en te handelen vanuit je persoonlijke ervaring. In dit artikeltje wil ik het hebben over mijn ontdekking van het belang van **betekenisvolle relaties** in onze gemeenschappen en het belang van het **gevoel voor verwelkoming** om in elke confrater een geest te wekken van toebehoren tot het Gezelschap van Maria.

Wat mij trof in het seminarie over het Proces van Integrale Menselijke Vorming, gegeven door Denise Amyot met assistentie van Amarilis, was het inzicht in de rol van een moeder tegenover haar kind van 1 tot 3 jaar. Haar interesse voor het kind op deze leeftijd ontwikkelt in hem of haar voor de rest van zijn of haar leven een gevoel van toebehoren tot het gezin.

Vandaar mijn overtuiging dat internationale gemeenschappen in feite enkel mogelijk zijn, als de confraters die er deel van uitmaken een geest van hartelijke aanvaarding cultiveren. Dan zal elke confrater, uit het Noorden of het Zuiden, het Westen of het Oosten, zich welkom voelen en behandeld worden als een unieke persoon. Elk lid van zo'n gemeenschap kan dan een gevoel ontwikkelen van toebehoren tot onze familie, het Gezelschap van Maria.

Zo wens ik jullie aan het begin van dit nieuwe jaar 2011, tevens een kapitteljaar, het allerbeste toe. Dit is ook een gevolg van de brief van onze vormingsleidster, Marie-Marcel, met groeten voor Kerstmis 2010 en Nieuwjaar 2011.

“Wat ieder van u heeft ontvangen als genadegave, stel dat ten dienste van anderen, als goede beheerders van Gods genade in al zijn vormen” (1 Petrus 4 :10)

Beste confraters,

Ik wens jullie bij dit begin van het jaar 2011 niet toe dat je in al je pogingen slaagt, maar dat je in je hart en je leven helemaal open staat voor Jezus Christus, mens geworden Wijsheid, dag na dag en stap na stap, voor Gods liefde die zin geeft aan ons bestaan.

Mijn wens is niet dat jullie geen enkele mislukking ondergaan, maar dat je als onverdiende gave de kracht verwelkomt waardoor je overeind blijft ondanks de zware lasten van onze wereld vandaag. Ik wens jullie geen vredige dagen, maar de kunst om je door anderen te laten storen, degene die anders is als confrater te verwelkomen.

Mijn wens is niet dat je op alle vragen een antwoord hebt, maar dat je kunt omgaan met de vragen van anderen, dat je mee kunt dragen aan hun lijden, hun zorgen, hun trauma's... zodat je bij hen kunt zijn als vader, broeder, solidair, drager van meeleven en van vrede.

In Jezus, Maria en Jozef.



*DOOR DEZE VORMINGSERVARING HIER KON IK WERK MAKEN VAN
DE INTEGRATIE VAN MIJN HELE PERSOON
Ivan Salgado GONZÁLEZ, SMM
Colombia*

Volgens mij bestaat een van de meest veeleisende en belangrijke taken in onze vormingshuizen in de begeleiding. Na enkele jaren als vormingsleider van postulanten in Colombia, keek ik uit naar meer en betere middelen om kandidaten te helpen in de opbouw van hun leven. Ik zocht verdere verdieping, want soms had ik de indruk dat ik hen niet adequaat kon helpen met hun vragen; ik kon hen niet echt vooruithelpen in hun ontwikkeling als mens: hun seksualiteit, de neigingen die ingingen tegen hun roeping, hun traumatische situaties enz. Het is moeilijk dat in te zien en toch gewoon verder te gaan. Soms leven we gewoon verder in onzekerheid over onszelf en over onze jonge mensen. Ik deed wel mijn best en dikwijls vroeg ik mijn overste om een vormingservaring die me vooruit kon helpen.

Ik zit nu aan het Instituut voor Integrale Menselijke Vorming in Montréal, en ik kan u in alle bescheidenheid verzekeren dat als er iemand mij om begeleiding komt vragen, ik direct weet wat me te doen staat, te beginnen met wat die persoon mij over zichzelf wil vertellen. Door deze vorming hier kon ik werk maken van de integratie van mijn hele persoon, om vrijer en gelukkiger te worden in mijn levenskeus als montfortaan. Ook ben ik beter uitgerust om mensen in hun noden en vragen bij te staan en hen in hun concrete situaties een weg te wijzen waarop ze kunnen groeien. Van ganser harte dank ik iedereen die deze ervaring voor mij mogelijk heeft gemaakt.



DOEL BEREIKT EN TAAK VOLBRACHT

Rozario MENEZES, SMM

India

Ik ben naar Canada getrokken als een vreemdeling voor het land, de taal en de cultuur, maar ik was geen vreemdeling voor de montfortaanse missionarissen. Al heel lang wenste ik deze missionarissen te ontmoeten omdat ik al iets van hen opgevangen had in de missieposten in Papua-Nieuw-Guinea waar ik sinds 2000 werkzaam ben. Daar hebben de missionarissen het zaad van evangelisatie en de montfortaanse spiritualiteit in dit afgelegen deel van de wereld gezaaid.

Montréal was als een droom die werkelijkheid werd. Het ontmoeten van deze gedreven missionarissen ontstak in mij het vuur van de missionaris en de passie voor de missie die ik zo intens koester in mijn hart. Maar ik kwam niet om zomaar een bezoekje te brengen of om te bewonderen; ik was hier met een duidelijke bedoeling – om ‘mezelf voor te bereiden om vormingsleider te worden’ opdat het zaad dat door deze missionarissen werd gezaaid ook in de toekomst vrucht zou dragen.

Naar een vreemd land gaan, een nieuwe taal leren, jezelf een nieuwe cultuur eigen maken en vooral de aanpassing aan het klimaat (de winter van 2008 was de strengste in 40 jaar. Ik hoorde vaak iemand zeggen dat “we een sneeuwstorm zouden krijgen”) – was helemaal niet gemakkelijk. Omdat mijn ‘doelstelling’ duidelijk was, was ik in staat de winter te overleven, een nieuwe taal te leren (ik kende slechts één woord Frans toen ik hier aankwam – ‘Bonjour’ met een brede glimlach), vertrouwd te geraken met de cultuur van Québec. Het was een ware strijd.

In die drie jaar vorming leerde ik heel wat zaken die mij de rest van mijn leven en mijn zending zullen bij blijven. Om het met één enkel woord samen te vatten, leerde het vormingsprogramma aan het Instituut (IFHIM) mij om ‘menselijk’ te zijn en de anderen te zien als ‘personen’. Vooraleer anderen te helpen met vorming, leerde ik mezelf te helpen. Ik heb er aan de verschillende aspecten van mijn persoonlijkheid leren werken zoals: traumatische ervaringen die ik meegemaakt had, mijn schijn-gedrag, mijn vijandigheid, mijn tegenkrachten, mijn affectiviteit, mijn relatie met vrouwen ... En het lijstje kan verder aangevuld worden.

Terwijl ik bezig was aan mezelf te werken, leerde ik ook hoe ik anderen kon helpen. In het begeleiden van mensen in allerlei situaties kon ik vaststellen dat anderen dezelfde veranderingen in hun persoonlijk leven hebben meegemaakt als ik.

In de zomer van 2010 werd ik gevraagd om naar Bangalore, India, te gaan om een sessie te geven aan de seminaristen die hun eeuwige geloften gingen doen. Door met hen te werken zag

ik het belang in van vorming in menselijkheid. Ik ontdekte dat de fraters in staat waren om hun leven richting en zin te geven als missionarissen. Zij konden een beslissing nemen met dat diepe gevoel van montfortaanse missionarissen, want zij hadden een duidelijke ‘doelstelling’ en zij zagen zeer helder hun ‘persoonlijk charisma’ evenals het ‘charisma’ van de congregatie.

Deze vorming heeft mij ook de gelegenheid gegeven om te leren werken in teamverband, om een gemeenschappelijk doel te bereiken, om een gezamenlijke visie te ontwikkelen voor een ‘gemeenschappelijk doel’, om kandidaten voor vorming te begeleiden en om met mensen met traumatische ervaringen te werken...

Eindelijk kon ik zeggen: ‘Doel bereikt en taak volbracht’. Thans kijk ik er erg naar uit om ‘ervaringen op te doen’ en ook ‘om mijn ervaring met anderen te delen.’ Ik ben de congregatie dankbaar, die vertrouwen in mij had en bovenal p. Santino en zijn raadsleden.

Ik kan mijn verhaal niet eindigen zonder de confraters van de Canadese Provincie te bedanken, in de eerste plaats de bewoners van het huis van het Heiligdom *Marie Reine-des-coeurs* en de montfortaanse geassocieerden.



EEN WEG NAAR NIEUW VERTROUWEN

Luís Maria MARTINHO DA SILVA, SMM

Portugal

De beste manier om over de vorming te spreken die ik aan het Institut de Formation humaine Intégrale van Montréal krijg (IFHIM, zie ook www.ifhim.ca) is spreken over de reis die ik aan het maken ben – een reis om het vertrouwen te herontdekken en alle kleuren van mijn leven te herkennen, ze te omhelzen, erop in te gaan, zoals een regenboog en met mezelf een verbond te maken, met God en met de anderen in de groep.

Ik ben Hem echt dankbaar, en mijn oversten in Portugal voor deze vorming en voor de ervaring die ik momenteel opdoe. Het is zo’n rijkdom dat ik het beschouw als een waar geschenk, een echte genade voor mijn 25 jaar priesterschap en mijn toekomst in de montfortaanse gemeenschap, in dienst van jonge mensen en families voor wie ik een bijzondere genegenheid heb.

Wat heeft mij geholpen om opnieuw vertrouwen te krijgen? Ik kan natuurlijk niet alles vertellen, maar ik zal wel de essentie meedelen.

In het begin, tijdens de ‘open deurdagen’ (de verwelkoming van de eerste dagen) kon ik mezelf identificeren met en zag ik mezelf terug in de getuigenissen waarnaar ik luisterde van de andere studenten in het tweede en derde jaar evenals van de professionele begeleiders. Ik zei tot mezelf: ‘Ik heb dezelfde problemen als zij. Ik wil groeien zoals zij die in een groeiproces zitten. Dus ik wil deze vorming echt omhelzen, deze weg, deze ervaring voor mezelf en door mezelf met mijn persoonlijke toewijding en met de hulp van de professionele staf (het zijn bijna allemaal psychotherapeuten die eveneens deze vorming gekregen hebben) en met de hulp van andere studenten, metgezellen op mijn reis!’

Beetje bij beetje werden er zeer sterke banden tussen ons gesmeed. Vertrouwen in hen en in mezelf nam toe. Mijn openheid naar anderen en mijn toewijding groeiden eveneens. De verbondenheid, de eenheid en de samenhang tussen al deze seminaries (cursussen of

thema's) en de professionele begeleiding hebben mij erg geholpen omdat het herhalen van steeds weer dezelfde zaken en de benadering vanuit verschillende perspectieven er mij van overtuigd hebben om te experimenteren en de goede resultaten waar te nemen. Zelf ondervinden en me beter voelen over mezelf en de anderen – beetje bij beetje: dat heeft mij de moed gegeven om door te gaan, om mezelf te engageren en vol te houden.

De andere ervaring die beslissend was om mijn vertrouwen terug te vinden was deze van het zoeken en het vinden van referenties binnen in mezelf. Met de hulp van de vorming en de hele benadering die zeer goed uitgebouwd was in de verschillende seminaries, heb ik veel waarden die ik bezat ontdekt, waarden die ik kan en wil delen met anderen in verbondenheid, met een gevoel van universele liefde die ik aan mijn leven heb gegeven. Ik ben tot deze ontdekking gekomen door te kijken naar de feiten in mijn leven waardoor ik mij geëngageerd heb om mijn uniek en heilige levensverhaal op te bouwen.

Ik heb deze interne referenties vooral gevonden in mijn persoonlijk charisma, in het charisma van mijn (onze) Stichter – de heilige Louis Marie Grignon de Montfort – en in het Woord van God. Het was zeer beslissend voor mij om te ontdekken dat het charisma in mij als persoon zit en niet in mijn werken, dank zij de hulp van Marie-Marcelle (de directeur van het instituut) gedurende de drie dagen dat gewerkt werd rond charisma.

Ik heb ontdekt dat ik een persoon ben die durf lief te hebben, die initiatief neemt, die nieuwe wegen tot evangelisatie uitprobeert door mijn aanwezigheid bij jonge mensen en families. Ik ontdekte de geïncarneerde liefde van mijn Stichter naar Jezus toe bij de armen gedurende zijn ganse leven (het befaamde 'open staan voor Jezus Christus'). Ik ontdekte de concrete en geëngageerde liefde van de Barmhartige Samaritaan. Door het verband tussen mijn Stichter, de Barmhartige Samaritaan en mezelf in te zien, besloot ik dat ik veel te bieden had in mijn engagement naar anderen toe. Ik ontdekte dat voor mij de armen van Montfort en het Evangelie vandaag de dag jonge mensen zijn (en hun families), die een gebrek aan christelijke waarden hebben, die aan de oorsprong liggen van Gods roeping en mijn antwoord om hem te volgen. Nu voel ik de behoefte om deze interne referentiepunten te verdiepen, om te groeien in het naar binnen gekeerd zijn. Dat betekent groeien in het vernieuwen van mijn interne referentiepunten (mijn persoonlijk charisma, het charisma van mijn Stichter en de roep van God doorheen jonge mensen), mezelf wegschenkend met enthousiasme en een steeds vernieuwende vreugde.

Tenslotte, na de kracht-synthese van liefde in mijn leven, in dat van mijn Stichter en in Jezus herontdekt te hebben, besef ik dat dit de ware sleutel is om vertrouwen te herontdekken!

Alle soorten vorming helpen mij zeer om mijn menselijkheid te verwelkomen, om iemand te worden die met beide voeten op de grond staat, om te begrijpen dat ik anderen kan helpen in hun menselijkheid en met geheven hoofd door het leven te gaan in de mate dat ik zelf menselijk ben en met geheven hoofd door het leven ga. Op die manier en op uitnodiging van degene die mij begeleidt in mijn proces in het instituut, ben ik helemaal ondergedompeld in geestelijke onderscheiding om een beslissing te nemen al dan niet deze vorming verder te zetten door het tweede jaar te doen met goedkeuring van mijn oversten.

Door deze weg van vorming te volgen, voel ik me verbonden met ieder van jullie en ben ik mij ervan bewust dat wij allen ons moeten vernieuwen om trouw te zijn aan onze roeping, aan onze religieuze en moederlijke toewijdingen, om altijd gelukkig te zijn. Ik denk ook aan alle mensen die deel uitmaken van mijn heilig levensverhaal: ouders, catechisten, leraars, priester-mentors, vrienden, confraters, jonge mensen, kinderen, oudere mensen, gezinnen, ... In die zin wil ik met jullie dit gebed delen dat mij verbindt met jullie allen en met God.

“MIJN HEILIG LEVENSVERRHAAL:
HET GESCHENK DAT TOEVERTROUWD IS AAN MIJN LIEFDE”

Almachtige God van wie elk volmaakt geschenk komt,
plant in ons hart de liefde van jouw naam;

Maak onze band met jou sterker om het goede in ons te ontwikkelen.
Kijk naar ons met erbarmen om te beschermen wat jij gemaakt hebt om te groeien.
Door Christus onze Heer. Amen.



*MIJN VERBLIJF IN HET HEILIGDOM MARIE REINE-DES-COEURS
TE MONTREAL
Joseph LAROSE, SMM
Haiti*

In april 2008 vroeg de provincie Haiti evenals het Generaalat in Rome en de de Canadese provincie om in het Heiligdom Marie Reine-des-Coeurs te Montréal te gaan werken. Ik had een lesopdracht in het kleinseminarie H. Pius X in het Notre-Dame van Lourdescollege in het diocees Port-de-Paix. Ik aanvaardde de nieuwe opdracht terwijl ik de hele tijd aan de Heer vroeg hoe ik kon bijdragen tot dit soort pastoraal werk aangezien ik geen idee had waar het om ging in een heiligdom. De dagen die daarop volgden, betekenden voor mij een tijd van meditatie en vertrouwen in wat God van mij verlangde bij deze nieuwe opdracht in Québec.

In oktober van hetzelfde jaar kwam ik aan in de Canadese provincie. Zonder uitstel was ik klaar om samen te werken met het team dat reeds ter plekke was in het Heiligdom. De toenmalige rector, p. Gilles Dallaire, smm, stelde mij voor als lid van het pastoraal directieteam. Ik leerde de spirituele realiteit van het heiligdom ontdekken zowel via pastorale activiteiten als met de hulp van montfortaanse geassocieerden en pelgrims van alle leeftijden. Hun hartstocht hielp mij te begrijpen wat een heiligdom was, bovenal een heiligdom volgens de weg van de H. Louis-Marie de Montfort. Daarnaast verkende ik eveneens de spirituele benadering eigen aan de Canadese provincie, wat neerkomt op een diepgaande samenwerking doorheen het perspectief van teamwerk met broeders en priesters zonder de lekenwerkers te vergeten. Het gaat over het waarderen van individuele talenten. Zo raakte ik geleidelijk doordrongen van dezelfde wens als die zij hadden: de spiritualiteit van Montfort bekendmaken als een rijkdom om te verkennen en verkend te worden door hen die haar wensen te leren kennen.

Ik had de gelegenheid om de multi-ethniciteit van Québec te ervaren vanuit het perspectief van de Kerk. Gesprekken met allerlei mensen maakten mij duidelijk dat de Kerk werkelijk verschillende gezichten heeft in de grote verscheidenheid aan geëvangeliëerde culturen in Québec. Naar aanleiding van samenkomsten betreffende de heiligdommen van Quebec kon ik ook vaststellen dat elk heiligdom zijn eigenheid heeft als een plek van herbronning en bezinning. Deze verzameling van verschillende aspecten vertegenwoordigt voor mij de verscheidenheid van charisma's in dit uitgestrekt veld dat Kerk heet.

Daar komt nog bij dat mijn debuut in het heiligdom werd aangevuld met een gevoel van broederlijke gemeenschap en het besef dat God aan mijn zijde stond tijdens deze ervaring waarvoor ik niet gekozen had. Ik verdiepte elke dag het innig samenzijn met de Heer met de tederheid van Zijn liefde. Op persoonlijk vlak biedt het Heiligdom Marie Reine-des-coeurs mij

een andere manier om te bidden en te leven in een meer intense stilte. Ik hou ervan om in de Kapel van Montfort te vertoeven waarvan de architecturale en heilige omgeving suggereren dat stilte ook een manier van aanwezigheid is. Op die manier herbeleefde ik de spirituele sfeer die ik reeds kende in de Foyer de Charité Sainte-Marie in Canapé-vert, in Port-au-Prince, Haiti.

De pastorale activiteit van de groep die samenwerkt in het heiligdom is indrukwekkend. De montfortaanse geassocieerden zijn naar mijn mening de uitbreiding van de geweldige montfortaanse rijkdom. Zij zijn als het ware de zuilen. Zij zijn net een arm van het heiligdom. Zij ondersteunen de vitaliteit van het heiligdom door middel van hun devotie en hun beschikbaarheid voor verschillende diensten. Mijn betrokkenheid bij hen betekent voor mij een manier om hun innerlijke rijkdom te ontdekken door montfortaanse spiritualiteit te delen.

Mijn regelmatige aanwezigheid bij de biechtvieringen is een bevoorrechte manier om het gevoel van goddelijke vergeving te verdiepen en de voordelen te verwezenlijken zowel voor mijzelf als de anderen. De massa mensen die eraan deelnemen tonen aan dat de wereld niet aan al onze behoeften hier op aarde tegemoetkomt. Het is tegelijk een teken dat het sacrament van de Verzoening iets troostends heeft en de boetvaardigen overtuigt dat God barmhartig is.

De liturgische vieringen die even indrukwekkend als talrijk zijn, zijn gelegenheden om mijn ontmoeting met Christus, Eeuwige en geïncarneerde Wijsheid te beleven. Het aantal deelnemers aan de zondagsdienst en de dagelijkse eucharistievieringen zijn altijd het teken dat geloof moeilijkheden en de turbulenties van het ogenblik binnen de Kerk overstijgt. Deze realiteit, belichaamd door de aanwezigheid van talrijke pelgrims, wordt uitgedrukt in de zoektocht naar God door het sublieme sacrament van de Heilige Eucharistie.

De spirituele begeleiding waarin ik voorzie is een andere geweldige taak. De weldaden worden uitgedrukt in de spirituele vruchten van de persoon die begeleid wordt. Het gaat in de eerste plaats om actief luisteren. Het laat de persoon in kwestie toe om 'de extra mijl af te leggen op zijn spirituele tocht', zoals ik het graag uitdruk. Dit betekent volgens mij maken dat God spreekt tot deze persoon door mijn houding van luisteren. Het geeft het individu de gelegenheid om God op een andere manier te ontmoeten, doorheen mijn taal, ondanks mijzelf.

Samengevat is mijn aanwezigheid in het heiligdom een ervaring waarvan God alleen de reden en het doel kent. Ik verheug me hierin ondanks de energie dat het vraagt. Mijn priesterschap vindt hier een vorm van gehoorzaamheid en beschikbaarheid vooral sinds mijn zending, als ik het zo mag noemen, versterkt werd door de provincieraad en de zorg van de nieuwe rector, p. Jean Guy Richer, smm.

Tenslotte doet mijn aanwezigheid in het Heiligdom Marie Reine-des-Coeurs me voortdurend beleven wat ik graag uitspreek: God houdt zijn woord. Hij is op weg met ons. In navolging van het voorbeeld van dit heiligdom bid ik dat de Heer de oprichting van andere heiligdommen mag inspireren die als een luidspreker werken om de Wijsheid van Jezus uit te dragen op plaatsen waar onze montfortanen hun zending uitvoeren.

Montréal, 31 januari 2011, op het feest van de 338ste verjaardag van Montforts geboorte.

OPKIKKER...

De zin van een leven

1. “Reiziger, wat zie je?” Het grafscript van Montfort is een ferme en directe vraag. Het antwoord beschrijft op een opvallende manier het leven en de geest van onze stichter: een man die verteerd was door de liefde tot God, in vuur en vlam voor de boodschap van het Evangelie, bruisend van leven met een tedere devotie tot Maria. Dit grafscript beschrijft voor Montfort de betekenis van een reis in trouw volbracht.

2. Van het water van de doop naar een apostolisch leven

Het grafscript verwijst naar de reis van Montforts leven. Het pad dat Montfort naar dit graf bracht begon bij een ander graf: de doopvont waar Louis Grignon samen met Christus stierf om te verrijzen met hem. Deze weg dwong hem om de beloften van zijn doop ernstig te nemen en ze ten volle te beleven. De jaren van groei en ontwikkeling brachten hem ertoe respons te geven aan de roep van een ambt waarin hij de tekenen van zijn eigen tijd las en nodigde zijn broeders en zusters uit om hun doopbeloften voortdurend te vernieuwen en zonder compromissen toe te staan dat deze beloften hun

Montfort maakte een het water van de doop naar een om steeds volmaakter een Al doende ontdekte Montfort uitgedrukt in het mysterie van Eeuwige Wijsheid, vlees ons te komen wonen. Hij voorbeeld van het menselijk naar ons toe en een moeder die tonen. Als mysticus legde hij contemplatie van Gods hierin. De vrucht van Montforts verlichtte zijn boodschap als een meester van een zekere spirituele wijsheid en een ijver, verbeelding en creativiteit.

**IEDER VAN ONS HEEFT
EEN UNIEKE
PERSOONLIJKHEID,
EEN UNIEK
LEVENSVERHAAL.
GEBOREN IN EEN
SPECIFIEKE TIJD EN OP
EEN SPECIFIEKE
PLAATS, IN
VERSCHILLENDE
CULTUREN, STREVEN
WE ERNAAR JEZUS TE
VOLGEN IN DE
VOETSTAPPEN VAN DE
ARME APOSTELEN.**

leven vormgaven.

bedevaart te beginnen met leven waarin hij op zoek was leerling van Jezus te worden. Gods overweldigende liefde de Incarnatie, in Jezus, geworden in Maria om onder ontdekte in Maria het antwoord op Gods beweging ons de weg naar haar zoon kon zich helemaal toe op de reddingsplan en Maria's rol contemplatie voedde en evangelieprediker. Zo werd hij doctrine, een gids voor priester die overvloedige van

3. De apostolische reis van de H.-Louis Marie was deelnemen aan het Paasmysterie

Een overzicht van Montforts leven, vooral na zijn wijding, laat ons zien hoe hij gegroeid is en hoe hij zich liet kneden door de Geest bij verschillende beproevingen en in 'crisismomenten' die hij trotseerde – 'Ik ben een bal in een partij tennis' (Br 26). Hij maakte talloze mislukkingen, misverstanden en afwijzingen mee. Al die gebeurtenissen waren voor hem even zovele malen sterven en verrijzen, zaadjes van het graan die op de grond gevallen zijn. Hier volgen een paar voorbeelden.

Zijn non-actieve periode te Nantes, de eerste desillusie die zijn missionaire ijver als jonge priester beknotte, stelde hem in staat zijn diepste verlangens en gevoelens klaar en duidelijk te verwoorden (Br 5). Uit de beschrijving van zijn zielstoestand, krijgen we al enkele voorstellingen van hoe zijn leven zal zijn en kunnen we de geboorte van het Gezelschap van Maria voorspellen. De problemen en mislukkingen die hij in Poitiers en in Parijs tussen 1703 en 1706 te verwerken kreeg (misverstanden met voormalige vrienden en geestelijke leiders, weggestuurd uit ziekenhuizen, verbod om te preken, verdreven uit Poitiers ...), deden vragen rijzen rond zijn apostolische roeping. Deze 'crisis' zette hem op weg naar Rome en bracht hem bij de Heilige

Vader waar hij bevestiging kreeg van zijn missionaire intuïties (RPM 56).

Bij zijn terugkeer naar Frankrijk werkte hij een tijdje met het missionaire team van de heer Leuduger ... tot ze hem vroegen te vertrekken. Deze nieuwe mislukking bracht hem naar de kluis van St.-Lazare, waar hij de eerste 'montfortaanse' gemeenschap stichtte en het gaf hem de vrijheid om een apostolische missionaris volgens zijn eigen stijl te worden (RPM 50).

Twee jaar later voltooide hij zijn missionair meesterwerk: de Calvaire van Pontchâteau. Zoiets doe je maar eens in je leven! Zijn succes was zijn mislukking! Zijn Calvaire was zijn kruis! Terwijl alles uiteenviel, bleef hij sterk in de beproeving en kwam er triomferend uit ... Paradoxaal genoeg heeft datgene wat hem had moeten breken hem een grotere apostolische maturiteit gegeven. 'Hij hield het kruis hoog in het diepst van zijn hart, zelfs hoger dan het kruis op de Madeleineheuvel en droomde er enkel van om zijn zendingswerk verder te zetten ...'¹ Hij was verplicht om elders te gaan, met 'de schitterende en de brandende vlam van het heilige evangelie in zijn mond en de heilige rozenkrans in zijn hand' (GM 12)

Een appèl om de missie verder te zetten

4. Montfort was een man die op weg ging om de boodschap van Gods liefde te verkondigen. Hij nodigde christenen uit om hun geloof te verdiepen en hij legde zich helemaal toe op de vernieuwing van het gelaat van de Kerk. 'Reiziger, wat zie je?' Een passend epitaaf voor elke reiziger, iemand onderweg. Voor Montfort verduidelijkt dit grafschrift de zin en betekenis van zijn leven. Lezen wij, zijn leerlingen, in deze woorden ook een appèl en een uitdaging dat ons motiveert? Zijn wij ook geen reizigers en pelgrims die pogen de tekens van onze tijd te lezen en tegemoet te komen aan de noden en behoeften met onze gaven en beperkingen? Temidden van ons falen en onze successen participeren ook wij, zoals alle christenen, aan het paasmysterie; wij sterven en verrijzen met Christus (cf. GM 25). En aangezien het onze eigen specifieke roeping is om dit mysterie te beleven in de voetstappen van Montfort, bevraagt dit epitaaf ook ons: durf jij de weg van degene wiens reis hier eindigde verder te zetten? Geloof je dat voor jou, leerling van Montfort, zijn graf jouw baarmoeder is, een plek waar je geboren en herboren wordt als montfortaan?

5. We zijn geen klonen van Montfort; we mogen niet van onszelf verwachten dat we gewoonweg zijn woorden of zijn gebaren nabootsen. Evenmin zijn wij, montfortanen, uitwisselbare onderdelen van een machine. Ieder van ons heeft zijn eigen unieke persoonlijkheid, een uniek levensverhaal. Geboren in een specifieke tijd en op een specifieke plek, in verschillende culturen, proberen we Jezus te volgen in de voetsporen van de arme apostelen. Ons specifieke ja-woord aan Christus heeft ons geleid naar een bedevaart van samen onderweg zijn. Onze bedevaart, hoe uniek die ook mag wezen, werd geïnspireerd door het voorbeeld en de inzichten van Montfort en zijn volgelingen.

Het terugblikken op het opvallende voorbeeld van Montforts leven en zending daagt ons uit om ook naar onszelf te kijken. Durven wij anderen dezelfde vraag over onszelf, die vandaag in de voetsporen van de H.-Louis lopen, te stellen? Durven we de anderen met wie we leven en werken te vragen: 'Wat zie je?' Zou hun antwoord een portret van een montfortaan vandaag weergeven, iemand die de traditie van evangelisatie à la Montfort verderzet, van aandacht voor de armen, van Jezus zoeken in Maria? Door voor onszelf een weg van bekering en permanente vorming uit te stippelen, zullen we antwoorden uitlokken waarin Montfort zichzelf zou herkennen.

*SAMEN ONDERWEG ...
IN DE VOETSTPOREN VAN DE ARME APOSTELEN
VORMING IN MONTFORTAANS LEVEN
VOLUME I*

Gaan en komen - Generaalat

Februari 2011 April 2011

03 - 15 feb.	P. Mathieu Jenniskens (Malawi, delegatie vergadering)
28 jan. - 14 feb.	P. Generaal (bezoek aan Nairobi + Malawi, delegatie vergadering)
01 - 28 maart	P. Mathieu (Eindhoven voor een kleine operatie)
27 Feb. - 04 maart	Ps. Georges Madore, Battista Cortinovia (Rome, voorbereiding generaal kapittel)
09 - 26 maart.	P. Ronald Dhason (Rome samenkomst econooms)
20 maart - 3 april	Ps. Joseph Philor, Gerd Euteneuer (Haiti, opvolging van de projecten)
26 - 31 maart	Ps. Generaal en Olivier (Reggio Calabria, Italië Provincieraad)
11 - 17 april	P. Olivier and Br. Désiré (Lourdes bedevaart)
01 - 21 mei	GENERAAL KAPITTEL



SMM Statistieken op 31-12-2010

Werkplaats	P.	br.	S.	Totaal
Duitsland	23	1	0	24
Argentinië	1	0	0	1
Bahama's	3	0	0	3
België	25	5	0	30
Brazilië	12	1	0	13
Canada	36	9	0	45
Colombia	49	2	2	53
Congo (CD)	7	2	1	10
Kroatië	4	0	0	4
Equator	6	0	0	6
Spanje	2	0	0	2
Verenigde Staten	34	2	0	36
Frankrijk	68	21	0	89
GB/I	14	3	0	17
Haiti	33	1	9	43
Indië	44	0	29	73
Indonesië	29	5	63	97
Italië	102	6	0	108
Kenia	2	0	11	13
Madagaskar	19	4	12	35
Malawi	24	4	0	28
Nicaragua	4	0	0	4
Oeganda	2	0	0	2
Papouasie	8	1	0	9
Nederland	34	6	0	40
Peru	24	2	10	36
Phillippijnen	14	1	3	18
Portugal	12	1	0	13
Rome	12	2	7	21
St-Martin	3	0	0	3
Zambia	2	0	0	2
	652	79	147	878

Nationaliteit	P.	br.	S.	Totaal
Duitsland	16	1	0	17
Groot-Brittannië	13	1	0	14
Angola	0	0	2	2
België	18	4	0	22
Brazilië	2	0	3	5
Canada	32	10	0	42
Colombia	50	2	3	55
Congo (CD)	7	1	2	10
Kroatië	4	0	4	8
Schotland	4	0	0	4
Equator	1	0	0	1
Spanje	4	0	0	4
Verenigde Staten	23	2	0	25
Frankrijk	75	21	0	96
Haiti	53	1	11	65
India	53	0	29	82
Indonesië	39	5	63	107
Ierland	1	1	0	2
Italië	140	9	1	150
Kenia	1	0	2	3
Madagaskar	14	6	12	32
Malawi	7	1	3	11
Nicaragua	2	0	1	3
Oeganda	1	0	2	3
Wales	0	1	0	1
Nederland	52	10	0	62
Peru	13	1	3	17
Phillippijnen	12	1	6	19
Portugal	13	1	0	14
Zwitserland	1	0	0	1
Zambia	1	0	0	1
	652	79	147	878

SMM Juridische entiteit op 31-12-2010



Juridische entiteit	P.	br.	S.	Total
Generaalat	5	0	0	5
Afrika Engelstalig. (Gen. del.)	14	1	7	22
Afrika Franstalig (Gen. del.)	8	1	2	11
Duitsland (Gen.Del.)	17	1	0	18
België (Gen. Del.)	28	6	0	34
Canada (V-Pr.)	30	10	0	40
Colombia (Pr.)	51	2	3	56
Equator (Del.FR)	4	0	0	4
Verenigde Staten (Pr.)	24	2	1	27
Frankrijk (Pr.)	70	21	0	91
GB/I (V-Pr.)	15	3	0	18

Juridische entiteit	P.	br.	S.	Total
Haiti (Pr.)	53	1	11	65
Indië (V-Pr.)	52	0	29	81
Indonesië (V-Pr.)	35	5	63	103
Italië (Pr.)	111	6	5	122
Madagaskar (Gen. Del.)	21	5	12	38
Malawi (Del.IT)	16	2	0	18
Nederland (Pr.)	38	8	0	46
Peru-Brazilië (Gen. Del.)	27	2	6	35
Philippijnen (Gen. Del.)	12	1	6	19
PNG (Comm.Gen.)	7	1	0	8
Portugal (Gen.Del)	14	1	2	17
	652	79	147	878

**Uitgaves van *De Verhandeling van de Ware Godsvrucht* die door
p. Luciano CICIARELLI, S.M.M. aan het archief van het
generaalat werden bezorgd :**

- LUIS MARÍA GRIGNION
DE MONTFORT **Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen** ; Editorial ICTION ; Buenos Aires ; 1981 ; 186 blz.
- LUIS MARÍA GRIGNION
DE MONTFORT **Tratado de la Verdadera Devoción a la Virgen María** ; Ediciones de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola ; San Miguel de Tucumán ; Ediciones Roma ; Buenos Aires ; 1995 ; 190 blz.
- LUIS MARÍA GRIGNION
DE MONTFORT **Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen** ; Traducción directa de los manuscritos originales del Santo de : Benjamín Agüero ; Accion ; Buenos Aires ; 1995 ; 254 blz.
- LUIS MARÍA DE
MONTFORT **Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen** ; « Preparación al Reinado de Jesucristo » ; 1a. Edición Española ; Consecration Mundi ; Madrid ; 2010 ; blz.
- LUIS MARÍA DE
MONTFORT **Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen** ; « Preparación al Reinado de Jesucristo » ; 7a. Edición ; Consecration Mundi ; México ; 2010 ; 352 blz.
- LUIS MARÍA DE
MONTFORT **Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen** ; « Preparación al Reinado de Jesucristo » ; 1a. Edición argentina ; Consecration Mundi ; Buenos Aires ; 2010 ; 353 blz.
- SAN LUIGI-MARIA
GRIGNION DE MONTFORT **Trattato della Vera Devozione a Maria** ; Traduzione, introduzione, note e commento : P. Battista Cortinovis, s.m.m. ; Editrice Shalom ; Camerata Picena ; 1995 ; 320 blz.



Bibliografie



JOSÉ MIZZOTTI, S.M.M.

Otra manera de leer los evangelios – 1 ; Teología narrativa en torno a los Evangelios del Ciclo A ; Collección : “La buena noticia a los pobres” ; 17 ; Equipo de Coordinación de Lectura Pastoral de la Biblia ; Lima ; 2010 ; 394 blz.

STEFANO DE FIORES

« **Ecco tua Madre !** » **Un mese con Maria ;** Città Nuova Editrice ; Roma ; 2007 ; 229 blz.

Da Polsi a Loreto con Maria nel cuore ; Omaggio a p. Stefano De Fiores nel cinquantenario del suo sacerdozio ; Fondazione Corrado Alvaro ; 2° edizione riveduta ; Arti Grafiche Edizioni ; Ardore Marina (RC) ; 2009 ; 158 blz.

STEFANO DE FIORES

Maria modello antropologico di una società che si rinnova ; 99-124 blz.

STEFANO DE FIORES

Memoria del massacro dei Valsesi a Guardia Piemontese e nuovo cammino di fraternità ; 313-322 blz.

in Maria segno e modello della nuova umanità riconciliata in Cristo ; Atti del 24° Colloquio internazionale di mariologia, Torre di Ruggiero (Catanzaro), 28-30 settembre 2008 ; Biblioteca Theotokos ; 24 ; Edizioni AMI ; Roma ; 2010 ; 374 blz. (+ CD)

JEAN CHÉORY

Père Gabriel Deshayes 1767-1841 et l’enseignement des sourds ; L’Harmattan ; Paris ; 2010 ; 136 blz.

STEFANO DE FIORES

O segredo de Fátima - Uma luz sobre o futuro do mundo ; Paulus Editora ; Lisboa ; 2008 ; 143 blz.

STEFANO DE FIORES

Chi è per noi Maria ? Risposta alle domande più provocatorie ; Edizioni San Paolo ; Le domande della fede n. 79 ; Cinisello Balsamo ; 2001 ; 100 blz.

STEFANO DE FIORES	Trinità Mistero di Vita – Esperienza trinitaria in comunione con Maria ; Edizioni San Paolo ; Universo Teologia n. 74 - Dogmatica ; Cinisello Balsamo ; 2001 ; 319 blz.
STEFANO DE FIORES	Maria Madre di Gesù – Sintesi Storivo-salvifica ; Edizioni Dehoniane Bologna ; Corso di Teologia Sistemica n. 6 ; Bologna ; 2002 ; 399 blz.
STEFANO DE FIORES	Kto je pre nás Mária ? Otázky o Panne Márii ; Duchovná Studnica ; Trnava ; 2003 ; 110 blz.
STEFANO DE FIORES	Il Rosario Rinnovato ; Edizioni San Paolo ; Cinisello Balsamo ; 2003 ; 62 blz.
STEFANO DE FIORES	Maria sintesi di valori – Storia culturale della Mariologia ; Presentazione di mons. Angelo Amato ; Edizioni San Paolo ; L'Abside - Saggi di Teologia n. 40 ; Cinisello Balsamo ; 2005 ; 580 blz.
STEFANO DE FIORES	Itinerario culturale di Corrado Alvaro ; Studi e testi alvariani n. 1 ; Rubettino Editore ; Soveria Mannelli ; 2006 ; 204 blz.
STEFANO DE FIORES	Maria nel Seicento Europeo ; Introduzione ; blz. 35-54.
STEFANO DE FIORES	Seconda parte - Testi Mariani del Seicento Europeo ; blz. 425-954.
STEFANO DE FIORES LUIGI GAMBERO	<i>in</i> : Testi Mariani del Secondo Millennio ; 5. Autori moderni dell'Occidente (secc. XVI-XVII) ; Città Nuova Editrice ; Roma ; 2003 ; 988 blz.
STEFANO DE FIORES	Maria nell'Ottocento Europeo ; Introduzione ; pp. 31-47.
STEFANO DE FIORES	Seconda parte - Testi Mariani dell'Ottocento Europeo ; blz. 355-815.
STEFANO DE FIORES LUIGI GAMBERO	<i>in</i> : Testi Mariani del Secondo Millennio ; 6. Autori moderni dell'Occidente (secc. XVIII-XIX) ; Città Nuova Editrice ; Roma ; 2005 ; 848 blz.

OLIVIER MAIRE, SMM

Les processions dans les missions de Saint Louis-Marie de Montfort ;

in Pèlerinages et Processions – Permanence et Mutations ; Études Mariales ; Bulletin de la Société Française d'Études Mariales ; 66^e session de la Société Française d'Études Mariales, Merville – Valenciennes, septembre 2009 ; Médiaspaul ; Paris ; 2010 ; blz. 175-202.

SÃO LUÍS MARIA GRIGNION
DE MONTFORT

O Segredo de Maria ; Editora Cléofas ; Lorena ; 2010 ; 120 blz.

LOUIS MONTFORT
WOYERA

Utumiki Weniweni Kwa Maria Virgo ; (*Traité de la Vraie Dévotion à Marie*) ; Montfort Media ; Balaka ; 2011 ; 112 blz. (in Chichewa)

MARIA ELISABETTA
PATRIZI

S. Luigi M. Grignion de Montfort e S. Massimiliano M. Kolbe, Profeti della nuova creazione ; Editrice Nazionale Milizia dell'Immacolata ; Roma ; 2001 ; 134 blz.

ALBERTO MARIA
CAREGGIO

Lo sguardo di Maria ; Lettera pastorale 2010 -2011 ; Curia vescovile di Ventimiglia – San Remo ; San Remo ; 2010 ; 40 blz.



L' Écho Montfortain

Viale dei Monfortani, 65
00135 ROMA (Tel: +39 06.30.52.332)
echo.montfortain@gmail.com