

Pro Nostris

nr. 525 - oktober 2022

(uitsluitend bestemd voor montfortanen en geadresseerden)

redactie en administratie:

Vroenhof 87

6301 KE Valkenburg a/d Geul

043 - 206 50 02

provinciaalaat@montfortanen.nl

www.montfortanen.nl

Inhoud

- | | | |
|-----|--|---------------------|
| 60. | Inhoudsopgave | |
| 61. | Achterstallig onderhoud | Peter Denneman |
| 63. | Naar het bezielde begin | Theo v/d Geest |
| 68. | In cauda venenum | Math Vroemen |
| 70. | Onze overledenen | |
| 71 | Tegengeluid en solidariteit | Stefan Mangnus O.P. |
| 72. | Benoemingen | SMM Communications |
| 74. | Logo en gebed GK 2023 | Generaal Bestuur |
| 76. | Schande en schoonheid:
gezicht naar het licht | Frans Maas |
| 78. | Pelgrimszegen voor de Advent | Peter Denneman |



Achterstallig onderhoud

Op 20 oktober 2019, Wereldmissiedag, vindt de installatie plaats van Stefan Musanai en Charles Leta tot kapelaan in de parochies van Genhout en Schimmert. Met open armen worden zij door de parochianen ontvangen. Een aangrijpend moment als zij op het eind van de installatieplechtigheid samen Cantiek 75 zingen: ‘Onder uw hoede vind ik het goede, Vrouwe, zolang u waakt, maakt niets me bang. Wij groeten u royaal, ons Ave Maria klinkt duizendmaal...’ Sindsdien is er veel gebeurd. Zo neemt confrater John van Oss afscheid als pastoor van beide parochies. De pastoor van Hulsberg, George Dölle, volgt John op. Stefan en Charles zijn de kapelaans. Inmiddels zijn beiden geen onbekenden in Schimmert en Genhout. Op zon- en weekdagen gaan zij voor, dopen en verzorgen de talrijke uitvaarten in beide parochies. Daarbij worden zij door naburige parochies en kloostergemeenschappen gevraagd vieringen te verzorgen. Hun aanstelling tot kapelaan is halftime. De overige tijd hebben zij besteed aan het zich verder bekwamen in de Nederlandse taal en kennismaken met onze kerkelijke- en maatschappelijke gewoontes. Nu kan de overige tijd besteed worden aan het ‘montfortaans project’, zoals we dat ooit hebben benoemd en dat naderhand ‘onze montfortaanse missie in Nederland’ genoemd wordt. Maar wat is dat? Wat bedoelen we daarmee? Wat is überhaupt ‘montfortaans’? Een antwoord hierop komt, als een groep van acht van ons zich begin juni buigen over de vraag: ‘wat zijn kenmerken van onze montfortaanse missie in Nederland?’

Genoemd worden: eenvoud en nederigheid zoals Maria heeft laten zien; dicht bij de mensen; betrokkenheid op de samenleving; kerk niet zien als doel maar als middel; geloof in mensen ont-dekken en onder woorden brengen; uit de kerkelijke pas durven te treden; werken in kleine groepen; geloven in idealen; samenbrengen van mensen; vreugde van het evangelie laten zien in woord en daad. Op de vraag naar concretisatie van deze kenmerken worden genoemd: de taal van de mensen spreken; bezoeken van alleenstaanden en eenzamen; in gebed en werken mensen nabij zijn; tussen mensen staan met open oog en hart; mensen bevestigen; bemoedigen, aandacht geven; huisbezoek; aanwezig zijn bij activiteiten van het dorp; vernieuwing en verfrissing brengen; geloof uitdragen ook naar jongeren, kinderen; gebruik maken van moderne media'.



Bovenstaande vat ik samen in de drieslag: ontmoeten, verbinden, zin ont-dekken. Concreter: naar mensen toegaan, op huisbezoek gaan, mensen met elkaar in contact brengen, kringen vormen, manieren zoeken waarmee mensen uitgenodigd worden in woord of beeld uiting te geven van wat hen bezielt, wat hen dierbaar is, hen in vuur en vlam zet, ter harte gaat. Pastoraat is immers meer dan het managen.

Te vaak gebeurt er enkel iets binnen de muren van het kerkgebouw en met kerkbetrokkenen. Maar pastoraat is weidser. Om dat weer te zien en daarvoor ruimte te maken, noem ik het plegen van ‘achterstallig onderhoud’. Zo pastoraal werkzaam zijn onderken ik bij onze stichter, bij onze volksmissionarissen van weleer. Dit hoop ik weer terug te zien. Daadwerkelijk zijn er enkelen van ons die daaraan een bijdrage kunnen leveren, maar qua gebed en interesse staat niemand van ons aan de zijlijn. Ja, het is ónze montfortaanse missie!

Peter Denneman smm

Naar het bezielde begin

Dat is voelbaar als wij op 8 september onze jubilarissen, wat betreft professiefeest en priesterwijding, gedenken.

Dit jaar was de gouden priesterjubilaris Theo van der Geest gevraagd in het hoogtepunt van deze dag, de eucharistieviering, voor te gaan. Hieronder lees je zijn overweging die hij hield naar de lezing uit De Ware Godsvrucht (1 t/m 4) en het Evangelie volgens Matteüs (1, 18-23).



Bij een gedachtenisfeest, zoals een verjaardag of een jubileum, gaat het om veel meer dan met elkaar blij zijn om en een heildronk uitbrengen op het aantal jaren dat iemand geleefd of een bepaalde functie vervuld heeft. Zeker als daarbij wordt uitgegaan van de Bijbelse inhoud die deze feesten kunnen hebben. Als gelovige Joden nu Pesach/Pasen vieren, denken zij niet alleen terug aan wat hun verre voorvaderen een kleine 3.500 jaren geleden hebben meegemaakt, namelijk de uittocht uit Egypte, veertig jaren woestijn en de intocht in het door God Beloofd Land, maar beleven zij dat nu zelf. Zij vieren dat zij wegtrekken uit welke hedendaagse slavernij ook en, geleid door God, mogen binnentrekken in Beloofd Land, wat staat voor een situatie van vrede en intens geluk. Herdenken, gedachtenis vieren in Bijbelse zijn is: teruggaan naar het moment dat je viert, een nieuw begin maken, zonder de ballast van eventuele miskleunen die je in de loop der jaren begaan hebt, en ook zonder trots om wat je denkt goed gedaan te hebben.

De woorden 'jubileum' en 'jubilaris' zijn afgeleid van het Hebreeuwse 'jobel' en 'jobeljaar' of 'jubeljaar'. In het boek Leviticus krijgt Israël de opdracht, elk vijftigste jaar als 'jobeljaar' te vieren. Op de eerste dag daarvan, de dag van de verzoening - Yom Kippur, Grote Verzoendag – moet dan in heel het land de bazuin/ramshoorn schallen. En dan staat er: 'Ge moet in het land afkondigen dat alle bewoners hun slaven vrij laten. Het moet een Jobeljaar voor u zijn; iedereen wordt hersteld in zijn vroegere bezit en keert terug naar zijn familie'. 'Schoon schip maken' dus, dat is gekoppeld aan 'jobel', 'jubileum'. Terug naar het begin, een nieuwe start, in opdracht van God. En Die geeft dan ook de kans, met een schone lei verder te gaan.

Vandaag, gedachtenisfeest van de geboorte van Maria, de viering van haar verjaardag – dat is ook zo'n 'jobeldag'. Terug naar het begin ... Maar helaas: we wéten niets over dat begin van Maria. Daarover zijn geen historische feiten bekend. Dat maakt het wel wat moeilijk, terug naar het begin.... Er zijn wel allerlei fantasieverhalen over haar ontstaan, maar die zijn niet gebaseerd op historische gegevens. Theresia van Lisieux heeft in de laatste fase van haar leven gezegd: 'Ik had graag priester willen zijn om over de Heilige Maagd te prediken! Ik zou dan eerst duidelijk hebben gemaakt hoe weinig we weten over haar leven. Je moet geen onwaarschijnlijke dingen zeggen of dingen die je niet weet; bijvoorbeeld dat de Heilige Maagd, heel klein, op driejarige leeftijd, naar de tempel gegaan zou zijn om zichzelf aan God te offeren, met vurige gevoelens van liefde; ze is waarschijnlijk wel b.g.v. het Paasfeest gehoorzaam met haar ouders meegegaan naar de tempel. Wil een preek over de Heilige Maagd mij behagen en goed doen, dan moet ik haar echte leven zien, niet haar veronderstelde leven; ik weet zeker dat haar echte leven heel eenvoudig moet zijn geweest'. Aldus Theresia.

In de eerste lezing was een vergelijkbaar geluid te horen. In het begin van zijn Ware Godsvrucht wijst Montfort uitdrukkelijk op de verborgenheid, armoede en vernedering van Maria's leven. Al vliegt hij waarschijnlijk in de ogen van Theresia uit de bocht als hij engelen de vraag 'Wie is toch deze vrouw?' in de mond legt....

Al hebben we dan geen strikt historische bronnen over Maria, we hebben wel 'geloofsbronnen' waarop we kunnen terugvallen.

Een beeld van dat eenvoudige leven van Maria waarop Theresia duidt, kan enkel voortkomen uit wat er over haar geschreven staat in de Schrift, als oudste bron, en vooral in de evangeliën. Hoe wordt zij door de evangelisten dan gezien? De schaarse teksten waarin zij vermeld wordt en een rol speelt lijken haar te presenteren als de belichaming van de drie goddelijke deugden: geloof, hoop en liefde.

De deugd van Geloof

- Maria's overgave in geloof spreekt overduidelijk uit de woorden die Lukas haar in de mond legt als haar vanuit God wordt aangezegd, dat zij moeder zal worden van de lang verwachte Messias: volgens een recente vertaling geeft zij een zeer zelfbewust antwoord: 'Ik bied mij aan als dienares van de Heer, laat met mij gebeuren wat U zegt.'
- Haar zoekende geloof klinkt door waar de evangelist vermeldt: 'Maria bewaarde deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf'.
- Haar geloof in Jezus blijkt bij de bruiloft van Kana: 'Doe maar wat Hij u zeggen zal'.
- Staande onder het kruis maakt Maria de gewelddadige dood van haar zoon mee. Als anderen, bang voor hun eigen hachje, op de vlucht slaan, is zij diegene die in Hem gelooft: zij blijft trouw en laat Hem niet in de steek!

De deugd van Hoop

- Maria als belichaming van hoop spreekt uit de Lofzang die Lucas haar in de mond legt bij haar bezoek aan haar nicht Elisabeth. De inhoud weerspiegelt de geest van de groep waartoe zij behoorde. Die groep - de 'Anawim' = 'Armen van Jahwe' – leefde in de hoop dat de bestaande maatschappij, dank zij God, zou veranderen, dat hongerigen gevoed en armen recht gedaan zou worden.

Maria wordt hier gezien als vertegenwoordiger van het volk Israël, dat hoopvol uitzag naar een komende Redder, de Messias. Zij komt naar voren als een bezielde, krachtige vrouw. De zachte tere Maria, zoals die op vrome afbeeldingen te vinden is, of de Zoete Moeder, is hier ver zoek.

De deugd van Liefde

- Maria was bezorgd om haar nicht Elisabeth, ze is naar haar toe gegaan om haar te helpen.
- Na de geboorte van Jezus wikkelde ze hem in doeken en legde Hem in een kribbe.
- Bezorgd om hem zoekt Maria samen met Jozef drie dagen naar Jezus, als die op 12-jarige leeftijd is achtergebleven in de tempel.

Terug naar het begin – daartoe nodigt een verjaardag of jubileum uit. Verjaardag van het uitspreken van de religieuze geloften, of ook een mijlpaal in de vorm van een jubileum. De viering van Maria's verjaardag gaat samen met de viering van die verjaardagen en jubilea van ons. Terug naar het begin,

daartoe worden we uitgenodigd

- terug naar de eenvoud van Maria, belichaming van geloof, hoop en liefde. Niet door middel van grootse daden maar
- (1) door eenvoudige overgave, in geloof, aan God, zeggen: mij geschiede naar uw woord, en door in de stilte van het hart ruimte te maken voor Hem, te overwegen wat Hij ons te zeggen heeft;
- (2) door te leven vanuit de hoop dat het anders, beter kan, dat er over de grens van wat ten dode is leven en geluk wacht,
- en door die hoop levend te houden;

- (3) door liefde waar te maken, meelevend en zorgzaam te zijn, begripvol, verdraagzaam, barmhartig en vergevingsgezind. Ook al tellen de jaren, is het elan van de jeugd afgezwakt, daartoe blijven we geroepen, ieder op z'n eigen plek, met z'n eigen mogelijkheden. Terug naar het bezielde begin van gelofte en wijding.

Theo van der Geest smm

In cauda venenum



Het was een mooie dag en een mooi uitstapje naar het 'nieuwe' montfortaanse onderkomen in België. De chauffeur van de bus was goed geïnstrueerd en liet ons op een bepaald moment los. En wij, na een korte kerkdienst in de nabijgelegen kapel, maar ronddwalen door het huis om alles te bezichtigen wat er maar te zien viel: kamers, eetzaal, wasruimte, wc's en wat dies meer zij.

Bij het instappen hadden we al een obstakel overwonnen. Toen bleek broeder Lei Louis ineens te zwaar voor de buslift, die als aan de grond genageld bleef steken. Na enig gemorrel lukte het dan toch eindelijk en konden we de weg op. En onderweg hebben zich geen ongeregelheden voorgedaan.

Maar, zoals de titel al aangeeft, ‘in cauda venenum’ oftewel ‘het vergif zit hem in de staart’.

We waren aan het eind van ons bezoekje en gingen naar buiten. Peter Hoogland ook met zijn rollator. Edoch: we moesten buiten naar rechts en hij ging naar links. En toen was Leiden in last. Opeens was er een verloren schaap. We waren er eentje kwijt en die was nergens te vinden. Eigen zoekdiensten werden ingeschakeld en die vonden niets. Maar we hadden nog een troef achter de hand: de politie. Die is gelukkig effectief opgetreden. Laat de Belgen maar lopen hoor! Ze hebben hem ergens in de buurt gesignaleerd, ingeladen en op de juiste plek afgeleverd.



En toen hoefden we alleen nog maar naar huis te rijden. Ook dat is goed verlopen. We werden allemaal heelhuids weer bij Vroenhof uitgeladen. En de lift van de bus werkte uitstekend. Broeder Lei is dus ook weer veilig geland, ondanks het ontbreken van een parachute.

Wanneer kunnen we weer zo iets verwachten? Laat a.u.b. de adempauze niet te lang duren. We zijn nog mobiel genoeg.

Math Vroemen smm



Onze overledenen

Op 28 juni 2022 overlijdt in Bergamo (Italië) *Luigi Varotto smm*. Hij is 94 jaar geworden en was 71 jaar montfortaan.

Op 2 juli 2022 overlijdt *Toni Naus smm*. Hij woonde in Viersen (Duitsland). Hij is 86 jaar geworden en was 64 jaar montfortaan.

Ook op 2 juli 2022 overlijdt *Annie van der Geest* op 78-jarige leeftijd. Zij is de zus van confrater Theo van der Geest.

Op 27 augustus overlijdt *Leo Basten* op 81-jarige leeftijd. Hij is de broer van wijlen broeder Aloysius Basten.

Op 5 september 2022 overlijdt *Maurizio Del Prato smm* in Bergamo (Italië). Hij is 85 jaar en 67 jaar montfortaan.

7 September 2022 overlijdt *Andrés Arenillas San Esteban smm* op 68-jarige leeftijd. Hij is 47 jaar montfortaan.

Op 9 oktober 2022 overlijdt *Charles Rabergeau smm* in Colet (Frankrijk). Hij is 87 jaar en 66 jaar montfortaan.



Tegengeluid en solidariteit

Christus navolgen wordt geconcretiseerd in de drie geloften van gehoorzaamheid, celibaat en armoede. Ze zijn geen doel op zich, maar invulling van de grote gelofte om in alles Christus te willen volgen. Dat maakt ze daarmee niet onbelangrijk: ze raken aan essentiële dingen in ons leven en zijn daarmee fundamenteeler dan andere particuliere geloften. Bovendien zijn het tegengeluiden: de gehoorzaamheid tegen een verkeerd gebruik van de eigen wil, het celibaat tegen een verkeerd gebruik van het seksueel verlangen, de armoede tegen een verkeerd gebruik van bezit. Het zijn ook vormen van solidariteit: in de gelofte van gehoorzaamheid verklaar ik me solidair met mijn broeders door me te eraan te committeren om naar hen te luisteren met heel mijn intelligentie, en me te laten uitdagen om verder te kijken dan wat ik denk te weten en denk te zijn.

De gelofte van armoede daagt me uit om te solidariseren met mensen in de samenleving die nood lijden, op welke manier dan ook, en in hun nood van anderen afhankelijk zijn. De gelofte van celibaat tenslotte is een belofte om mensen lief te hebben die ik niet zelf gekozen heb: medebroeders allereerst, en via hen vervolgens ook alle anderen, juist mensen aan de marge voor wie niemand kiest, en in dat liefhebben niet te bezitten.

Zo zijn de drie geloften middelen om wat de belangrijkste gelofte van een religieus genoemd kan worden: de navolging van Christus, concreet te maken.

Stefan Mangnus O.P.
(uit Benedictijns Tijdschrift 2022/3)

Benoemingen

Paus Franciscus kondigt de benoeming aan van Pater Andrew KAUFASMM

Op donderdag 29 september 2022 kondigde paus Franciscus de benoeming aan van tien nieuwe adviseurs in het Dicasterie voor Communicatie in het Vaticaan. Pater Andrew KAUFASMM, lid van de montfortaanse familie, is één van hen.

Pater Andrew KAUFASMM is momenteel de coördinator van de afdeling Sociale Communicatie van de Association of Member Episcopal Conferences of Eastern Africa (AMECEA) in Nairobi, Kenia.



De officiële brief, ondertekend door de Vaticaanse secretaris, Zijne Eminentie Petro Cardinal Parolin, luidt: "Paus Franciscus heeft de Eerwaarde Pater Andrew KAUFAsmm benoemd tot Consultant voor Communicatie voor vijf jaar."

Andrew KAUFAs, die zal doorgaan met zijn werk bij het AMECEA-secretariaat in Afrika, vertelde over zijn benoeming bij AMECEA Online:

"Dit gaat niet zozeer over mij, maar over allen die werken in de kerkcommunicatie in de AMECEA-regio, vooral mijn collega's hier op het AMECEA-secretariaat. Ik zou willen geloven dat Paus Franciscus mensen waardeert die luisteren en overleggen."

SMM Communications



**Pater Heredi (Edy)
SOEHARTONO smm**

**Nieuwe novice-meester voor
het Noviciaat van de Provincie
Indonesië**

Op 6 oktober 2022 heeft pater Luiz Augusto STEFANI smm, Generaal-Overste, in overeenstemming met onze Constituties (C 145) en met instemming van zijn Raad, pater Heredi (Edy) SOEHARTONO smm benoemd als novice-meester voor het noviciaat van de Provincie Indonesië. Deze nominatie gaat in op 1 november 2022.

SMM Communications

Logo en gebed

Generaal Kapittel 2023



**Logo: durf risico's te nemen voor God en voor de mensheid
Onze creatieve loyaliteit**

De heilige Louis van Montfort zegt ons weliswaar: "Gij zijt klein, zij zijn groot..." (ACM 2), maar heeft geen gebrek aan durf en zegt ons ook: "Stel al uw vertrouwen in Hem, door Maria" (ACM 4).

In het midden van het logo staat **een kruis**. Grafisch gezien, is het het kleinste, maar door het werk van de Geest "vertrekken" daaruit pijlen die, creatief, naar de uiteinden van de wereld gaan (cirkel). De kracht van het kruis - schandalig en onbetekenend in de ogen van de wereld - is de enige die creatieve getrouwheid kan voortbrengen.

Het logo bevat vele kleuren die **de continenten** en ons missionair charisma uitbeelden. De pijlen zijn een symbool van de wedloop van de Geest, in wiens tempo wij geroepen zijn te leven. De scheppende dimensie en de "uitgaande" dynamiek worden uitgebeeld door de verschillende richtingen en wegen van de pijlen die steeds het werk vertellen dat God in en door **Maria** tot stand heeft gebracht.



Gebed:

God onze Vader,
gedenk uw Congregatie
die u in uw hart bezat en
die uw Zoon toevertrouwde aan Maria, zijn moeder.

Kijk naar ons in onze armoede en beperkingen.
Ontvang en transformeer ze met uw eigen kracht,
zodat uw koninkrijk in ons en door ons komt.

Moge uw Geest van liefde
ons ware promotors maken van gemeenschap en deelname
aan de zending van de Kerk,
naar het voorbeeld van uw dienaar, Louis-Marie de
Montfort.

Moge uw licht onze voetstappen leiden
om trouw te blijven aan onze missionaire opdracht binnen
de Kerk:
het vestigen van de heerschappij
van Jezus door Maria.

Moge dit goddelijk vuur ons de durf geven
om risico's te nemen, zonder angst,
zodat wij met nieuwe missionaire initiatieven doeltreffend
kunnen reageren
op de behoeftes van de meest kwetsbare mensheid.
Door Christus, onze Heer. Amen.

Maria, Koningin van de Apostelen, *bid voor ons.*
Heilige Louis-Marie de Montfort, *bid voor ons.*
Zalige Marie-Louise van Jezus, *bid voor ons.*

Schande en schoonheid, gezicht naar het licht

Zorgen om wat zich in onze wereld het afgelopen jaar afspeelt aan oorlog en geweld, aan armoede en honger, aan wanhoop en angst, die zorgen hebben veel mensen. Het komt ook dichtbij, vanwege de aanvallen op Oekraïne en de schaarste aan elementaire levensbehoeften die ook wij hier in Europa meemaken. Dat was de context waarin de voorgangers van de Montfort - parochiegemeenschap de Schriftlezingen van de komende advent met elkaar bespraken. Wat vooral opviel was hoe alle teksten van de profeet Jesaja een glans van hoop en licht brengen, hoe juist in de ellende een bron van leven en toekomst gaat wellen - zoals bij het volk van Oekraïne juist in de onderdrukking een enorme moed ontspringt. De evangelielezingen uit Mattheus vragen aandacht voor wat nodig is om die visioenen van Jesaja niet illusoir maar concreet en leven gevend te laten zijn. In het overkoepelend thema is ervoor gekozen de glans van de hoop centraal te stellen, zonder het duister van het kwaad te ontkennen. Vandaar het thema 'Schande en schoonheid: gezicht naar het licht'. In de subthema's per zondag komen daarbij telkens de aantekeningen vanuit het evangelie.

27 november *Vrede komt niet vanzelf!* (Jes 2,1-5 en Mt 24,37-44)

Eens komt de dag dat volkeren samen optrekken, gerechtigheid doen en ophouden met hun oorlogen. Ja, zegt het evangelie, maar wees waakzaam en mis het momentum niet.

Er zullen je toch al veel onbegrijpelijke dingen overkomen, maar juist dan is het zaak alert te blijven op het licht.

4 december *Een nieuw paradijs, je hebt het niet in de hand* (Jes 11,1-10 en Mt 3, 1-12)

Uit een oude stronk ontspruit een nieuwe twijg: er komt iemand die erin slaagt recht te doen aan ieder die ernaar snakt, geen mens of dier, niemand verwoest de ander. Ja, roept Johannes de Doper, maar wee degenen die menen dit alles al van huis uit in bezit te hebben.

11 december *De woestijn gaat bloeien* (Jes 35,1-6a en 10 Mt 11,2-11)

De wildernis juicht, blinden zien, doven horen, lammen lopen weer. Wie zoals Johannes de Doper dit visioen toespitst op wie in de marge moeten leven en daarin de komst van de Messias vermoedt, wordt gevangengezet. Maar Jezus roemt de Doper om zijn moed.

18 december *God-met-ons – het is al begonnen* (Jes 7,10-14 en Mt 1,18-25)

Koning Achaz meent in zijn angst dat bedreigingen alleen met een eigen grote legermacht tegemoet getreden kunnen worden. Hij durft niet te vertrouwen op zijn God. Maar God geeft hem ongevraagd een teken van Zijn betrokkenheid: een jonge vrouw baart een zoon, God-met-ons. In een droom begrijpt Jozef dit teken en vertrouwt Gods belofte aan zijn zwangere vrouw Maria.

Symbolen

Er kan voor het altaar een grote stronk worden geplaatst, waarop iedere zondag een teken van licht en leven wordt toegevoegd.

- 27 nov. : tijdens het afspelen van het Oekraïens volkslied worden een geel en een blauw kaarsje aangestoken of wordt een geel-blauw vlaggetje bevestigd;
- 4 dec. : een bloem op de stronk;
- 11 dec. : zand met bloemen toevoegen;
- 18 dec. : een bloeiende tak toevoegen.

Frans Maas

Pelgrimszegen voor de Advent

Ik wens
dat gezegend is
de grond onder jouw voeten,
het pad waarop je gaat,
het doel van je verlangen.



Ik hoop
dat gezegend is datgene
waarop jouw denken zich richt,
naar wie jouw liefde vloeit,
waarnaar je hoop uitgaat.

Ik wens
dat je vrede en vreugde vindt
in wie je pad kruist,
in wie je op jouw tocht vergezelt
in wie in je leven komt.

Leef in verbondenheid
met je ziel,
met je dierbaren,
met wie onze kleurrijke samenleving koestert.

Ik bid Maria, Jozef, engelen en herders,
dat zij jou bewaren en behouden op je gang naar Kerstmis
en dat het Kind geboren wordt in jou.
Ga in vrede.

Peter Denneman smm



Jouw Kerstwens

Als je die met ons wilt delen, stuur deze dan vóór 1 december naar het Provinciaal (per post of per e-mail), dan wordt jouw Kerstwens opgenomen in het decembernummer van Pro Nostris.