

Pro Nostris

nr. 521 - november 2021

(uitsluitend bestemd voor montfortanen en geadresseerden)

redactie en administratie:

Vroenhof 87

6301 KE Valkenburg a/d Geul

043 - 206 50 02

info@montfortanen.nl

www.montfortanen.nl

Inhoud

- | | | |
|------|------------------------------------|------------------|
| 165. | Inhoudsopgave | |
| 166. | Kalmte en rust... | Peter Denneman |
| 167. | Onze dierbaren bij name genoemd | |
| 169. | Komende bijeenkomsten | |
| 170. | John van Oss, ereburger | |
| 171. | Uit de provinciale raad | Monique Heijman |
| 179. | Nieuws uit de provincie | |
| 181. | Wijzigingen | |
| 182. | Vroenhof update | Piet Derckx |
| 186. | Naar een synodale kerk | KNR |
| 187. | Naar vice-provincie | Peter Denneman |
| 189. | Onze overledenen | |
| 196. | Nationale Roepingenweek | KNR |
| 198. | Religieus leven met toekomst | KNR |
| 200. | Elkaar tot zegen zijn - Gebed uit: | zielgattevoet.nl |

Kalmte en rust.....

Uit het boek Prediker:

'Er is een tijd om te rouwen en een tijd om te feesten.

Er is een tijd dat je lacht maar soms ook moet huilen.

Er zijn tijden van begroeten en tijden van afscheid nemen'.

Horen al die aspecten van het leven misschien naast elkaar te bestaan en vormen ze samen en levenscirkel, die niet weg te denken is? Waar ook geen ontkomen aan is?

Als je er zo naar kunt kijken, het zo kunt beleven, helpt dat misschien wel om tot iets van 'rust' te komen, als je iemand hebt verloren.

Acceptatie, aanvaarding, ik vind het moeilijke woorden om te gebruiken, zo gemakkelijk gezegd, maar vaak ook langere tijd bijna niet te doen... Kalmte en rust, die woorden voelen beter; er kan dan ruimte vrij komen om ook meer te zien en te ervaren voorbij de pijn van het verlies... Dankbaarheid bijvoorbeeld.

Dankbaarheid voor zijn of haar leven, dankbaarheid dat we die broer, zus, neef, nicht, confrater hebben mogen kennen, dankbaar om wat we mochten ontvangen van hem of haar.



Misschien, dachten we, ontvingen we niet zoveel, kostte het ons meer, maar kunnen we nu, achteraf zien, dat dit verlies ons niet alleen pijn heeft gebracht, maar ook misschien wel sterker heeft gemaakt, meer mens, zachter van aard, meer compassie voor onszelf en een ander...

Dankbaar ook, ondanks de pijn, voor soms heel kostbare, mooie momenten, in onze familie, gemeenschap, soms ook uit onverwachte hoek...

Mogelijk hebben we Gods nabijheid ervaren, misschien wel meer dan ooit zijn naam gevoeld: 'Ik zal er zijn' voor jou... dus ook ervaren dat 'de liefde tussen mensen niet sterft, maar sterker is dan de dood'. Het is allemaal, zoals Prediker ons vertelt, het een kan niet zonder het ander.

Als we deze gedachten mee kunnen nemen in ons leven helpen wij onszelf en geven wij God meer ruimte om God te zijn.

Peter Denneman smm

Onze dierbaren bij name genoemd

Op zaterdag 6 november werden in onze jaarlijkse Requiemvieringen in Schimmert en Oirschot herdacht:

Frans Luiten smm	25 januari 2019
Jules (Egidius) Habets smm	7 april 2019
Math Heijndael smm	23 april 2020
Paula Hermans fdls	24 mei 2020
Wim Nederend smm	23 juni 2020
Jacob Sijm smm	25 oktober 2020
Maria Henrica Diebels fdls	1 november 2020
Leo Mijtjens smm	10 december 2020

Ben Faas smm	11 december 2020
Simon Kuijten smm	16 december 2020
David van Noije	26 december 2020
Jean van Osch smm	4 januari 2021
Maria Solberg	4 januari 2021
Josef Rühs smm	7 januari 2021
Frits Tesser	8 februari 2021
Ans Schoonebeek-Schoen	21 februari 2021
Jan Mijtjens	10 maart 2021
Jo Derckx-Martens	20 maart 2021
Annie van der Zwaan-Louis	28 maart 2021
Johanna Verouden-van Kollenburg	7 april 2021
Henk Basten	14 april 2021
zuster Marie Rose Camps	23 april 2021
Paul Dogge	27 april 2021
Els Sijben-Derckx	14 juni 2021
Fun Philippi	1 juli 2021
Els Leerschool-Heijnen	6 juli 2021
Julienne Jenniskens-Walravens	18 juli 2021
Tiny Pluijmakers-Reijnaerts	2 augustus 2021
Johan Negenman	5 augustus 2021
Hub Reijnaerts smm	16 augustus 2021
Annie van der Hulst-Zonneveld	5 september 2021
Piet van Hoof smm	24 september 2021
Sjaak van Klink	5 oktober 2021
Math Thijssen	30 oktober 2021
Gir Op 't Veld	5 november 2021



Komende bijeenkomsten



- 18 november komt de Financiële Commissie bij elkaar in Vianen. Op de agenda staat o.a. de duurzaamheid inzake onze beleggingen en de begroting 2022;
- 19 november bijeenkomst van de regionale gemeenschap Brabant;
- 24 november vergadering van de Buitengewone Provinciale Raad. Op de agenda staat: nagaan van de genomen besluiten op het Provinciaal Kapittel, briefwisseling met het Generaalat, verzoek aan de Belgische Delegatie, begroting 2022, het Montfortaans Project, verzoek via Rome aan Provincie Indonesië;
- 01 december bijeenkomst van de Giftencommissie;
- 07 december vergadering van de Provinciale Raad.

John van Oss

Ereburger van de Gemeente Beek



foto Mitchell Giebels

Op 26 september heeft John van Oss afscheid genomen als pastoor van de St. Remigius-parochie in Schimmert en op 10 oktober van de St. Hubertus-parochie te Genhout. Daarover heb je al kunnen lezen in de Wijzer van oktober 2021. Toen kon nog niet vermeld worden dat John op 10 oktober 2021 door de burgmeester, op voordracht van de gehele gemeenteraad van Beek, benoemd is tot 'ereburger' van de gemeente. Op het eind van de feestelijke viering werd dat bekend gemaakt en werd John gevraagd zijn handtekening te zetten in het 'Boek der Ereburgers'.

Peter Denneman smm



Uit de Provinciale Raad

➤ *van 6 juli 2021* ◀

Opening

Peter Denneman opent de vergadering en heet Jan Lathouwers, Charles Leta en Monique Heijman van harte welkom.

Bezinning door Jan Lathouwers

Als bezinning leest Jan de tekst: 'Lezen: dat ene woord' uit hoofdstuk 4 van het boek van benedictijn Thomas Quartier 'Anders leven', genaamd.

Provinciaalaat

terugblik op het Provinciaal Kapittel d.d. 15 en 16 juni 2021

Jan heeft het Kapittel als prettig ervaren. Charles vond het erg fijn dat er zo open gepraat kon worden en dat iedereen zich vrij voelde om te praten. Jos van Genugten heeft goed leidinggegeven; betrokken en sympathiek, maar ook de grenzen kennend van waar te stoppen en waar juist te prikkelen en door te gaan. Ook Peter vond het een goed Kapittel.

Generalaat

aanvraag voor missionarissen uit Indonesië

De aanvraag om nog 1 of 2 jongere confraters uit Indonesië naar Nederland te laten komen is op 23 juni 2021 aan het Generalaat verzonden.

Op 29 juni 2021 heeft Marco Pasinato namens het generaal bestuur aangegeven het verzoek te hebben voorgelegd aan Anton Tensi, provinciaal overste van Indonesië, en de urgentie van de aangelegenheid te hebben aangeduid.

Pastoraat Stefan Musanai en Charles Leta

mondeling verslag bespreking d.d. 22 juni 2021 met pastoor Dölle uit Hulsberg en Huub Gorissen van het kerkbestuur Genhout

De bijeenkomst kwam tot stand naar aanleiding van de brief inzake een eventuele samenwerking tussen de parochies Schimmert, Genhout en Hulsberg en het aanstellen van één pastoraal team. Concluderend kan gezegd worden dat het een positief gesprek was. Onderwerp van gesprek was het verzoek of Stefan en Charles zouden willen inspringen in geval van ziekte, vakantie etc.

CPR (Commissie Presentie Religieuzen)

mondeling verslag vergadering d.d. 25 juni 2021

Het was wederom een online vergadering. Er is gesproken over het jaarthema ‘Religieus leven vandaag: broeder, zuster wie ben je?’ en over het jaar voor het Brabants Kloosterleven, dat inmiddels van start is gegaan. Er is een kloosterpad geopend. De zusters Clarissen wonen 300 jaar in Megen, de Kruisheren 650 jaar in Cuijk en de Abdij van Berne in Heeswijk viert haar 900-jarig bestaan.

Het draaiboek ‘Internationalisering’ werd besproken. Gerard Moorman (KNR) heeft met Peter Denneman gesproken over de komst van Stefan Musanai en Charles Leta naar Nederland. Wat hoort allemaal bij de voorbereiding, welke aanvraagprocedures zijn nodig, de inburgering, wat voor soort werk gaat iemand doen, de neutralisering en een eventuele terugkeer.

Wat wil je in Nederland komen doen, wat is je inzet, hoe ga je je daarop voorbereiden? Het wordt net zo'n boek als 'De Voltooing'. De interviewronde is inmiddels afgerond.

Peter heeft eenmalig deelgenomen aan de Atelierbijeenkomst d.d. 16 april 2021. De deelnemers zijn vooral vormingsverantwoordelijken. Een greep uit de geplande activiteiten: Van 7 tot 13 november 2021 is de Roepingenweek gepland. Op 16 november 2021 is een bijeenkomst gepland voor Brabantse religieuzen in de Abdij van Berne in Heeswijk, waarvoor met name jonge gelovigen uitgenodigd zullen worden.

Verslag van het bezoek van Peter Denneman en Monique Heijman van 1 juli 2021 aan de Belgische Generale Delegatie

Het nieuwe pand in Kessel-Lo is mooi en ruim en ligt midden in het centrum. Met een verdeling van het grote aantal kleinere kamers, kan elke confrater over voldoende leef- en werkruimte beschikken. De zusters zijn erg blij dat het pand de bestemming 'klooster' behoudt. Uniek in deze tijd is ook dat alle werkzaamheden en klusjes door de confraters zelf worden gedaan. Behalve een kokkin zijn er geen klusjesmensen of vrijwilligers die meehelpen in huis of in de tuin. Het was een prettig bezoek.

gesprek plannen met de BDNL-oversten

Peter Denneman en Jos Van den Bergh hebben afgesproken dat de jongere BDNL-confraters binnenkort weer eens moeten samenkomen. Voorafgaand aan die bijeenkomst zullen eerst de BDNL-oversten elkaar treffen.

Rondvraag

Peter Denneman vraagt hoe Jan Lathouwers en Charles Leta over de taakverdeling binnen het Provinciaal Bestuur denken. Jan wil graag provinciaal econoom worden en daarnaast het bezoeken van confraters op zich te nemen, dus ook de alleenwonenden buiten de gemeenschappen. Als Charles vicaris wordt kan hij, indien nodig, Peter vervangen. Bij uitvaarten en Requiemvieringen bijvoorbeeld kan Charles als priester invallen, hetgeen Jan als broeder helaas niet mag. Om die reden stelt hij voor dat Charles vicaris wordt. Iedereen gaat met de voorgestelde taakverdeling akkoord.

Charles brengt het *Montfortaans Project* nog kort ter sprake. Hij zegt de vormelingen te willen benaderen om te kijken of ze geïnteresseerd zijn in een bijeenkomst waar geloofszaken ter sprake kunnen worden gebracht. Er is een conceptbrief opgesteld, die Charles op korte termijn wil versturen. Hij heeft het gevoel dat er enkele vormelingen geïnteresseerd zullen zijn.



Sluiting

Er zijn geen verdere opmerkingen en/of vragen. Peter sluit de vergadering onder dankzegging voor ieders inbreng en wenst iedereen een prettige zomervakantie toe.

➤ van 7 september 2021 ◀

Opening

Peter Denneman opent de vergadering en heet in het bijzonder Roemer Boogaard van harte welkom als extern adviseur.



Bezinning door Charles Leta

Als bezinning leest Charles een tekst voor uit het boek ‘Geloof en godsdienst in een seculiere samenleving’ van Kardinaal Jozef de Kesel. De teksten in het boek bieden perspectief, ook wat betreft het religieuze leven in Nederland dat heel anders is dan in Indonesië.

Provinciaal

klooster Schimmert

Peter vertelt dat eventuele verbouwingswerkzaamheden zeker niet zullen starten zolang de huidige confraters in het klooster wonen. Er is een verzoek gedaan om nog 1 of 2 confraters uit Indonesië te laten overkomen naar Nederland, die eveneens in het klooster in Schimmert zouden wonen. Charles geeft aan dat het meer om de functie van het klooster gaat, de kamers zijn ruim genoeg, alleen een grote zaal of gebedsruimte erbij zou fijn zijn voor de toekomst. Hierdoor kunnen gemakkelijker grotere bijeenkomsten georganiseerd worden en op die manier kan ruimte geboden worden aan mensen om te ‘proeven’ wat er spiritueel bij de montfortanen allemaal bij hoort.

rondleiding Groot Bijstervelt

Als datum voor de rondleiding wordt 30 september 2021 gekozen. De confraters uit België en Duitsland zullen uitgenodigd worden en de medewerkers van de Nederlandse gemeenschappen. Fijn om hen te laten zien waar het destijds voor veel montfortanen allemaal begon.

aanstelling Monique Heijman

Het bestuur heeft besloten dat Monique per 1 oktober 2021 een vaste aanstelling krijgt. Monique bedankt het bestuur voor het in haar gestelde vertrouwen en vertelt dat ze haar werkzaamheden met plezier uitvoert en dat in de toekomst ook hoopt te blijven doen.

Financiële Zaken

afspraken rondom Johan Steuten; afdeling A&I van Zusters Onder de Bogen

Peter Denneman en Ton Raaijmakers hebben een gesprek gevoerd over de boekhoudkundige werkzaamheden die Johan Steuten voor de montfortanen zal gaan verrichten. Hij werkt vanaf 1 oktober 2021 fysiek in Vroenhof en na een inwerkperiode zal definitief bekeken worden welke zaken hij op zich zal gaan nemen.

Voortzetting pastoraat Schimmert en Genhout

Op 26 september 2021 neemt John van Oss afscheid als pastoor van de Sint Remigius-parochie van Schimmert en op 10 oktober 2021 van de Sint Hubertusparochie van Genhout. De brief met de ontslagaanvraag van John van Oss en de herbenoeming van Stefan Musanai en Charles Leta zal één dezer dagen aan het Bisdom Roermond verzonden worden.

Montfortaans Project

Charles heeft op de brief die hij enkele weken geleden in overleg met het Provinciaal Bestuur aan ongeveer 20 vormelingen heeft verzonden met de vraag of ze verder in gesprek zouden willen gaan over het geloof, enkele reacties ontvangen. Charles en Stefan zullen op korte termijn een eerste gesprek met de geïnteresseerden inplannen.

BEMIN (Beraad Missionarissen in Nederland)

mondeling verslag van de vergadering d.d. 3 september 2021

Tijdens de vergadering, waarbij dit keer eveneens Charles Leta aanwezig was, werd gesproken over de Missiebrief 'Geroepen tot verbondenheid', de aanbieding aan de voorzitter van KNR op 21 mei 2021, de verzending door de Week Nederlandse Missionaris (WNM) en de verder te ondernemen stappen. Huub Welzen van de Karmelieten, Gerard Moorman van KNR en Frans Wijsen, gaan een rapport opstellen om daarmee in gesprek te kunnen gaan over de Missiebrief. Dit rapport wordt dan afgedrukt in de Missionaire Agenda en zal ook meegestuurd worden met het KNR-bulletin.

Op 10 september 2021 zal een overleg plaatsvinden van enkele BEMIN-provinciaals met het bestuur van de Stichting NIM. Peter Denneman zal daarbij aanwezig zijn en het speerpunt is dat NIM niet alleen een doorgeefluik van gelden is, maar dat ze ook beleid moeten maken, zeker nu Frans Wijsen binnenkort met emeritaat gaat. Daarnaast is gesproken over verschillende onderzoeken. Bijvoorbeeld over wat je moet doen als buitenlandse missionarissen naar Nederland komen, hoe kun je de missionarissen goed daarop voorbereiden. In de decembervergadering van BEMIN zullen de dan allemaal afgeronde projecten, besproken worden.

Er leven diverse vragen: moeten deze missionarissen zich in eigen land of in Nederland voorbereiden, zou er niet een snuffelstage in Nederland moeten plaatvinden en daarna pas besloten worden of iemand in Nederland wil blijven of juist niet. Want het is al gebeurd dat missionarissen toch weer teruggaan naar hun geboorteland. Dit mislukken heeft bijgedragen aan het besef dat hier in het voortraject beter naar gekeken dient te worden, vandaar de opgestarte onderzoeken.

Rondvraag

Charles vindt het fijn dat Roemer aanwezig is. Charles krijgt meer inzicht in de materie door de vragen die Roemer stelt en op die manier verrijkt het de gesprekken/discussies die het Provinciaal Bestuur voert. Jan sluit zich aan bij hetgeen Charles zei met betrekking tot de aanwezigheid van Roemer. Roemer reikt een ander perspectief aan en legt de vinger op de zere plek; je leert door een andere koker te kijken. Roemer geeft aan het prettig te vinden op deze manier persoonlijk met het bestuur te hebben kennismemaakt en bedankt voor het aanwezig mogen zijn bij de vergadering. Ook het feit dat Stefan Musanai door de provinciaal was uitgenodigd deel te nemen aan het middageten en op die manier met Roemer kennis kon maken, wordt zeer gewaardeerd door laatstgenoemde. Roemer komt nog kort terug op de statuten van het vermogensrechtelijk reglement waar het opheffen van de provincie wel staat beschreven, maar niets terug te vinden is over de vice-provincie. Als dit voor de montfortanen belangrijk is, zal dit punt aangepast dienen te worden.

Sluiting

Peter bedankt iedereen en met name Roemer. De volgende vergadering zal gehouden worden op dinsdag 5 oktober 2021.



Nieuws uit de provincie

Gelukwensen waren er voor het nieuwe Provinciaal Bestuur van René Maessen, de vicaris-generaal van het Bisdom Roermond. Gezien de ziekte van bisschop Harry Smeets, neemt René Maessen de honneurs waar.

Jacques Hoedemakers woont, zoals bekend, in Puth in het huis van Maria, toebehorend aan de Maria Solberg Stichting. Met de penningmeester van de stichting is afgesproken dat Jacques daar ‘om niet’ mag blijven wonen.

Pierre Robertz heeft zich afgemeld voor de retraite in september 2021 vanwege rugpijn.

Vanaf 9 september 2021 zal *Herman Jansen* de warme maaltijd weer in de gemeenschap van Vroenhof nuttigen. Dit heeft hij vanaf het begin van de wereldwijde Covid-19 uitbraken niet meer gedaan. Sinds 28 oktober brandt de verwarming in de pastorie weer. Die was bij de overstroming op 16 juli ook ‘verzopen’. De toeristen geven gul bij hun bezoek aan de gehavende kerk. Alle kans dat de verzekering toch nog de schade aan kerk en pastorie gaat dekken.

Pee de Waard liet per mail weten dat hij op 25 augustus ter controle in het ziekenhuis was.

Na de operatie is het nog steeds moeilijk om te blijven staan, omdat zijn linkerbeen vrijwel direct ‘gaat slapen’. Dit schijnt niet door de ruggenwervels te komen, maar een probleem van zijn heup te zijn. Waarschijnlijk is een heupoperatie nodig. Pater Maurí Sebastião Rodrigues smm uit Perús, de opvolger van Pee, is ieder weekend aanwezig om kennis te maken met de parochie, haar medewerkers, de activiteiten en om deel te nemen aan de diverse vergaderingen. Omdat pater Maurí heeft aangegeven niet alleen te willen wonen, wil Luiz Stefani (generaal overste), een kleine gemeenschap stichten, inclusief een seminarist.

Antoon van Noije liet weten dat met hem alles goed gaat en de ‘rijdende bazaar’ in september 2021 in gebruik genomen zal worden. Wederom spreekt hij de wens uit eind 2021 naar Nederland te willen komen.

Eind juni ontving het Provinciaal Bestuur een mail van *zuster Maria Pacelli* van de Dochters der Wijsheid, inhoudende een felicitatie voor het nieuwe bestuur en een pluimpje voor het heldere verslag van het Provinciaal Kapittel.

Bij *Richard Schreurs* werd in augustus een bloedvlekje achter het linkeroog ontdekt. Onderzoek bij de oogarts bracht aan het licht dat het slecht gesteld was met het linkeroog van Richard en dat zijn rechteroog ook niet meer zo goed functioneerde. Hij onderging direct een laserbehandeling en een kleine operatie (er werden gaatjes gemaakt om het glasvocht af te voeren, zodat de bobbel die er zit hopelijk zal verkleinen). Het oogprobleem wordt omschreven als CRVO 4b. Er volgen nog diverse behandelingen en Richard koestert de hoop dat zijn zicht weer zal verbeteren.

Nu *Hub Kleijkers* zuurstof en morfine toegediend krijgt, gaat het iets beter met hem.

In de community Schimmert is men blij dat *Stefan Musanai* terug is van zijn vakantie in Indonesië. Hij had voor alle confraters een klein cadeautje meegebracht.



Wijzigingen

Het mobiele telefoonnummer van *Wim Peeters* in Indonesië is gewijzigd. Hij is bereikbaar op **00 62 813 3356 1360**.



Per 15 november 2021 is het e-mailadres van *John van Oss*: **j.v.oss@montfortanen.nl**.



Vroenhof update

Al ruim een jaar gebeurt er van alles in en rond ons klooster. De verbouwing van het zorgcentrum is bijna klaar. Over enkele maanden opent het zorgcentrum haar deuren onder de naam “Residentie Vroenhof”. Nu wil ik daarover verder niets kwijt en alleen zeggen: Laten we hopen dat het iets moois wordt.



Ik wil nu enkel iets vertellen over hetgeen er hier bij ons in huis en het park gebeurd is. Als je het klooster binnenkomt door de voordeur zag je tot voor kort op het einde van de gang een mooi Mariabeeld, omringd door planten en bloemen. Nu zie je daar een speciale deur, die het zorgcentrum en ons klooster van elkaar scheidt, maar ook de mogelijkheid biedt elkaar te verbinden. Om niet onder dezelfde voorwaarden en verplichtingen te vallen als het zorgcentrum moest deze deur er komen en gaat Maria, die heel vroeger stond op het pleintje bij de voordeur van het noviciaat in Meerssen, verhuizen.

Ze gaat een plaats krijgen in het park. Het openen van het nieuwe zorgcentrum betekent veel voor ons. Nu hebben we een jaar lang het geluid en lawaai gehoord van de verbouwing en straks krijgen we nieuwe burens.



Om rustig en warm de toekomst tegemoet te gaan is onze verwarmingsketel vervangen.

De installatie boven op zolder begon na 30 jaar functioneren gebreken te vertonen en op

5 september 2021 is Unica begonnen met de afbraak ervan. Gelukkig was het weer in het begin redelijk zodat wij de kou aanvankelijk konden verdragen, maar na enkele dagen werd het frisser en merkten we dat we zonder verwarming vaak bibberden van de herfstkou en met koude voeten rondliepen. We dachten dat het vernieuwen van de verwarmingsketel in 1 week klaar zou zijn, maar het duurde 2 weken. Nu moet ik zeggen dat Servé Kengen veel dingen goed had voorzien en voorbereid. Iedere kamer had een klein elektrisch kacheltje en ook de kapel en andere ruimtes waren voorzien, maar ondanks dat miste het huis de echte warmte in de gangen, vooral doordat het weer steeds slechter en kouder werd. Geen verwarmingsketel betekende ook geen warm water, dus koud douchen... En wie deed dat? Zo te horen maar een enkeling en heel kort.

Maar niet getreurd, onze medewerksters hadden gezorgd dat we Swash's, vochtige washandjes, hadden waarmee we ons konden wassen en verfrissen. Blijkbaar zijn dat washandjes die gebruikt worden in zorgcentra.

We zijn nu dus al voorbereid voor een verzorging op latere leeftijd. Het vernieuwen van de verwarmingsketel had ook gevolgen voor onze keuken. Doordat er geen warm water was, moest er weer ouderwets afgewassen worden en stond de hele dag een pannetje op voor heet water. Maar goed, ondanks het vele ongemak, zijn we nu een heel nieuwe verwarmingsinstallatie rijker, die prima werkt en wij dus niet meer bang hoeven te zijn dat we in de kou komen te zitten.



De laatste week is er ook veel gebeurd in het park. Een aantal mensen begon half oktober met groot materiaal struiken en bomen te kappen en op te ruimen. Nu staan er praktisch nergens struiken meer en ook de struiken van de afrastering zijn weg zodat je echt ver kunt kijken. Vanuit de recreatieruimte zie je nu de ganzen op de vijver en zelfs zagen we een tijdje geleden dat de mais van het veld werd gehaald. Omdat we door de jaren heen nogal vaak last hebben gehad van allerlei soorten gasten, zoals wilde varkens, bevers en ander gedierte, gaan we nu een nieuwe afrastering maken aan de achterkant van ons park om die bezoeken tegen te gaan. Ook zijn de gazons opnieuw bewerkt en ingezaaid.

Helaas hebben de mollen zich niet hierdoor laten beïnvloeden, zij trokken meteen na het inzaaien van het gras aan het werk en lieten zien dat ze er nog waren door een rij mollen hopen te maken.

Om dat tegen te gaan hebben we helaas nog geen specialist in huis. Al met al hebben we een heel nieuw park met vele vergezichten.



Ook de Lourdesgrot ziet er netjes uit. Je kunt er een kaarsje opsteken en rustig op de bank zitten om een gebedje te doen. Een wandeling door het park is echt de moeite waard. Ik hoor dat sommigen het mooi vinden en anderen toch liever wandelen in een park met struiken zonder vergezichten. Kom maar eens kijken naar de vele veranderingen. Je bent welkom!!



Piet Derckx smm

Naar een synodale kerk

(Synode 2021 - 2023)

Op 10 oktober 2021 is met een speciale openingsviering in Rome het synodale proces van start gegaan.

De kernwoorden voor deze synodale weg zijn volgens paus Franciscus: ontmoeten, luisteren en onderscheiden. In zijn preek tijdens de openingsviering ging de paus op alle drie de thema's in. Hij riep iedereen op om vooral "met het hart te horen en niet alleen met de oren". Ook noemde de paus het belangrijk om te luisteren naar wat er buiten de Kerk in de wereld wordt gezegd.

Inmiddels heeft het Bestuur KNR besloten het jaarthema 2022 te koppelen aan het synodale proces: 'Broeders, zusters wie zijn wij?' In de maanden januari en februari 2022 organiseert de KNR een viertal online bijeenkomsten waarin steeds enkele thema's aan de orde komen die in de voorbereidende documenten zijn genoemd. Vervolgens zal er op 24 februari een studiedag worden gehouden waarin het document wordt besproken dat vanuit de KNR, namens haar leden, naar het Secretariaat van de Synode zal worden gestuurd.

Op de website van de kerkprovincie zijn Nederlandse werkvertalingen van de verschillende documenten te vinden die het Secretariaat van de Synode heeft uitgegeven. Daar zijn ook de Nederlandse logo's te vinden. Zie: Uitgeleucht: Synode Synodale Kerk - Rooms-Katholieke Kerk Nederland (rkkerk.nl) Meer informatie over de online bijeenkomsten en de studiedag volgt op de website van de KNR.

KNR

Naar vice-provincie

Op 6 oktober 2021 verstuurde het Provinciaal Bestuur de volgende brief aan het Generaal Bestuur:

Geachte generaal overste, beste Luiz en overige leden van het Generaal Bestuur,

Conform het besluit van het Provinciaal Kapittel van 15 en 16 juni 2021, doe ik hierbij het verzoek tot statuswijziging van onze Nederlandse Provincie.

Gezien het aantal leden en met het oog op de naaste toekomst, is het waarschijnlijk niet meer mogelijk een volgend Provinciaal Kapittel te houden. Om die reden verzoek ik u en uw Raad de status van onze entiteit te wijzigen van provincie naar vice-provincie.

In afwachting van een positieve reactie uwerzijds, verblijf ik, met broederlijke groet,

namens de Nederlandse confraters,
en in het bijzonder namens het Provinciaal Bestuur

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Peter Denneman', written over a horizontal line.

Peter Denneman smm
provinciaal overste

De reactie van de generaal-overste was als volgt:

Van: smmgen@montfort.org

Verzonden: woensdag 6 oktober 2021 19:05

Aan: provinciaal@montfortanen.nl

Onderwerp: Request for change of legal structure - Province of Holland

Beste Peter,

Groeten uit Saint Laurent-sur-Sèvre - Frankrijk. Ik hoop dat alles goed met je gaat en met de confraters van de Nederlandse Provincie.

We hebben de officiële brief met het verzoek om het statuswijzigingsproces te starten voor de verandering van de juridische structuur van de Nederlandse Provincie van de montfortanen om vice-provincie te worden, ontvangen. Zoals je weet, is dit een beslissing die niet onmiddellijk genomen kan worden. We gaan het bespreken tijdens de vergadering van het Generaal Bestuur in november en daarna zal het verzoek worden voorgelegd aan de oversten van de andere provincies en delegaties om hun mening te vernemen, zoals onze Constituties aangeven.

Onmiddellijk na de bijeenkomst van het Generaal Bestuur in november zullen wij op het verzoek terugkomen.

Ik vraag je gebed voor ons bezoek aan de landen van Afrika in de komende weken en voor de vergadering van het Afrikaanse Continent en Madagaskar die van 19 tot 22 oktober 2021 in Malawi wordt gehouden.

Verenigd in gebed,
Pater Luiz Stefani



Onze overledenen

Op 18 juli 2021 overlijdt op 87-jarige leeftijd te Sevenum *Julienne Jenniskens-Walravens*, echtgenote van Harrie Jenniskens, oud montfortaan.

Tiny Pluijmakers-Reijnaerts, zus van Hub Reijnaerts z.g., overlijdt op 92-jarige leeftijd te Maastricht op 2 augustus 2021.

Johan Negenman, oud montfortaan, overlijdt te Wapserveen op 5 augustus 2021 in de leeftijd van 91 jaar.

In Frankrijk overlijdt *Olivier Maire smm* op 9 augustus 2021. Hij werd 61 jaar, was 35 jaar montfortaan en kwam door een misdrijf om het leven.

Op 16 augustus 2021 overlijdt *Hub Reijnaerts smm*. Hij is 96 jaar geworden en was 74 jaar montfortaan.

BIJ DE UITVAART van HUB REIJNAERTS

Lezingen: *Cantiek 6 ‘Het licht van het geloof’*
 Matteüs 7, 24-29

OVERWEGING

Het is 1939 als Hub zijn opleiding begint op St. Marie te Schimmert. Zijn leidinggevende capaciteit wordt al snel herkend. Hij wordt benoemd tot tafelchef, die moet toezien op een eerlijke verdeling van het eten. Hard nodig in de oorlogsjaren.

Hij wordt ook huisapotheker, wat betekent dat hij de macht heeft je als ziek te bestempelen, waarna je in je bed mag blijven. Een volgende functie is die van sportleider en organisator van de jaarlijkse jeux publics.

Deze drie hoedanigheden neemt hij mee naar Malawi, waar hij vanaf 1952 als missionaris voedsel uitdeelt bij hongersnood, zieken naar het hospitaal vervoert, en voor zijn latere jeugdverenigingen activiteiten organiseert. De eerste zes jaar doet hij wat een missionaris normaal in het begin doet: de taal leren, mensen, hun cultuur en kerk leren kennen. Dan wordt Hub tot regionaal overste gekozen.

Het is zijn verdienste dat de montfortanen lossen komen te staan van het bisdom, hetgeen niet bepaald naar het idee van de toenmalige aartsbisschop Theunissen is en de nodige spanningen geeft. Hub zorgt er ook voor dat de montfortanen een eigen huis in Nantipwili krijgen waar men gastvrij ontvangen wordt en rust kan nemen.

Op diverse plaatsen heeft Hub gewerkt. Uiteindelijk neemt hij – zoals hij zelf zegt – het oorspronkelijke apostolaat op zich waarvoor de montfortanen zijn gesticht. Dat is een mobiel team vormen dat geloofsverdieping tot haar taak rekent en zo re-evangeliseert. Zijn ideaal is het oprichten van kleine basisgemeenschappen waar geloof en dagelijkse noden met elkaar worden gedeeld. Hub heeft het er vaak over, wat Thei Hustin, vroegere provinciaal overste, op het idee brengt Hub op zijn 40-jarig priesterfeest in 1992 ‘de autoriteit van de kleine basisgemeenschappen’ te noemen.

Zijn activiteiten worden ook door de burgerlijke overheid opgemerkt, wat op 30 april 1995 resulteert tot de benoeming tot 'Ridder in de Orde van Oranje Nassau' voor de vele verdiensten t.o.v. Nederland en Malawi. Het lijkt er op dat Hub in 1987 voorgoed terugkeert naar Nederland. Maar hij laat zich overhalen om terug te keren, mede ook daartoe aangezet door het plotseling overlijden van confrater Jan Dirks. Vanaf die tijd werkt Hub aan het boek 'Montfortians in Malawi'. Dat doet hij samen met confrater Math Schoffeleers en Dochter der Wijsheid Nielsen. Hub over dit boek: 'Het is vooral bedoeld voor de jonge Afrikaanse montfortanen die het werk van ons gaan overnemen'.

Het is 1997 als Hub voorgoed terugkeert naar zijn geliefde Valkenburg, waardoor hij materieel en financieel altijd is gesteund. Hub wordt lid van de gemeenschap van Vroenhof. Lange tijd kan hij zichzelf redden, gaat op assistentie. Later wordt het minder, maar gelukkig kan hij rekenen op steun van confraters en medewerkers. Als zij hem niet meer de zorg kunnen geven die hij nodig heeft, verhuist Hub voor een laatste maal en wordt liefdevol verzorgd in het zorgcentrum in Amby. Na het ontvangen van de ziekenzalving is Hub daar op 16 augustus rustig en vredig gestorven.

Een dag na zijn overlijden ontvang ik van pater Lonely Paul, overste van de Engels sprekende montfortanen in Afrika, per mail zijn condoleance: "Groeten uit Malawi. Het is een groot verlies voor de montfortanen, gezien het vele werk dat pater Hub heeft verricht. Een harde werker, met passie en die graag bij de mensen was. Een open persoon die onze groep hier in Malawi met toewijding en wijsheid van dienst is geweest.

We zullen hem missen en zullen hem blijven herinneren. Wij zullen samen met u voor hem bidden.”

Van onze Hub nemen wij vandaag afscheid. Afscheid nemen we van een familielid, confrater die vooral geïnspireerd en gesterkt in zijn geloof heeft kunnen doen wat hij heeft gedaan en een leven geleid dat maandag werd afgesloten.

Als eerste lezing hoorden we van Montfort cantiek 6: ‘Het licht van het geloof’. Dat licht ontstaat als iemand zich laat leiden door de God van de liefde. Deze God van liefde heeft Hub uitgedragen in woorden en daden.

Uit het evangelie hoorden we dat wanneer iemand geworteld is in Christus, hij door niets gekrenkt of van zijn stuk gebracht kan worden. Als we ons huis bouwen op het woord van Jezus zullen we niet aan het wankelen gebracht kunnen worden. Het fundament is het feit dat we geliefde dochters en zonen zijn van God. Als we op die rots ons huis bouwen, zal ons leven tot zijn doel komen. Hub is tot zijn doel gekomen.

Hub, wij zijn je dankbaar om al wat je als familielid, confrater voor ieder van ons, voor het volk en de kerk van Malawi hebt gedaan. Je leeft voort in ons hart, zoals je ook voortleeft bij de Eeuwige.

A Dieu.

Peter Denneman smm

In Bergamo (Italië) overlijdt op 91-jarige leeftijd *Tarcisio Riva smm*. Hij was 69 jaar montfortaan.

Op 5 september 2021 sterft op 92-jarige leeftijd te Voorschoten *Annie van der Hulst-Zonneveld*, schoonzus van Arie van der Hulst z.g.

Op 24 september overlijdt *Piet van Hoof smm* na een ziekbed van vier maanden in Bandung, temidden van zijn confraters. Op 26 september werd hij begraven in zijn geliefde Sintang. Op 16 oktober vond er ter nagedachtenis van Piet een herdenkingsdienst plaats in Middelbeers.

Lezingen: *Cantiek 91 'De goede missionaris'*
 Lucas 10, 25-37

OVERWEGING

Wie is mijn naaste? De wetgeleerde krijgt op zijn vraag géén antwoord. Jezus geeft niet aan wie *zijn* naaste is. Geen aanwijzingen waardoor je weet of je goed zit of niet. Jezus vertelt, zoals zo vaak, een verhaal. Aan het eind daarvan zegt Jezus niet: Kijk, dat is nou je naaste. Neen, Hij draait de vraag om: Voor wie ben ik een naaste? Wie was in deze parabel de naaste van de gewonde man langs de weg? Niet dus: wie is mijn of jouw naaste. Die vraag maakt mij of jou tot middelpunt. Het verhaal en de slotvraag van Jezus bekijken de zaak vanuit de andere kant, vanuit het slachtoffer. Als je dat doet, is er maar één antwoord mogelijk: de naaste van de gewonde is degene die zich over hem ontfermt!

Hoe en wanneer word *ik* de naaste van mijn medemens...
Als ik me deze vraag stel, weet ik waar ik aan toe ben. Fraaie bespiegelingen en mooie gedachten zijn dan overbodig!

Van alle kanten wordt ons voorgehouden dat we onszelf moeten worden, dat we vooral voor onszelf moeten opkomen. Jezelf worden, daar streven we allemaal naar. Zoiets komt in de parabel ook aan de orde. Want de beginvraag van de wetgeleerde is: *‘Wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?’* Eeuwig leven: dan hebben we het vaak over leven na de dood, maar als we in het nu blijven, dan is het tot voltooiing geraken, héél worden, volledig worden, zo leven dat er **nu** al oneindigheid te proeven is... En Jezus antwoordt: eeuwig zul je leven als je God bemint met heel je hart, met heel je ziel, al je krachten, geheel je verstand en uw naaste gelijk uzelf, dus als je voor je medemens een naaste bent. En dat begint met zien. Kijken dus naar medemens. Oog hebben voor de nood van de ander. Je daardoor in beweging laten brengen, bewogen worden tot het doen van barmhartigheid.

Christus Jezus, beeld van de onzichtbare God, leefde in de ruimte van barmhartigheid, vergevingsgezindheid, mededogen, genegenheid, trouw en solidariteit. Dat, ja dat staat Piet voor ogen, als hij als jong montfortaan naar Borneo vertrekt. Een en al edelmoedigheid, heldhaftigheid. Zijn drive put hij uit de parabel die wij zo pas hoorden en uit de woorden en het leven van onze stichter Montfort. Zelf trok hij rond als ‘de goede missionaris’, zoals hij dat onder woorden brengt en bezingt in cantiek 91. De allereerste aanzet om te kiezen voor het religieuze leven waren zijn lieve ouders. Hun eenvoud, daadkracht, hun diepe godsvertrouwen hebben hem gevormd en uiteindelijk doen kiezen tot het religieuze leven, tot broeder-montfortaan.

En uiteindelijk heeft Piet meer dan 50 jaar met zijn inzet voor de medemens op Borneo de Blijde Boodschap verkondigd. Het is dan ook met diep respect dat wij vandaag Piet gedenken. Een voorbeeld voor ieder van ons. 'Wie is mijn naaste?' Die vraag stelde Piet zich niet. Voor hem was het de oproep tot solidariteit met zijn medemens in Sintang en omgeving!

Piet, dank voor wie je was en wat je voor ons als broer, oom, neef, vriend, confrater hebt betekend, vooral jouw medemens, jouw lieve mensen, op Borneo.

A Dieu.

Sjaak van Klink, zwager van Theo van der Geest, sterft op 5 oktober 2021 in Leimuiden. Hij is 69 jaar geworden.

In Frankrijk overlijdt op 13 oktober 2021 *Claude Boichut smm* op 84-jarige leeftijd. Claude was 64 jaar montfortaan.

Op 30 oktober 2021 overlijdt *Math Thijssen smm*. Math is volksmissionaris en pastor in Genk (België) en dat doet hem besluiten om in 1966 lid te worden van de Belgische Provincie. Math is 90 jaar geworden en was 70 jaar montfortaan.

Rustig en vredig overlijdt op vrijdag 5 november 2021 in de avond *Gir Op 't Veld smm*, overste van de gemeenschap Schimmert. Hij werd 98 jaar en was 78 jaar montfortaan.



Nationale Roepingenweek



Icon: H. Willibrord

Gebed om Roepingen

God onze Vader, Heer van de oogst, wij danken U voor uw verlossende liefde die U ons hebt gezonden in uw Zoon Jezus Christus.

Op Jezus' woord vragen wij U nieuwe priesters te roepen,
die met de inzet van hun leven zich wijden
aan de navolging van Christus in een leven van gebed en dienst
aan het Evangelie.

Zoals U eens de heilige Willibrord als eerste naar onze streken
hebt gezonden om onze verre
voorouders het Evangelie bekend te maken,
zo bidden wij U: schenk aan vele jonge mensen het verlangen
zich in uw dienst te stellen

om het Evangelie te verkondigen in onze samenleving.

Schenk hen een geest van wijsheid en grote liefde,
van moed en volharding om mensen met, door en in
Christus vertrouwd te maken met uw Woord en sacrament.

Vorm hen naar het voorbeeld van de heilige Willibrord
tot tactvolle milde herders, die de noden

verstaan van de mensen en hen bij U weten te brengen,
opdat zij de vreugde van het Evangelie mogen

kennen en aanvaarden en uit U verlangen te leven.

Laat zo uw Kerk in onze streken
opnieuw opgebouwd worden tot een krachtige gemeenschap
van gebed en dienstbaarheid,

waarin uw Rijk onder ons zichtbaar wordt.

Schenk nieuwe roepingen aan de ordes en religieuze
gemeenschappen, die midden in de wereld een teken zijn
van intieme verbondenheid met U als voorafbeelding
van de hemelse werkelijkheid tot opbouw van de Kerk op aarde.

Schenk aan allen de bereidheid zich te laten vormen
tot leerlingen van U, die ontmoediging, tegenslag,
kortom alle vormen van beproeving door de kracht
van uw genade weten te overwinnen.

Wij bidden het U op voorspraak van de heilige Willibrord,
door Christus onze Heer.

Amen.

KNR

Religieus leven met toekomst

In drie webinars worden aspecten van een religieus leven doordacht en besproken. De webinars zijn een opmaat voor een publicatie van een bundel onder redactie van prof. dr. Henk Witte en dr. Arnold Smeets, voorzien in het najaar van 2022.

Programma:

2 december 2021 - Over het DNA van het religieuze leven

Wat is dat nu eigenlijk: religieus leven? Vaticanum II noemt de navolging van Christus als de hoogste regel als het gaat om een vernieuwing van het religieuze leven. Hoe kan je, in onze tijd en samenleving, de navolging van Christus begrijpen en leven?

Met prof. dr. Henk Witte, drs. Stefan Mangnus o.p. en prof. dr. Erik Borgman. **Moderator** Zr. Monica Raasen.

16 december 2021 - Komen en blijven

Wat zijn motieven en overwegingen om vandaag de dag te kiezen voor een gemeenschappelijk religieus leven? En, als je dan gekozen hebt, hoe is het om te leven met mensen met verschillende achtergronden en levensverhalen en deel uit te maken van een gemeenschap die divers is, in leeftijd en meer en meer ook in culturele achtergrond.

Met Bastiaan van Rooijen S.J., Quirien Hagens MA, René Dinklo o.p., Avid Kunnekkandan s.v.d., Angela Holleboom o.s.c., Catharina Al o.p.. **Moderator** Dorotheé IJzerman o.f.s.

13 januari 2022 - Een toekomst voor plaatsen van stilte.

Navolging, leegstand en hergebruik

De gebouwen van de oude kloosters en abdijen zijn niet uit het landschap weg te denken. Als plaatsen van schoonheid en stilte en van zowel spiritueel-religieuze als cultuurhistorische betekenis. Zo zijn er onder meer in de kerken van de Reformatie nieuwe initiatieven tot een religieus leven en krijgen gebouwen die leeg komen te staan in de lijn van de oorspronkelijke bedoeling een nieuwe toekomst. Wat is de kracht van de vormen en de gebouwen van het religieuze leven? Wat zijn mogelijkheden en waar liggen grenzen?

Met dr. Karen Lens (architect, Universiteit Hasselt) en dr. Anique de Kruijff (Afdelingshoofd Erfgoed in Kerken en Kloosters, Museum Catharijneconvent) en met prof. dr. Leon van den Broeke (TU Kampen, VU) en dr. Sjoerd Mulder (TST). **Moderator** dr. Willem Marie Spielman o.f.s.

Praktische informatie

Wanneer: 2 en 16 december 2021 en 13 januari 2022, telkens van 15:00 tot 16:30 uur.

Locatie: Via Zoom

Deelname is gratis.

Aanmelden verplicht via: www.tiu.nu/ReligieusLeven

KNR

Elkaar tot zegen zijn

Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
bij alles wat ons te doen staat,
alles wat we beleven mogen,
alles wat ons overkomt.

Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
in het leven dat we samen delen,
zo kwetsbaar als het is.

Mogen wij vandaag,
voor elkaar een zegen zijn,
in onze verschillen en onze gelijken.

Dan zal God ons zegenen in Zijn Naam:
Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.

Gebed uit: zielgaattevoet.nl

