

# Pro Nostris

nr. 526 - december 2022

(uitsluitend bestemd voor montfortanen en geadresseerden)

## redactie en administratie:

Vroenhof 87

6301 KE Valkenburg a/d Geul

043 - 206 50 02

[provinciaal@montfortanen.nl](mailto:provinciaal@montfortanen.nl)

[www.montfortanen.nl](http://www.montfortanen.nl)

## Inhoud

- |      |                                |                 |
|------|--------------------------------|-----------------|
| 80.  | Inhoudsopgave                  |                 |
| 81.  | Zalig Kerstfeest               | Peter Denneman  |
| 82.  | Uit de Vice-Provinciale Raad   | Monique Heijman |
| 84.  | Derde confrater uit Indonesië  | Peter Denneman  |
| 88.  | Uit de Wereldwijde Congregatie | Monique Heijman |
| 89.  | Onze overledenen               |                 |
| 91.  | Verkondiging 8 december 2022   | Peter Denneman  |
| 93.  | Door de woestijn               | Franck Ploum    |
| 94.  | Leerdicht over verlangen       | Franck Ploum    |
| 98.  | Kerstwensen                    |                 |
| 101. | Pelgrimszegen                  | Peter Denneman  |



## Zalig Kerstfeest



Een lichtglans op het gezicht. van Maria, Jozef en het kind in hun midden. Maria draagt het kind, Jozef beschermt het. En het kind kijkt jou en mij aan, verwonderd, uitnodigend om tot leven te komen.

Tot leven komen, dat zingt Montfort in zijn cantiek 'Om wijsheid':

*'O Jezus, levend in Maria,  
kom tot ons, leef en heers in ons.  
Vervul ons met uw leven,  
zodat ook ik door u tot leven kom.*

*Wees gij ons licht  
en wil ons leiden  
op alle wegen die wij gaan.'*

Tot leven komen in deze zo angstige, weezinwekkende tijd. Dat kan bijna alleen maar door een grenzeloos vertrouwen in elkaar. Hoe heeft het Kind van Bethlehem ons voor-geleefd. Jezus heeft dat tere, kwetsbare, deemoedige zijn hele leven bewaard en uitgedragen. Het is voor Hem de bron, de kracht gebleven vanwaaruit Hij leeft. Zo maakt Hij de titels waar waarmee de profeet Jesaja (1<sup>ste</sup> lezing in de kerstnacht) Jezus aanduidt: 'Wonder van beleid, goddelijke held, vredevorst.' Namen die het levensprogramma van Jezus aangeven. Daartoe worden jij en ik uitgenodigd.

Van harte wens ik jou en allen die je lief zijn een Zalig Kerstfeest en een Gezegend 2023.

*Peter Denneman smm*



## *Uit de Vice-Provinciale Raad*

*Herman Jansen* heeft aangegeven dat, nu hij met emeritaat is en een auto ter beschikking heeft, hij bereid is met een confrater op familiebezoek te gaan of iets anders leuks te ondernemen. Hij mag daartoe benaderd worden door de confraters.

Charles Leta, John van Oss en Stefan Musanai, waren op bezoek bij zuster *Henrica* (f.d.l.s.) en laatstgenoemde vond het fijn dat ze enkele zaken met hen kon delen. Ze voelt zich zeer gesterkt door de ziekenzalving.

Peter Denneman heeft een bezoek gebracht aan *de Dochters der Wijsheid* in Wijchen. Hij heeft verteld wat de montfortanen de afgelopen maanden zoal gedaan hebben: van de BDNL-bijeenkomst begin april tot en met de Jubilarissendag op 8 september. De recent gemaakte groepsfoto had hij uitgeprint en deze is rondgegaan zodat de zusters een actueel beeld hebben bij de naam van een confrater. Het was een interessant bezoek en Peter constateerde dat de Dochters der Wijsheid in de loop der tijd heel veel werk hebben verzet. Dankbaar en enthousiast vertelden zij daarover.

De *retraite met Mirjam Dirckx* is geëvalueerd. De conferenties waren kort en bondig. Van de mogelijkheid tot gesprek werd goed gebruik gemaakt. In de meditatieve vieringen waren de stiltes vaak aan de lange kant. Het idee werd geopperd om de retraite te houden op drie afzonderlijke dagen, omdat drie dagen achter elkaar toch wel lang is.

De *Missieprocure* is opgenomen in de Vice-Provincie en zal niet meer als zelfstandig onderdeel fungeren. De gelden van de montfortanen in de missiegebieden zullen voortaan beheerd worden door het vice-provinciaal onderdeel 'Missieprocure'. Niet gelabelde gelden zullen aan de missiegebieden toegekend worden.

Door het Bisdom is aan Peter, als overste van de Vice-Provincie, geen instemming gevraagd om de *benoeming van Stefan en Charles uit te breiden tot kapelaan van Hulsberg*. Peter zal hierover met pastoor George Dölle praten en daarna met het Bisdom.



## *Derde confrater uit Indonesië*

Op 1 oktober 2022 wordt Siktus Rikardus Depa smm, roepnaam Sintus, tot priester gewijd en ontvangt hij de benoeming om als montfortaans missionaris naar Nederland uitgezonden te worden.

Per mail feliciteer ik Sintus en als reactie vertelt hij over zichzelf en stelt hij mij vragen.

*Mijn volledige naam is Siktus Rikardus Depa. Eigenlijk heb ik veel verschillende roepnamen, maar sinds de lagere school noemen mijn vrienden me Sintus.*

*Ik ben het jongste kind en heb drie broers en één zus. Zij zijn allemaal getrouwd. Ik kom uit Lio-Ende Flores, zoals ook pater Charles Leta. Mijn vader stierf in 2015, mijn moeder is in goede gezondheid. Ook al was mijn vader een stamhoofd (mosalaki) en wij afstammen van de Lio-adel, is onze familie heel eenvoudig. Ik kom van een arme familie zou je kunnen zeggen...*

*Ik heb veel over Nederland gehoord. Missionarissen, onder meer pater Wim Peeters en pater Charles Leta, hebben mij een beetje inzicht gegeven over de cultuur en het godsdienstig leven in Nederland. In zijn woordje na mijn priesterwijding, vertelde pater Lukas, de provinciaal van de SVD, dat veel Nederlanders niets geven om godsdienst. Al wat ik hoorde over uw land heeft mijn goede moed niet getemperd. Ik voel me eigenlijk uitgedaagd. Ik heb er zelf nooit voor gekozen om naar Nederland uitgezonden te worden. Ik zal proberen het beste van wat ik heb te geven voor Gods volk en de Montfortaanse missie in Nederland. Ik wil U wel vragen om te beschrijven wat er van mij wordt verwacht bij het uitvoeren van die missie....*

Op zijn mail antwoord ik o.a. het volgende:

*Dat Nederlanders niets om godsdienst geven, is wat te sterk gesteld. Het heeft een bescheiden plek in het leven van velen en nogal van elkaar verschillend. Theoloog Erik Borgman schrijft over onze kerksituatie: 'Misschien is het beter te spreken over een land vol dwalers en verdwaalden. Want velen weten niet hoe goed te leven. Zij vinden het heden verwarrend en de toekomst onzeker. Daardoor twijfelen ze aan de zin en betekenis van hun bestaan....*

*Dat alles wordt versterkt door de vele crises waarvoor geen oplossing in zicht is: een sociologische crisis, een crisis rond de integratie van migranten en de omgang met culturele en religieuze verschillen en, sinds de oorlog in Oekraïne, een economische crisis. Velen weten niet wie en wat zij mogen geloven en waarop zij kunnen vertrouwen...'*

*Dat is iets wat je al snel zult ontdekken. Maar er is wel degelijk respect voor jonge missionarissen, zoals jij, Stefan en Charles, die vanuit een heel andere godsdienstige cultuur en samenleving naar ons land komen om het Evangelie in woord én daad uit te dragen.*

*Je vraagt naar wat de Montfortaanse missie in Nederland is. Wat zijn de kenmerken? Begin juni van dit jaar heeft een groep van acht van ons, onder wie Stefan en Charles, zich gebogen over deze vraag. Genoemd worden: eenvoud en nederigheid zoals Maria heeft laten zien; dicht bij de mensen staan; betrokkenheid op de samenleving; kerk niet zien als doel maar als middel; geloof in mensen ontdekken en onder woorden brengen; uit de kerkelijke pas durven te treden; werken in kleine groepen; geloven in idealen; het samenbrengen van mensen; vreugde van het evangelie laten zien in woord en daad. Op de vraag naar concretisatie van deze kenmerken worden genoemd: de taal van de mensen spreken; het bezoeken van alleenstaanden en eenzamen; in gebed en werken mensen nabij zijn; tussen de mensen staan met open oog en hart; mensen bevestigen; bemoedigen, aandacht geven; huisbezoeken afleggen; aanwezig zijn bij activiteiten van het dorp; vernieuwing en verfrissing brengen; geloof uitdragen ook naar jongeren en kinderen; gebruik maken van moderne media etc.*

Bovenstaande vat ik samen in de drieslag: ontmoeten, verbinden, zin ont-dekken. Concreter: naar mensen toegaan, op huisbezoek gaan, mensen met elkaar in contact brengen, kringen vormen, manieren zoeken waarmee mensen uitgenodigd worden in woord of beeld uiting te geven van wat hen bezielt, hen dierbaar is, hen in vuur en vlam zet, ter harte gaat. Te vaak gebeurt er enkel iets binnen de muren van het kerkgebouw en met enkel kerkbetrokkenen. Maar pastoraat is weidser. Zo pastoraal werkzaam zijn onderken ik bij onze stichter, bij onze volksmissionarissen van weleer en hoop ik weer terug te zien. Daadwerkelijk zijn er enkelen van ons, onder wie Charles, Stefan en jij, die daaraan een bijdrage kunnen leveren Maar qua gebed en interesse staat niemand van de Nederlandse confraters buiten de lijn. Ja, het is ónze Montfortaanse missie!

Zoals je mogelijk weet, zijn Stefan en Charles beiden halftime werkzaam in de parochies van Schimmert, Genhout en Hulsberg. Daarnaast zijn zij halftime beschikbaar voor de Montfortaanse missie. Het is de bedoeling dat jij naast het voorgaan in weekendvieringen je vooral inzet voor de Montfortaanse missie.

Mijn antwoord sluit ik af met:

Ik wens je Gods zegen met een broederlijke groet.

Peter Denneman smm





## *Uit de Wereldwijde Congregatie*

Op 5 oktober 2022, heeft pater Luiz Augusto Stefani smm, Generaal-Overste, met instemming van zijn Raad, pater Roy Sabulao Millano smm benoemd tot novice-meester van het noviciaat van de Generale Delegatie van Papua Nieuw Guinea.



**Pater Roy Sabulao Millano smm**

De benoeming zal vanaf 1 januari 2023 van kracht zijn.



## Onze overledenen

Op 2 november 2022 overlijdt *Joep Braken* smm in Genk (België) op 91-jarige leeftijd. Hij was 70 jaar montfortaan. Joep is geboren in Gulpen (NL), op 27 mei 1931, als oudste van 12 kinderen. Vanaf zijn 14 jaar loopt Joep school in de montfortaanse apostolische school in Schimmert. Hij legt zijn eerste geloften af op 8 september 1952 en verhuist naar Oirschot voor de opleiding filosofie en theologie. Op 16 maart 1958 wordt hij priester gewijd. Aansluitend is er een pastoraal jaar in Leuven als voorbereiding op zijn vertrek naar Afrika. Tijdens een eerste periode, tussen 1960 waar de eerste tekenen van onafhankelijkheidsstreven in Kongo zichtbaar en voelbaar werden, tot aan de rebellie in 1964, is hij geëngageerd als missionaris in Isangi en Lokutu en twee jaar later vinden we hem terug als leraar in Yabwanza. Maar dan moet hij samen met zusters, broeders en confraters Kongo verlaten, om terug te keren in 1967. Hij zal zich 34 jaar inzetten in de pastoraal in het bisdom Isangi op verschillende missieposten. Hij maakt de onafhankelijkheid mee en moet tijdig terugkeren wegens de rebellie van 1964. In 1967 keert hij terug. Joep is een tijdje leraar maar vooral actief in de pastoraal. Zijn preken zijn eenvoudig en helder. Joep heeft een krachtige en luide stem. Hij is ook jarenlang de begeleider van het Marialegioen. Daar hij op de hoofdpoot woont, staat hij ook in voor de phony. Dat wil zeggen dat hij iedere dag 's morgens en s 'middags de radioverbinding verzorgt met de verschillende posten in het bisdom, met Kisangani en met Kinshasa.

Op die manier beveiligden de missionarissen elkaar. In 1994 keert hij terug naar België en krijgt een benoeming voor ons bezinnings-centrum 'Le Carrefour' in Banneux. Joep staat mee in voor het onthaal, altijd bereid voor een gesprek, altijd klaar ook om mensen dankzij zijn rust en bescheidenheid te laten proeven van een sfeer die rust geeft en tot inkeer brengt. Dit centrum wordt in 2002 gesloten. Joep kan gaan rusten en kiest daarvoor onze gemeenschap in Genk. Joep heeft er zijn verdiende rust gevonden.



Een goede man is van ons heengegaan, een dankbare mens. Iemand die met hem samenwoonde zei: 'Hij was iemand waar je niet kwaad op kon worden'. Joep koos ervoor om door zijn beleving van het priesterschap te getuigen van het licht dat Christus is voor alle volkeren in de voetsporen van zijn moeder Maria zoals de H. Montfort.

*door Jan Tachelet smm*

*Fien Schrouff-Dohmen*, echtgenote van Frits Schrouff z.g. en schoonzus van Jeu Schrouff smm z.g., overleed op 3 november 2022. Zij werd 88 jaar.

In Port-au-Prince (Haïti) overlijdt op 4 november *Mgr. Frantz Colimon smm*, bisschop emeritus van Port-de-Paix. Hij werd 88 jaar en was 66 jaar montfortaan.

*VERKONDIGING tijdens de viering  
rond de TOEWIJDING aan  
Jezus Christus door Maria  
Vroenhof, 8 december 2022*

Vandaag, 8 december, vieren wij het prille begin van menselijk leven in de moederschoot. Een onbeschreven blad nog: een blad, waarop God geschiedenis gaat schrijven en Maria met hem.

En het verdere verloop van het leven van Maria zal ons laten zien dat het boek van haar leven niet alleen de gouden letters toont van haar onbegrensde ja, maar ook het groene schrift van de alledaagse trouw en het rood van de pijn om de weg van haar Zoon. Maar zover is het vandaag nog niet. Dat alles ligt nog in het verschiet. Vandaag loven wij God om het begin van dit leven waarin Hij op een heel bijzondere manier geschiedenis met ons wil schrijven. Moeder van Jezus zal Maria worden en heel haar bestaan zal in dat teken staan.

We hebben van Maria een ja-woord en een lied, daar moeten wij het mee doen. Een ja-woord dat niet om haar draait, maar waarmee zij zich bereid toont plaats te maken voor een ander om een levende schoot te zijn voor het kind van Gods ontferming. En een lied waarin zij God looft omdat Hij omziet naar kleine mensen en machtigen van hun troon stoot. Behoudens de twee momenten waarop wij de stem van Maria horen, blijft het stil.

Maria, moeder van het Woord, zeker, maar door het te dragen in haar schoot, door het te overwegen in haar hart en door het te doen in de dagelijkse zorg voor wie haar was toevertrouwd. Zo is zij moeder van Jezus, zo is zij moeder en spiegel van de kerk, en zo is zij icoon voor een religieus leven.

Maria zei ja en begon aan een reis waarvan ze nog niet vermoedde waarheen die haar voeren zou. En wat voor haar gold, geldt voor ons allen. Wij weten niet wat ons te wachten staat, maar we worden als Maria uitgenodigd er ja op te zeggen en de weg met al zijn obstakels met vertrouwen en geloof te gaan.

Een lange weg werd het voor Maria en op de weinige plekken waar we haar aantreffen in de Schrift zien we haar pleiten bij haar zoon, we zien haar ook met vragen en zorgen over diens weg en tenslotte staat ze onder het kruis als een moeder die haar zoon niet afvalt, al is dat kruis ook voor haar een pikdonker gebeuren. En het laatst zien we haar in de kring van de leerlingen, met wie ze na de verrijzenis samen in gebed is. Daar deed ze wat haar zoon tijdens zijn leven had gedaan: mensen samenbrengen en samenhouden in geloof en vertrouwen. Maria, de vrouw die op de achtergrond bleef, die haar leven helemaal in dienst stelde van haar zoon. Hij moest groter worden, zij noemde zichzelf enkel dienaar. Nee, dat betekent niet dat de vrouw op het tweede plan komt of niet voor een toppositie mag gaan. Maria bereikte haar top, haar unieke plaats door haar eigen roeping te vervullen. Zij wist zich geroepen om te dienen en niet om gediend te worden. Dat had ze van haar zoon of had hij het van haar?

Of hadden ze het allebei door te luisteren naar de Geest die leven geeft? Moge haar geloof en toewijding ons bezielen en bemoedigen als wij zo dadelijk onze Toewijding aan haar zoon, Jezus Christus, uitspreken.

Maar laten we eerst biddend zingen tot God, die ook vandaag zijn bezorgde en bekommerde hartstocht voor ons toont. Zijn Stem die ons hoofd en hart wil openbreken....

*Peter Denneman smm*



## *Door de woestijn (retraite 2023)*

Het thema 'woestijn' speelt een belangrijke rol in de veertig-dagentijd en tijdens de Paasdagen. Woestijntijd is de periode die je nodig hebt om tot nieuw inzicht of tot verandering te komen.

Als mens ga je gedurende je leven diverse keren door de woestijn. Net als het volk dat wegtrekt uit slavernij, of Jezus die getart wordt door de 'duivel', kennen ook wijzelf woestijntijden. Periodes in je leven dat je de woestijn in bent getrokken, bewust of onbewust. Tijden dat je vastzat en niet meer wist hoe het verder moest.

Woestijntijd die je nieuw inzicht bracht, of waarin je vast bleef zitten tot iemand je optilde en wegtrok naar beloofd wijd licht land, waar je opnieuw tot leven kon komen met nieuwe perspectieven en levenskansen.

Drie woensdagen in de veertigdagentijd (1, 8 en 15 maart) zullen wij bezig zijn rond zes woestijnverhalen en ons eigen levensverhaal.

*inleider: Franck Ploum*

## **Leerdicht over verlangen**

*(bundel 'De schreeuw van de aarde', Franck Ploum  
Parisbooks, ISBN 978-94-93280-41-0)*

### **1. Duistere aarde**

vol schimmen van mensen die niet opstaan JESAJA 26, 14

die dolend en dwalend, vergeten zijn wat leven is.

Verdoofd door de roep van markt en consumptie,

gevangen in kopen en bezit

mensen als angstige schaduw van wie zij ooit waren.

Is er nog redding, een woord,

dat wekt het gemis van leven zoals ooit bedoeld?

Nacht zonder einde een kringloop van kwaad,

orde van onrecht

JESAJA 10, 1

een wereld verduisterd door sterkstenrecht

JESAJA 10, 2

een aarde in handen van plundersaars,

rovers van mens en schepping.

Wie komt bevrijden?

Wie spreekt een woord van toekomst en redding

een woord dat wekt het gemis van leven zoals ooit bedoeld?

**2.** Hoor, een stem klinkt LUKAS 3, 4  
in woestijnen van leven: *keer om!*  
bereid een nieuwe weg, vul de dalen van ellende  
slecht de bergen onrecht. LUKAS 3, 5-6  
Wat moeten we doen?  
Deel alles wat je bezit ten kosten van een ander LUKAS 3, 11  
Wat moeten we doen?  
Stop met het plunderen van aarde en armen LUKAS 3, 14  
Bevrijding en redding, nieuwe kansen van leven,  
nieuw begin, wanneer ogen opengaan  
en gemis van leven gevoeld wordt,  
doorleefd wordt en dat gemis  
verlangen wordt.

**3.** Geboorte, nieuw begin, een wereld nog niet gekend  
wel vermoed, gestameld, gedroomd,  
verlangd en naar uitgezien  
vol van stromen gerechtigheid en duurzame vrede.

**4.** Verlangend zie ik uit naar jou,  
mijn toevlucht. PSALM 25, 1  
Verstrikt geraakt zijn mijn voeten  
in netten van kwaad, PSALM 25, 15  
erbarm je over mij,  
til mij weg uit benauwenis en dood PSALM 25,15  
buig je naar mij,  
want neergebogen ben ik en eenzaam PSALM 25, 16  
bevrijd mijn hart van de levensangst,  
naar jou zie ik uit. PSALM 25, 17  
Ben jij de barmhartige?  
Kom dan, haastig, mijn toevlucht, Jij! PSALM 25, 20



**5.** Maar nacht duurt voort, de tijd nog niet vol  
 zolang ommekeer een wens is, verlangen geen hartszaak  
 pas dan zal gerechtigheid neerdalen als dauw  
 en de aarde doordrenken *HOSEA 14, 6*  
 tot nieuw begin van leven. *JESAJA 45, 8*  
 Daarom opnieuw: aanklacht! *AMOS 8, 4*  
 Uitbuiters van mens en aarde, leegrovers van de schepping.  
 Steeds weer laat je de prijs  
 door de armsten betalen *AMOS 8, 6*  
 vier je feest met de winst van je onrecht.  
 Je loopt mee met de massa zonder te denken  
 kopen en consumeren wat met bloed is gemaakt.  
 Je voetstap zo groot  
 dat ze de aarde vernielt en laat beven. *AMOS 8, 8*  
 Open je oren, versta het roepen, hoor de stem.  
 Wees niet halsstarrig, kom tot inzicht, open je hart,  
 word een nieuwe mens.  
 Dauw van gerechtigheid geeft schimmen van mensen  
 en vermoeide aarde nieuw leven. *JESAJA 26, 19*

**6.** Niet uit man en macht, maar uit krachten, kwetsbaar,  
 niet aflatend, geestkrachtig komt de nieuwe mens.  
 Kom zachte kracht, daal neer, doordrenk deze aarde,  
 spoel alle onrecht weg  
 een wereld nieuw en heel.  
 Kom over ons als dauw *HOSEJA 14, 6*  
 doordring al mijn vezels *JESAJA 45, 8*  
 liefdevolle handen, vrede onze voeten. *LUKAS 1, 79*  
 Kom tevoorschijn dit uur, wij wachten de morgen,  
 licht in het duister.  
 Jezus Messias kom.

Ontfermende liefde. God in ons midden  
breek door het duister, Jezus Messias kom.

**7.** Troost! *JESAJA 40, 1*

Een nieuwe dag zal komen uit duisternis,  
uit wat vergaan leek uit oude stam *JESAJA 11, 1*  
ontspruit het.

Blijf niet staren op wat was,  
zie alles wordt nieuw. *JESAJA 43, 48-49*

Van overal brengt verlangen naar nieuw begin  
mensen samen uit alle talen en tradities *MICHA 4, 1-2*  
alle windstreken en wijzen van geloven.

En zie: wolf en lam, koe en berin, leeuw en rund,  
kind en adder *JESAJA 11, 6-8*  
mens en aarde samen, geen kwaad en verderf.  
Het duister wijkt, vrede zal zijn.

**8.** Hoog verheven mijn ziel, vol vreugde om God  
die redding brengt  
die toekomst schept door te bevrijden.  
Machtigen onttroond, vernederden opgetild,  
rijken weggezonden  
armen gevoed. *LUKAS 1, 46-53*

**9.** Verlangend zie ik uit naar jou,  
mijn toevlucht. *PSALM 25, 1*  
Word nu dan geboren belofte van toekomst,  
overschaduw mij, dat ik leef  
neem bezit van mij, dat ik leef,  
stroom uit mij, nieuw geboren ik.

## Kerstwensen

Beste Vrienden,  
Jezus wordt geboren tijdens een census. Een census is een controle-instrument van een koning of, zoals in Jezus' tijd, de Romeinse keizer, om te weten te komen niet alleen hoe groot het aantal inwoners van zijn rijk is, maar ook wat hij kan bepalen ten aanzien van belastingen, militaire dienst, verplichte huisvestigingsmogelijkheden, toezicht op voedselproductie. En nog veel meer zaken. David maakt zich ook schuldig aan een census. Hij wordt er flink voor gestraft door de Heer. Maar Jezus, de Zoon van David, is niet te vangen met een census. Hij komt immers niet om mensen te comprimeren, maar hen te redden van elke vorm van onderdrukking, door hun de vrijheid Gods aan te bieden. Moge het aanstaande Kerstfeest ons opnieuw met Jezus doen delen in deze vrijheid Gods. Zalig Kerstmis!



*Archibald van Wieringen  
smm - associ *

Alleen maar mooie beeldjes...  
Kerst in aantocht en alles wordt weer uit de kast gehaald om een kerstsfeer te cre ren. Het is een fijne mooie tijd. Maar we moeten eigenlijk elke dag kerst vieren.

Het mag niet een keer per jaar ons herinneren aan de geboorte van de Heer. Elke dag bewust zijn van Zijn geboorte valt niet mee of toch wel? Speciaal wij religieuzen moeten zijn waarvoor Hij is geboren. Liefde, aandacht voor de minst bedeeden, altijd klaar staan voor de medemens, een voorbeeld proberen te zijn voor anderen.

Het valt allemaal niet mee, maar het is het proberen waard. Laten we het kerstfeest niet iets zijn van alleen maar een mooie kerststal met mooie beeldjes, maar een dagelijkse herinnering waarvoor en voor wie Hij geboren is. Wij van Sitio Agar wensen alle lezers alle dagen een zalig kerstfeest.

*Toon van Noije smm*

Aan allen die betrokken zijn bij onze montfortaanse families, een Kerstwens uit Valkenburg Centrum.

Een wens vanuit een kerkgebouw, ook al is dat nog steeds gehavend door de watersnood in juli 2021. Een kerkgebouw dat verdacht veel lijkt op die stal uit Bethlehem. Geen vloerbekleding; geen clean gezuiverde wanden; geen sluitende deuren; geen geurverdelgers. Wel een kerkgebouw dat letterlijk en figuurlijk van alle kanten betreden kan worden. Er wordt niet gevraagd wie je bent en wat je komt doen. Geen entreegeld; zonder paspoort. De thermostaat staat weliswaar lager, maar de warmte van elkaars nabijheid is weldadig. In Bethlehem was het aantal bezoekers kleinschalig. Geen keizer Augustus die vanuit Rome zijn bevelen gaf zonder acht te slaan op de gevolgen; hij lag er niet wakker van dat een hoogzwangere vrouw op een ezel vanuit Nazareth naar een stemlokaal en registratieloket moest in Bethlehem.

Ook de mensen van Bethlehem bleven buitenstaander toen bij hen werd aangeklopt door een aantal vreemdelingen. Ze hielden de deuren gesloten en kregen dus niets mee van wat er in die open stal gebeurde. Geen engelen en geen Kind, geen ster of licht. Geen vreugdevolle boodschap.

Het kerstverhaal houdt ons een keuze voor. Ben je voor Keizer Augustus met zijn decreten en de bewoners van Bethlehem die hun deuren gesloten hielden?

Of kies je voor de herders en de wijzen? Ben je gesloten of open? Ben je eenvoudig onbevangen of denk je alles onder controle te hebben?

Als we onszelf niet teveel gewicht toekennen, staan we open voor de ander, wie het ook moge zijn. De open stal biedt het Kind, in doeken gewikkeld, kostbaar, een grootheid, het mens geworden Woord van God. Dat vind je in een open stal, dat vind je ook in een (weliswaar gehavend) maar open kerkgebouw.

In beide zijn we welkom. We zijn genodigd! Dat is zalig.

Verder alle goeds voor 2023.

God en elkaar tot zegen.

*Herman Jansen smm*

*Em. Pastoor*





## *Pelgrimszegen*

Ik wens  
dat gezegend is  
de weg die je gaat,  
het kruispunt dat je passeert,  
de tochtgenoten die je ontmoet.

Wees een ster, een baken, een licht  
voor wie rond doolt in duisternis;  
een herder  
voor wie vertwijfeld een weg zoekt;  
een engel  
voor wie vast gezogen zit in het aardse.

Vrees het donker niet,  
want het Licht zal ook over jou opgaan!

Ga in vrede, het licht tegemoet.

*Peter Denneman smm*

